

Ο Όσιος Αντώνιος Ρεčerskij: Από την ιστορία των σχέσεων της Λαύρας του Κιέβου με το Άγιον Όρος

[/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Άγιον Όρος / Ορθόδοξη πίστη](#)



[Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης](#)

Είναι γνωστό ότι, το αρχαιότερο μοναστήρι της Ρωσίας η Λαύρα του Κιέβου, είχε σχέσεις με τον Άγιον Όρος, από την εποχή της ιδρύσεώς του. Ένας από τους ιδρυτές του ή συνιδρυτές του, ο Όσιος Αντώνιος Ρεčerskij, έζησε στο Άγιον Όρος και εκάρη εκεί μοναχός, σε μία από τις μονές του, όπου έλαβε το όνομα Αντώνιος. Αργότερα, έλαβε ευλογία από τον ηγούμενό του να επιστρέψει και πάλι στη Ρωσία. Μετά από πολλές περιπλανήσεις, εγκαταστάθηκε σε μία σπηλιά του Κιέβου και εκεί δημιούργησε την πρώτη μοναστική κοινωνία με 12 μοναχούς. Ο Όσιος Αντώνιος, αφού εξέλεξε ηγούμενό τους τον Βαρλαάμ, αναχώρησε και εγκαταστάθηκε στην έρημο, όπου έζησε άλλα σαράντα χρόνια. Αργότερα, με την ευλογία του και με τη βοήθειά του ηγεμόνος Ιζιασλάβ, ιδρύθηκε η περίφημη Λαύρα του Σπηλαίου στο Κιέβο (Κιενορεčerskaja Lavra). Αυτές είναι, σε μεγάλη περίληψη, οι ιστορικές πληροφορίες τις οποίες έχουμε από το *Χρονικό του Νέστορος* [\[i\]](#), σχετικά με τη μετάβαση του Οσίου Αντωνίου Ρεčerskij στο Άγιον Όρος [\[ii\]](#). Χωρίς να μπορούμε σε λεπτομέρειες της μίας ή των δύο μεταβάσεων του Οσίου Αντωνίου Ρεčerskij στο Άγιον Όρος, θα εξετάσουμε, με συντομία, την αγιορειτική παράδοση, κατά την

οποία ο Όσιος Αντώνιος έζησε και ασκήθηκε σε σπήλαιο, κοντά στη μονή Εσφιγμένου, του Αγίου Όρους. [Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »](#)