

Ο ιταλικός Χάτσικο: Περιμένει στην εκκλησία με αφοσίωση την νεκρή ιδιοκτήτρια του

/ [Θεολογία και Ζωή](#)



Η αγαπημένη του Μαρία δεν είναι πια στη ζωή, όμως ο Τσίτσο δε μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Τους τελευταίους δύο μήνες από τότε που την είδε για τελευταία φορά, πηγαίνει καθημερινά στην εκκλησία Σαν Μαρία Ασούντα στην περιοχή Σαν Ντονάτσι του Μπρίντιζι, περιμένοντάς την. Μάταια όμως.

Ο Τσίτσο κάθεται κοντά στο ιερό, δύο βήματα από τον ιερέα και περιμένει την αγαπημένη του Μαρία να φανεί. Αλλωστε κάθε ημέρα τη συντρόφευε παντού ακόμα και στην εκκλησία.

Η Μαρία Λόκι ήταν γνωστή για την αγάπη της στα ζώα. Φρόντιζε τα αδέσποτα, τους παρείχε τροφή, στέγη αλλά πάντα ο Τσίτσο είχε σημαντική θέση στην καρδιά της.

Τον είχε εκπαιδεύσει να δίνει το χέρι του και να την περιμένει έξω από το σούπερ μάρκετ και κυρίως έξω από την εκκλησία που πήγαινε για τη λειτουργία.

Μια μέρα μετά τον θάνατό της όμως, «ο Τσίτσο για πρώτη φορά μπήκε στην εκκλησία με ύφος θλιμμένο και βήμα αργό. Ο ιερέας δε θέλησε να τον βγάλει έξω», αναφέρει η Repubblica.

Όπως είπε ο δήμαρχος της περιοχής συγκινημένος από την ιστορία του Τσίτσο «πριν λίγο καιρό έχασα τον σκύλο μου όταν τον σκότωσε ένα αυτοκίνητο. Συναντήσαμε τον Τσίτσο με τη γυναίκα μου και αμέσως σκεφτήκαμε να τον υιοθετήσουμε. Όταν τον φωνάξαμε πλησίασε και μας έδωσε το χέρι του, ήταν πολύ φιλικός. Είδα επίσης πολλούς να του προσφέρουν φαγητό και νερό. Με λίγα λόγια ένα ολόκληρο χωριό τον έχει υιοθετήσει. Τα παιδιά του βρήκαν και ένα κρεβατάκι. Ο Τσίτσο είναι ο σκύλος όλων μας»

Πηγή: www.theinsider.gr