

AZİZ TEODOROS



Aziz Teodoros 1774

yılında Bizans dönemindeki Neohorion'da (günümüzde Yeniköy) doğdu. Dindar baba ve annesi tüm evlâtlarını da hristiyan terbiyesi ile yetiştirdiler. Öyle ki, kardeşlerinden biri olan Grigorios'un Edirne piskoposluğuna kadar yükseldiği kesinlikle biliniyor.

Teodoros küçük yaştan resme merak sardı ve Osmanlı sarayının hizmetindeki şöhretli bir resamın yanında öğrenci oldu. Sarayda, kim bilir hangi etkiler ve baskılar altında ruhsal direnci kırıldı ve - çocukluk hâli - müslümanlığı kabul etti. Ancak kısa sürede kendine gelip işlediği hatâyı kavradı.

İstanbul şehrini saran bir salgın hastalık Teodoros'un ölüm, Tanrı, ruh ve göksel hayat konularında düşünmesine yol açtı. Sürüden uzaklaşmış koyun gibi geri dönmenin yolunu aradı. Gizlice, kılık kıyafet değiştirerek saraydan firar etti. Rıhtıma indi ve Rabb'in iradesiyle, yelken açan bir gemiye binerek Sakız Adası'na vardı. Bu adada, çocukluk cehaletinden dolayı inkâr ettiği İsa Mesih'in uğruna kurban olmaya ant içti.

Ada, ruhsal inkılâbının, manevi eğitim gelişiminin, yüce tövbesinin diyarı oldu.

Aziz, Makarios Manastırı'nda birçok kitap okudu ve Azizlerin hayatlarını Kurtarıcıya ithaf ettiren sevgiyi tanıdı. "Ben Onu inkâr ettiğimden dolayı günahımı kanımla silmek için, bir değil bin kez ölmeliyim" dedi.

Yerel Osmanlı yetkililerine başvurup, kendisini hristiyan addettiğini, müslümanlıktan vazgeçtiğini açıkça ilân ederek, hristiyan imanı uğruna hayatını feda etmeye hazır olduğunu belirtmeye karar verdi.

Barındığı Aziz Makarios Manastırı'ndaki kardeşlerinin suçlanmasını önlemek maksadıyla, —mâruz kaldığı zulüm ve işkenceleri daha sonra anlatacak olan— bir keşişle birlikte Midilli'ye göç etti. İlgililerin huzurunda, altın kıymetindeki hristiyan imanını, bakıra denk bir dine tercih ettiğini beyan etti : «Hristiyanım, hristiyan öleceğim» dedi.

[\(περισσότερα...\)](#)