

Το φυλλάδιο της ενορίας Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

«**Ε**ν ὅλη ψυχῇ σου εἰλαβού τόν Κύριον καί τούς ἱερεῖς αὐτοῦ (Αἰμίαιε). (Σοφ. Σειρ. 7, 29) Ἐντάξει! Τό ξέρω καί τό δέχομαι ὅτι πρέπει νά ἐξομολογηθῶ στόν Ἱερέα. Ἄλλά σέ ποιόν Ἱερέα; Ἐγώ δέν ἔχω ἐμπιστοσύνη σέ κανέναν. Γνωρίζω τόν τάδε Ἱερέα, πού δέν τόν θεωρῶ ἄξιο νά τού πῶ τά μυστικά τῆς καρδιάς μου. Ἄν τά φανερώσει, τί γίνομαι τότε ἐγώ;...

Συνηθισμένη καί ἀληθοφανής καί ἡ ἀντίρρηση αὐτή βγαίνει ἀπό πολλά στόματα καί μάλιστα προχειρᾶ καί ἀβασάνιστα. Στήν πρώτη παρότρυνση κάποιου εὐσεβοῦς γιά τήν ἀνάγκη τῆς Ἐξομολογήσεως, ἀμέσως προβάλλεται ἡ δικαιολογία αὐτή, πού ἀφήνει κατ' ἀρχήν νά φανεῖ ἡ διάθεση πού δῆθεν ἔχουμε γιά Ἐξομολόγησι, ἀλλά πού δέν μᾶς πό ἐπιτρέπει τάχα ἡ ἀσυνειδησία κι ἡ ἀνάξιότητα πῶν Ἱερέων. Δέν ἀρνούμαι ὅτι ὑπάρχουν καί Ἱερεῖς ὄχι ἄξιοι ἐμπιστοσύνης. Εἶναι ἐκεῖνοι πού, μέ ἐλαφρά καρδιά, χωρίς σοβαρή σκέψη, χωρίς θεϊκό ζήλο, περιβλήθηκαν τό τιμημένο ῥάσο. Καί «ἡγούμενοι ἐμπορίαν τήν εὐσεβείαν», βιάζονται μέ τήν ἐλαφρότητα καί ἀπερισκεψία τους καί τήν Ἐκκλησία καί τά Μυστήριά της. Ἀλλά, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, γιατί τούς προσέχεις καί τούς προβάλλεις; Αὐτοί ἀποτελοῦν μία θλιβερή ἐξαιρεση. Αὐτό πού συμβαίνει σέ κάθε κλάδο, σέ κάθε τομέα ζωῆς, συμβαίνει δυστυχῶς καί στήν Ἐκκλησία. Παντοῦ δέν ὑπάρχουν οἱ ἀνάξιοι;

... Ὁ μεγάλος Ὁριγένης μᾶς προτρέπει νά προσέχουμε στήν ἐκλογή πού κατάλληλου Ἱερέα, στόν ὅποιο θά ἐμπιστευθοῦμε τήν ψυχῇ μας. Νά εἶσαι, λέει, προσεκτικός στήν ἐπιλογή ἐκείνου,

ἔχοντας ἔμπρος μας τό στάδιο τῶν ἀρετῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τήν ἀνηθία τῶν ἀνθρώπων νά ἐξομολογῶνται γιὰ νά κωμικίσουν τήν πρώτη ἐβδόμη τῆς Σαρακοστῆς, παρατέτουμε ἀπαιτήματα ἀπό τό βιβλίο «Μετάνοια καί Ἐξομολόγησι», τοῦ Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς κ. Καλλιάνου.

"Δέν ἔχω ἐμπιστοσύνη στόν ἱερέα..."



στόν ὅποιο πρέπει νά ἐξομολογηθεῖς τό ἀμάρτημά σου. Δοκίμασε πρώτα τό γιατρό, στόν ὅποιο θά φανερώσεις τήν αἰτία τῆς στενοχώριας σου.

Φρόντισε νά εἶναι τέτοιος, ὥστε νά γνωρίζει νά ἀσθενεῖ μέ τούς ἀσθενεῖς, νά κλαίει μέ τούς κλαίοντες καί νά ἔχει πείρα στό νά συμπάσχει καί νά συμπονεῖ. Δέν εἶναι, λοιπόν, πολὺ νά ψάξεις καί νά βρεῖς τόν Πνευματικό πού θά σέ ἐπαναπαύσει. Ἄν δέν ὑποβληθεῖς στό μικρό αὐτό κόπο, τότε ἀποδεικνύεις ὅτι λίγο σέ ἀπασχολεῖ ἡ σωτηρία σου, ἢ ὅτι πηγαίνεις στήν Ἐξομολόγησι ἀπό ἀπλή εὐσεβῆ συνήθεια καί ὄχι ἀπό καθήκον καί πόθο ἱεροῦ νά λάβεις ἄφεση καί καθοδήγησι. Διότι κι αὐτό ὀφείλεις νά μάθεις: Ὅτι, δηλαδή, ἡ καθοδήγησι σοῦ εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά σταθεροποιηθεῖς στό δρόμο τῶν χριστιανικῶν καί νά δημιουργήσεις βιώματα εὐγενικά, ἄγια καί ἀνώτερα μέσα σου. Κι ὁ Μέγας Βασίλειος προτρέπει νά ἀναζητήσουμε καί νά βροῦμε τόν κατάλληλο ἐξομολόγο. Ὅπως, γράφει, τά πάθη τοῦ σώματος δέν τά φανεράνουν σέ ὅλους οἱ ἀνθρώποι, ἀλλά στούς ἔμπειρους καί εἰδικούς γιά τή θεραπεία τους, κατά παρόμοιο τρόπο καί ἡ ἐξαγόρευσι τῶν ἁμαρτημάτων πρέπει νά γίνεται σ' ἐκείνους πού μποροῦν νά τά θεραπεύσουν. Καί εἶναι μεγάλη ἐπιστήμη νά εἶναι κανεῖς ἄψυχος καί καλός πνευματικός πατέρας. Καί γνώσεις χρειάζονται καί ψυχολογική διεισδυτικότητα καί διάκρισι καί πείρα καί ἀγάπη πολλή καί ἀγιότητα βίου...

Μὴν δικαιολογεῖσαι, λοιπόν, χριστιανέ μου, ὅτι δῆθεν δέν ἔχεις ἐμπιστοσύνη. Ἄν ἐνδιαφέρεσαι εἰλικρινά γιά τήν κάθαρσι τῆς καρδιάς σου, θά βρεῖς τόν ἄξιο τῆς ἀπόλυτης ἐμπιστοσύνης Πνευματικό ἱατρό. Καί ὑπάρχουν, ὁῶς πᾶ Ὡεῶ, πάρα πολλοί. Ἄρκει νά ψάξεις. Θά τό κάνεις;

Τό φυλλάδιο μᾶς ἠλεκτρονικά, διαβάστε τό στήν ἴση σελίδα τῆς Ἐνορίας μᾶς www.agmariina.gr ἢ στό ἠλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως ἢ ζητήστε νά Σας τό ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακή μέ ἠλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ἀπό τό agmariinaioupolis@gmail.com

Ὁ Νοῦς μᾶς παρ' ὁμοῦ ἀνοίχτός ἀπό 7:30 ἕως 12:00 καί ἀπό 18:30 ἕως 19:30. Τό γραφεῖο τό 0 Νόσο λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30. Γιά κ' ἄθε δ' ἰατρικὴ ἢ πρῶξ (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νά ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησής με τόν ἐφημέριω

[\(περισσότερα...\)](#)