

Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής... ΗΜΕΡΑ Α΄

/ Α



Χαῖρε λαμπάς ἡθῶν τῆς

σεμνότητος.

Χαῖρε πυρσός τῆς ἄνω λαμπρότητος.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οὗτος ὁ θεῖος πατήρ ἐγεννήθη εἰς Νάξον τό 1749 ἐξ εὐσεβῶν γονέων τόν Ἀντώνιον καί τὴν Ἀναστασίαν καί τοῦ ἐδόθει διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος τό ὄνομα Νικόλαος.

Ἀπό τῆς παιδικῆς του ἡλικίας διεκρίνετο διὰ τὰ πλούσια χαρίσματά του καί τόν ἔνθεον ζῆλον του. Τά πρῶτα του γράμματα τά μαθαίνει ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας του. Ἐν συνεχείᾳ μαθητεύει παρά τούς πόδας τοῦ διδασκάλου τοῦ γένους ἀρχιμανδρίτου Χρυσάνθου ἀδελφοῦ τοῦ ἱερομάρτυρος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀλλά καί ἀπό τό 1765 εἰς τόν ὀνομαστόν γιά τὴν ἀρετὴν Ἱερόθεον Βουλισμᾶ εἰς Σμύρνην. Τό 1770 γνωρίζει στήν Νάξο τούς ἀγιορίτες μοναχοὺς Γρηγόριο, Νίφωνα καί Ἀρσένιο καί ἡ ἀγάπη του γιά τόν μοναχισμό φουντώνει πλέον μέ τὴν γνωριμία τοῦ Ἁγίου Μακαρίου ἐπισκόπου Κορίνθου καί τοῦ Συλβέστρου Καισαρέως στήν Ὑδρα.

Τό 1775 κείρεται μοναχός εἰς τὴν μονή Διονυσίου Ἁγίου Ὅρους καί λαμβάνει τό ὄνομα Νικόδημος.

Ἡ ἀγία του χεῖρ ἀνεδείχθη «κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου» συγγράψασα πλήθος συγγραμμάτων, ἀγίων βιβλίων καί ἱερῶν ἀκολουθιῶν εἰς διαφόρους ἁγίους.

Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡ ὁποία κατοικοῦσε στήν καρδιά του ἔρρεε

ἄφθονος ἀπὸ τοῦ στόματός του εὐφραίνουσα καὶ φωτίζουσα τοὺς πάντας ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου μέχρι τοῦ ἀπλουστέρου πιστοῦ. Μοναδική του φροντίδα ἡ τήρησης τοῦ Θείου θελήματος καὶ ἡ ὀφέλεια τοῦ πλησίον. [\(περισσότερα...\)](#)