

»Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μακάριο, είναι η προσήλωσή μας στις διαχρονικές παρακαταθήκες»

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη](#)



«Για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο οι μεγάλες έννοιες τής ζωής του ήταν ο χριστιανισμός και η ελευθερία τού ανθρώπου. Πνευματική αλλά και πολιτική. Ήταν η πίστη προς τον Χριστό και προς την Πατρίδα. Οι έννοιες αυτές μέσα του, ήταν όχι μόνο αλληλένδετες αλλά και ταυτόσημες», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, σε χαιρετισμό του για ημερίδα προς τιμήν του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Όταν στις 13 Αυγούστου τού 1913 ερχόταν στον κόσμο ο κατά κόσμο Μιχαήλ, ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι θα αναδεικνυόταν ο «κόσμος» τής εκκλησιαστικής και πολιτικής ζωής τής Ιστορίας τής Κύπρου.

Ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι « ο Θεός εκάλεσεν αυτόν εκ κοιλίας μητρός αυτού» (Γαλ. 1, 15) προκειμένου να πραγματοποιήσει τα όνειρα τού Κυπριακού Λαού και να γίνει ο σηματοφόρος και ο ενσαρκωτής των αγώνων του για την πολυπόθητη Ελευθερία.

Ουδείς μπορούσε να προΐδει ότι το μικρό βοσκόπουλο τής Παναγιάς, τής εύανδρης

Πάφου, θα αναδεικνυόταν ο νέος ιστορικός Δαυΐδ, ο νέος Ποιμενάρχης ενός μικρού αλλά δυναμικού λαού, που στα σπλάχνα του κυοφορούσε τόσους μεγαλεπήβολους και υψηλούς οραματισμούς.

Ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι θα αναδεικνυόταν ο Εθνάρχης τού νέου Ελληνισμού.

Για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο οι μεγάλες έννοιες τής ζωής του ήταν ο χριστιανισμός και η ελευθερία τού ανθρώπου. Πνευματική αλλά και πολιτική. Ήταν η πίστη προς τον Χριστό και προς την Πατρίδα. Οι έννοιες αυτές μέσα του, ήταν όχι μόνο αλληλένδετες αλλά και ταυτόσημες. [\(περισσότερα...\)](#)