

Η τελευταία ευκαιρία ή η δεύτερη φάση του σχεδίου Ανάν;

/ Ορθόδοξη πίστη

ΧΑΡΤΗΣ Β'

28.6% υπό Τ/Κ Διοίκηση

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ/Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επτακάρη, Κάλη, Κερα, Τρίκομα, Ακινέτσι, Ασκόκοκο, Μαρσοβούνος, Άγιος Αμβρόσιος, Καϊφρά, Νέα Χωριά, Μία Μηνιά, Άγιος Ελευθέρος, Τζιζιάνος, Δίκωμα (Πάνω και Κάτω), Καϊζάρκι, Άγιος Γεώργιος, Τριψή, Καραβίος, Αλιπέδες, Βασιλική, Μάρτινα, Πέλογοι, Δάρκος, Σιρκαντρίσι, Πεντάση, Σπαός, Καραφωτιάς, Παλιόκωπος, Είμη Μέρη, Ούνι, Πάλλιασις, Αρσά, Σελκίκοιρα, Άγιος Βασίλειος, Κόνια.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΥΠΟ Ε/Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αναφέρεται η κεντρική περιοχή Μουσουλίου με τα χωριά Πρωτόκλι, Άγιος Στάλλος και Πυργό και δημιουργείται η περιοχή υπό Ε/Κ διοίκηση στην Καρπασία αφιχόντας από τη Γαλιάρια μέχρι και το Μουσουλίου που Αποστράφηκε Άνδρες και τις αριστες της ημετέρας.

Αναλυτικά επιστρέφονται:

Αμφοθέλιος, Μόρφου, Αόκκι, Βεζιλή, Αρσινόα, Άγιος, Λυγύ, Κολοβόκι, Μορφάκι, Πάλα, Νέστος, Γαλιάρια, Άγιος Μόρφου, Σαβίλα, Αδριακός της Ασηθίου, Κοιταχάνος, Κιριά, Φιάλι, Αρσάκι, Καπούλι, Κατακοιά, Αδελφίνο, Πέτρο, Γαλιάνη, Γαλιόκλι, Μολύναρος, Άγιος Τριάντα και Ριζοκάρυσι. Η Άνκισα και τα γύρω τουριστικά χωριά, καθώς και η παραλιακή περιοχή του Κάλκιου Μόρφου, παραμένουν υπό Τ/Κ διοίκηση.

• Τρία Μαρωνιτικά χωριά: Καρδάκι, Αρσινόα και Άγιος Μερίας Σελκίκοιρα θα ανήκουν στην Ε/Κ πλευρά



Και στα δύο σενάρια, βάση για επέκταση που εδαφικού είναι η επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου (εκτός της παραλίας που είναι βαρειαυ της πόλης).

Και στους δύο σενάρια, Άνδρες δημιουργούνται δύο κωμότητες για τη σύνδεση της Αμμοχώστου με το βορρά και η αλλαγή για τη σύνδεση των τουρκοκυπριακών κομητιών Σίντος, Κοκκιών και Περγάρος. Με βάση τους δύο σενάρια υπολογίζεται ότι θα επιστρέφουν από ελληνοκυπριακή διοίκηση το 50% των προσφύγων (γύρω, δηλαδή, στις 85.000).

του Σενέρ Λεβέντ

Φτάσαμε στο σήμερα επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι «αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία». Δηλαδή μας ειδοποίησαν από την αρχή κιόλας της υπόθεσης ότι δεν θα υπάρξει καμία άλλη ευκαιρία για λύση και ότι το τρένο θα φύγει. Σαν να είναι η Κιβωτός του Νώε, όχι ένα ευλογημένο τρένο. Όποιος ανέβει ανέβηκε. Όποιος δεν ανέβει κήκε. Είναι σαν το τέλος του κόσμου αυτό που αποκαλούν «τελευταία ευκαιρία». Αλλά σκεφτείτε και εσείς λίγο σαν εκείνους τους «σοφούς» που ήρθαν να μας συμβουλευθούν. Αυτό το μήνυμα σε ποιον απευθύνεται πιο πολύ; Σε όλους μας; Σε όλους τους Κύπριους δηλαδή; Δεν νομίζω. [\(περισσότερα...\)](#)