

7 Μαΐου 2013

Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Image not found or type unknown



Επί τη Αναστάσει του Κυρίου και

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

«Τι ζητείτε τον Ζώντα μετά των νεκρών»;

Ουκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ ἠγέρθη. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν»

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Το μήνυμα του Ἀγγέλου μπροστά στο κενόν μνημεῖον εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια, που πηγάζει μέσα ἀπό το φως τῆς σημερινῆς πανευφροσύνου εορτῆς. Εορτή Εορτῶν καὶ Πανήγυρις Πανηγύρεων εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μετὰ τον φρικτόν Γολγοθάν, μετὰ τον Σταυρόν, μετὰ την Ταφήν ἐξέρχεται ἀπό του Τάφου θριαμβευτής καὶ κυρίαρχος χαρίζοντας σ' αὐτούς που εὐρίσκονται στα μνήματα ἀλλὰ καὶ εἰς ολόκληρον το ἀνθρώπινον γένος, ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. Οἱ μυροφόρες γυναῖκες καθὼς προσέρχονται στο μνημεῖον, ὄρθρου βαθέως, καὶ καθὼς διαλογίζονται ποιός θα ἀνοίξη τὴν θύραν του μνημείου, ποιός θα ἀνασηκώσῃ τον βαρύτατον λίθον με τον ὁποῖον ἐσφράγισαν τον τάφον του Χριστοῦ συναντοῦν το λαμπρόν μήνυμα του Ἀγγέλου: «Τι ζητεῖτε τον Ζώντα μετὰ των νεκρῶν; Ουκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ ἠγέρθη. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν».

Πράγματι, ἀδελφοί μου, αὐτές τῆς ἡμέρες ὅλοι ζήσαμε τον Σταυρόν καὶ την Ταφήν του Κυρίου μας. Ὅλοι ζήσαμε τὴν κορύφωσιν του Θείου Δράματος. Δεν μένουμε, ὅμως, σ' αὐτό το βίωμα τῆς τραγικότητος μόνον. Ἐρχεται το μήνυμα του Ἀγγέλου να μας δώσῃ το μήνυμα τῆς Καινούργιας Ζωῆς, που ἀρχίζει μέσα ἀπό τον τάφον του Χριστοῦ, ὅπου νεκρώνεται ὁ θάνατος δια του θανάτου. [\(περισσότερα...\)](#)