

Υπόμνημα π. Αρσενίου στην Εξεταστική Επιτροπή (2ο μέρος) - Τα χρήματα των ανταλλαγών



**ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ
ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ**

Διαβάστε το δεύτερο μέρος του

Υπομνήματος που κατέθεσε ο μοναχός Αρσένιος στην Εξεταστική Επιτροπή. Μάθετε πώς ανέλαβε η αδελφότητα την επάνδρωση του Βατοπαιδίου, πόσο μεγάλο έργο κλήθηκε να επιτελέσει και τι θα έκανε με τα χρήματα των ανταλλαγών.

Γ. Μερικά χρήσιμα στοιχεία για την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, την Λίμνη Βιστωνίδα και το πρόσωπό μου

Ι. Έχω γεννηθεί στην Αμπελιά Σουλίου Θεσπρωτίας την 25/2/1961.

Τα πρώτα εγκύκλια γράμματα έμαθα στην Ήπειρο. Συνέχισα τις γυμνασιακές σπουδές μου στον Πειραιά, φιλοξενούμενος από τον αδελφό μου, φοίτησα δε από το 1980 έως το 1982 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Κομοτηνής.

Διέκοψα τις σπουδές μου διότι είχα έντονες πνευματικές ανησυχίες που με οδήγησαν στο μοναχισμό και τον Ιούνιο του έτους 1982 εντάχθηκα στην αδελφότητα του Γέροντα Ιωσήφ, που τότε ασκήτευε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και μετά στη Νέα Σκήτη.

Το έτος 1990, η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου είχε κατά κυριολεξία καταρρεύσει από πλευράς έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού και από πλευράς κτιριολογικής και τότε το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την επάνδρωσή της από την

αδελφότητα που συνέχιζε την παράδοση του Γέροντα Ιωσήφ του Σπηλαιότη, συνώνυμο του Γέροντα Ιωσήφ, που αποτελείτο τότε από 18 νέους μοναχούς. Όσοι έχουν και την ελάχιστη σχέση με το Άγιον Όρος γνωρίζουν πολύ καλά το μέγεθος της πνευματικότητας του ασκητού ιδρυτού της αδελφότητάς μας. Κατά τη διάρκεια της μοναχικής μου διακονίας,... [\(περισσότερα...\)](#)