

Ραγδαία Ισλαμοποίησης της Ευρώπης

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Φωτό:mousaios.gr

Ανησυχητικές είναι οι ειδήσεις, που μας έρχονται από την «φωτισμένη» Εσπερία, σχετικά με την ολοένα και περισσότερο εδραίωση του Ισλάμ στην Ευρώπη. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι την εδραίωση του μουσουλμανισμού την επιδιώκουν και την προωθούν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι! Η τοπική κυβέρνηση του Αμβούργου στη Γερμανία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με τις μουσουλμανικές οργανώσεις, σύμφωνα με την οποία, θα αναγνωρίζονται οι μουσουλμανικές εορτές, θα τηρούνται τα έθιμα και θα «βελτιωθούν» τα μαθήματα θρησκευτικών στα σχολεία, ώστε να μη προσβάλλουν την ισλαμική πίστη. Οι μουσουλμάνοι θα μπορούν να αργούν νόμιμα κατά τις ημέρες των εορτών τους, αφού ο νόμος έχει θεσπίσει ανάλογες ημέρες άδειας από τις εργασίες τους. Το Λονδίνο έχει γίνει η πρώτη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναγνωρίζει τις μουσουλμανικές γιορτές, μία κίνηση, που όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, αποσκοπεί στην προώθηση της «ενσωμάτωσης» μίας θρησκευτικής μειονότητας, που συχνά διασύρεται από τους αντιπάλους της μετανάστευσης. Ο Δήμος του Tower Hamlets του ανατολικού Λονδίνου προτείνει όλα τα σχολεία της περιοχής να μένουν κλειστά κατά τις

ισλαμικές γιορτές του Eid al-Fitr και του Eid ul-Adha. Ο Δήμος του Μάντσεστερ είναι έτοιμος να κάμει το ίδιο. Οι μουσουλμάνοι της Μεγάλης Βρετανίας δηλώνουν ότι «νοιώθουν σαν στο σπίτι τους»! Αυτή είναι δυστυχώς η «πολιτισμένη» Ευρώπη, η οποία εδώ και αιώνες «έχει πάρει διαζύγιο» με τον Χριστιανισμό και περιπλανάται σε πνευματικά άδιέξοδα!

Πηγή: Εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», Εβδομαδιαία Έκδοσις της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.), αριθμός φύλλου: 1943, Έτος νβ΄, Αθήναι, 28 Σεπτεμβρίου 2012.