

Πύρρος Δήμας: Όταν ήμουν μικρός στη Χειμάρρα, τα βράδια δεν πήγαινα να κοιμηθώ αν δεν έβλεπα την παρουσιάστρια της ΕΡΤ να μου λέει «Καληνύχτα» και να ακούσω τον Εθνικό Ύμνο

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Ο βουλευτής του πασοκ και Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, έγραψε στην σελίδα του στο facebook για το λουκέτο στην κρατική ραδιοτηλεόραση:

Τις εποχές που ήταν μικρό παιδί και έβλεπε την ΕΡΤ στην Χειμάρρα θυμήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πύρρος Δήμας. Ο πρώην αθλητής με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο facebook τόνισε -για να δείξει την αντίθεσή του με το κλείσιμο της ΕΡΤ- ότι δεν κοιμόταν αν δεν άκουγε την «καληνύχτα» της ΕΡΤ, τον περίφημο «τσοπανάκο», ενώ θυμήθηκε πως σε όλη την αθλητική του πορεία, η ΕΡΤ ήταν εκεί. «Όταν ήμουν μικρός στη Χειμάρρα, τα βράδια δεν πήγαινα να κοιμηθώ αν δεν έβλεπα την παρουσιάστρια της ΕΡΤ να μου λέει » Καληνύχτα » και να ακούσω τον Εθνικό Ύμνο. Μπορεί για κάποιους να είναι μελό, για εμένα όμως αυτές είναι οι πιο δυνατές εικόνες της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας. Η ΕΡΤ έδινε σαρκα και οστά στην εικόνα της Ελλάδας που είχα μέσα στη φαντασία μου. Έδινε σχήμα στα αχνά φωτάκια που έβλεπα με λαχτάρα να αχνοφέγγουν στην απέναντι από τη Χειμάρρα, Κέρκυρα. Αργότερα, η κάμερα της ΕΡΤ ήταν αυτή που έλειπε από το

πρώτο μου μετάλλιο στην ολυμπιάδα της Βαρκελώνης, αλλά και η ΕΡΤ είναι αυτή που έχει στο αρχείο της όλους τους αγώνες και τα παγκόσμια ρεκόρ μου. Στην ΕΡΤ γνώρισα και τη γυναίκα μου, συμβασιούχος για μια επταετία κι απ' αυτούς που αμείβονταν με μπλοκάκι και τους στραβοκοιτούσαν οι μόνιμοι γιατί τους χαλούσαν τον τραχανά... Γλυκές και πικρές αναμνήσεις. Όπως και να έχει πάντως, η δημόσια τηλεόραση πρέπει να εκπέμπει, γιατί το οφείλουμε στη Δημοκρατία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πύρρος Δήμας...



Ο χρήστης **Pyrrros Dimas** κοινοποίησε μια φωτογραφία του χρήστη Pyrrros Dimas.
πριν από 3 ώρες

Όταν ήμουν μικρός στη Χειμάρρα, τα βράδια δεν πήγαινα να κοιμηθώ αν δεν έβλεπα την παρουσιάστρια της ΕΡΤ να μου λέει " Καληνύχτα " και να ακούσω τον Εθνικό Ύμνο. Μπορεί για κάποιους να είναι μελό, για εμένα όμως αυτές είναι οι πιο δυνατές εικόνες της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας. Η ΕΡΤ έδινε σαρκα και οστά στην εικόνα της Ελλάδας που είχα μέσα στη φαντασία μου. Έδινε σχήμα στα αχνά φωτάκια που έβλεπα με λαχτάρα να αχνοφέγγουν στην απέναντι από τη Χειμάρρα , Κέρκυρα. Αργότερα, η κάμερα της ΕΡΤ ήταν αυτή που έλειπε από το πρώτο μου μετάλλιο στην ολυμπιάδα της Βαρκελώνης, αλλά και η ΕΡΤ είναι αυτή που έχει στο αρχείο της όλους τους αγώνες και τα παγκόσμια ρεκόρ μου. Στην ΕΡΤ γνώρισα και τη γυναίκα μου, συμβασιούχος για μια επταετία κι απ' αυτούς που αμοίβονταν με μπλοκάκι και τους στραβοκοιτούσαν οι μόνιμοι γιατί τους χαλούσαν τον τραχανά... Γλυκές και πικρές αναμνήσεις. Όπως και να έχει πάντως, η δημόσια τηλεόραση πρέπει να εκπέμπει, γιατί το οφείλουμε στη Δημοκρατία.

Πηγές: orthodoxia-ellhnismos.gr -enikos.gr