

18 Ιουνίου 2013

«Παρά την Λίμνην» τεύχος Αρ.6 Περίοδος Γ΄έτος ΚΓ΄

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ

Μηνιαία Έκδοση Ἐκκλησίας Ἁγίου Δημητρίου Παραλιμνίου
Ἰδρυτής: Πρωτοπρεσβύτερος Εὐέλθων Χαραλάμπους
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ * ΕΤΟΣ ΚΓ΄ * ΑΡ. 6 * ΙΟΥΝΙΟΣ 2013





ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο μήνας Ίούνιος από τό 2011 απέκτησε νόημα και περιεχόμενο. Είναι ό μήνας μνήμης του πατρός Ευέλθοντος Χαραλάμπους. Γι' αυτό και ή μηνιαία έκδοση του περιοδικού τής ένορίας μας δέν μπορεί νά μίν έχει ώς θέμα τής τόν πατέρα και ίδρυτή της, τόν πρώτο ποιμένα και καθοδηγητή της, τόν άνθρωπο πού έδωσε ζωή και δράση στην ένορία του Άγίου Δημητρίου και όχι μόνο. Είναι χρέος μας σέ κάθε έκδοση του μηνός Ίουνίου, νά παραχωρούμε τίς πενιχρές μας σελίδες σέ εκείνον πού τίς έπλασε έξ άρχής.

Στά προηγούμενα άφιερώματα τό περιοδικό μας φιλοξένησε κείμενα πού άφοροῦσαν τήν προσωπικότητα του πατρός Ευέλθοντος ώς ιερέα - λειτουργού, εκπαιδευτικού, και ιεραποστόλου. Φέτος θά αφήσουμε τόν πατέρα Ευέλθοντα νά μās διηγηθεί μόνος του κάποιες άπό τίς μικρές καθημερινές του έμπειρίες, μέσα άπό τό ιερατικό του ήμερολόγιο, τό όποιο δημοσίευε κατά καιρούς στό περιοδικό υπό τό θεματικό τίτλο, «Σταχυολογήματα άπό τό ήμερολόγιό μου». Μέσα άπό τήν άυστηρά προσωπική του γραφίδα παρατηρούμε άπό κοντά τόν άγώνα και τήν άγωνία ενός ταπεινού και άοκνου λευίτη για τίς πνευματικές και άλλες άνάγκες του ποιμνίου του, τήν προσευχή του για κάθε πονεμένο, τήν άυτοκριτική και τόν προβληματισμό του, για τήν πορεία τής κοινότητας και του κόσμου, τήν άγάπη για τούς νέους ανθρώπους, τό σεβασμό στά γηρατειά και την έγνοια του για τήν ιεραποστολή. Μέ άλλα λόγια, τά κείμενα τής φετινής έκδοσης, μās σκιαγραφούν μέ ένα χαριτωμένο τρόπο τόν ποιμένα Ευέλθοντα Χαραλάμπους. Ευχόμαστε, λοιπόν, οι σελίδες πού άκολουθοῦν νά άποτελέσουν άφορμή για πνευματική ώφέλεια και προσευχή για άνάπαυση του πατρός Ευέλθοντος, πού τόσο συμπόνεσε και συνέδραμε στον πόνο του σημερινού ανθρώπου.



βρέφος στην αγκαλιά και δευτερο παιδάκι από τὸ χέρι. Μου ἐμπιστεύεται τὸ πρόβλημά της: Συζεῖ παράνομα μὲ τὸν πατέρα τῶν παιδιῶν της. Αὐτὴ θέλει γάμο, ἐκεῖνος ἀρνεῖται. Θέλει βοήθεια.

(9 Ἰανουαρίου)

Μέ πολύ πόνο, ἔτοιμηνά σιωραστεῖ, περιμένει ἡ Γ. νά τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία, νά φύγουν ὅλοι καί νά μοῦ ἐμπιστευθεῖ τὸ πρόβλημά της. Εἶναι ἔγκυος γιὰ πέμπτο παιδί. Ὁ ἄντρας της τὴν ἐκβιάζει νά προχωρήσει σέ ἔκτρωση, διαφορετικά θά τὴν ἐγκαταλείψει. Τοῦ ὑποσχέθηκε πῶς θά κάνει τὴν ἔκτρωση, ὁμως τῶρα φοβᾶται τὸ Θεό. Δέν ξέρει τί νά κάνει.

(10 Ἰανουαρίου)

Τηλεφώνημα ἀπὸ Λάρνακα. Μία περίπτωση τραγική. Μία κοπέλλα πού τὴν ἐγκατέλειψε στό δρόμο ὁ ἄντρας της μ' ἓνα κοριτσάκι. Πού τὸ κοριτσάκι πάσχει ἀπὸ λευχαιμία. Πόσος πόνος πόσες ἀνάγκες.

(11 Ἰανουαρίου)

Ἐπισκέπτομαι καί πάλι τὸ Νοσοκομεῖο Λάρνακας, 5ος ὄροφος, θάλαμος 14. Τέσσερα κρεβάτια, τέσσερα ἀκροτηριασμένα κορμιά, τέσσερις πόνοι. Ἡ κ. Α με τὸ ἓνα πόδι κομμένο, μέ μόνη ἐλπίδα τὸν Ἀπόστολο Λουκᾶ νά τὴν γιατρέψει. Ἡ κ. Α. πού μετὰ τὸν ἀκροτηριασμό ἔγινε φυτὸ. Τὰ παιδιά της με θεία ὑπομονή ξαγρυπνοῦν δίπλα της. Στὸ τρίτο κρεβάτι ἡ κ. Γ. μέ τὰ δέκα παιδιά. Παρά τοὺς πόνους τραγουδᾷ, μοιράζει εὐχές καί δίνει κουράγιο. Στὸ τέταρτο ἡ πενθερά μου. Στὸν ἑβδομο ὄροφο ὁ φίλος Γ. μέ τρεῖς ἐπισκέπτες θεολογεῖ. Καί μοῦ ὑποδεικνύει τὸ χρέος: Σπέρνε τὸ λόγο, πάτερ, σπέρνε τὸ λόγο τώρα πού μπορεῖς. Δέν ξέρεις μετὰ...

(13 Ἰανουαρίου)

Ὁ φίλος Γ. παραβλέποντας τὸ δικό του πρόβλημα ἔρχεται γιὰ νά μεριμνήσει γιὰ τὴ σοβαρὰ ἄρρωστη ἄλλοδαπή Θ. πού τὴν ἐγκατέλειψε ὁ ἄντρας της μέ ἓνα παιδί. Καί γιὰ τὴν Κ. πού τὴν ἐγκατέλειψε κι αὐτὴν ὁ ἄντρας της μέ 6 παιδιά. Δυὸ ἡρωίδες γυναῖκες πού σηκώνουν ἀδιαμαρτύρητα τὸ σταυρὸ τους.

(19 Ἰανουαρίου)

Ἐπεῖγον τηλεφώνημα ἀπὸ τὸ φίλο Β. Εἶναι ἄλλοδαπὸς καί ὀφείλει νά καταθέσει ἐννιακόσιες λίρες ἐγγύηση-ἀσφάλεια



γιὰ τὴν παραμονή στὴν Κύπρο τῆς συζύγου καί τῶν δυὸ παιδιῶν τους. Διαφορετικά θά τὸν κυνηγήσουν ἀπὸ τὸ Imigration. Οἱ Κανονισμοὶ τῆς Ἀστυνομίας εἶναι αὐστηροί.

(20 Ἰανουαρίου)

Μόλις τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία. Ἐφυγαν ὅλοι. Ἐτοιμάζομαι νά κλείσω καί νά φύγω κι ἐγώ. Ὁ Ν., γνωστός μου ἀνάπηρος ἀπὸ τὸ Λιοπέτρι, μόλις ἔφτασε καί προσκυνᾷ σιγά-σιγά τὰ εἰκονίσματα. «Πάτερ, θέλω νά σέ δῶ. Ἡ γυναῖκα μου δέν ἐργάζεται, τὸ ἐπίδομα πού παίρνω μόλις πού φτάνει γιατροὺς καί φάρμακα. Ἐχομε τρία παιδιά. Ἦρθα ἐδῶ γιατί

παρουσιάζει κάποιιο πρόβλημα και τό παραμερίζω στη άκρη του δρόμου για νά δώ τί συμβαίνει. Ένας νεαρός άνδρας πλησιάζει άμέσως πρόθυμος νά βοηθήσει. Σε λίγο τό αύτοκίνητο είναι έτοιμο. Ο πρόθυμος νεαρός δέν άπομακρύνεται. Θέλει κάτι. «Πάτερ, σās παρακαλώ, ή γυναίκα μου είναι καρκινοπαθής. Παρακαλώ νά προσεύχεσθε γι' αύτήν». Και μου δίνει ένα χαρτάκι μέ τό όνομά του, έκείνο τής συζύγου του και τών δυό παιδιών τους.

(24 Φεβρουαρίου)

Έπίσκεψη από τήν Α.Ν. (σύζυγο Άγνοουμένου) και τήν κόρη της Μ. Βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Η πενιχρή σύνταξη τής Α. πηγαίνει σε χρέος άλλων πού είχε τήν... άπρονοησία νά έγυθηεί, ένω ή Μ. μέ προβλήματα ύγείας άγωνίζεται νά ζήσει τρία ανήλικα παιδάκια, άφοϋ ό σύζυγος έκτίει ποινηστή φυλακή. Στο φτωχικό προσφυγικό τους σπιτάκι κόπηκε τό τηλέφωνο, κόπηκε τό ρεύμα, κόπηκε ή χαρά. Νά μήν κοπεί και ή έλπίδα.

(4 Μαρτίου)

Δέχομαι τήν έξομολόγηση νεαροϋ από γειτονική κοινότητα πού σπουδάζει στό έξωτερικό. Από μιά έφήμερη όμοφυλοφιλική σχέση πήρε τό aids. Γνωρίζει τί τόν περιμένει. Δέν τόν νοιάζει για τούς πόνους και τά βάσανα πού θά έρθουν. άκόμη και τό θάνατο. Δέν τόν νοιάζει πού ματαιώθηκαν τά όνειρα και τά σχέδιά του για τό μέλλον. Ένα μονάχα τόν καίει. Η όδύνη πού θά νοιώσει ή μητέρα του σάν τό μάθει. Τό πικρό ποτήρι πού θά ποτίσει τά άγαπημένα του πρόσωπα. Πόσο μετανοεί για τό παραστράτημά του! Και πόσο θά ήθελε νά ήσαν όλα ένα κακό όνειρο!

(4 Μαρτίου)

Έχει λεχθεί πώς μητέρα όλων τών άρετών είναι ή διάκριση. Άλήθεια, πόσοι τήν έχουν; Πόσοι γνωρίζουν πώς νά φερθοϋν, πώς νά έκφρασθοϋν, πώς νά κινηθοϋν σε μιά δεδομένη περίπτωση; Κι άκόμα, πόσο τραγικό γίνεται τό πράγμα όταν ή άδιακρισία παρατηρείται στον ιερό χώρο τής Έκκλησίας, από ανθρώπους πού θέλουν νά θεωροϋνται τής Έκκλησίας; Τά υλικά άγαθά εύκολα τά βρίσκουμε. Τίς πνευματικές άρετές και μάλιστα τή διάκριση δύσκολα τίς κατακτούμε.

(27 Μαρτίου)



Μόλις επιστρέφω από τό σχολείο τό μεσημέρι βρίσκω νά μέ περιμένει στό σπίτι ό κ. Κ. μέ τή σύζυγό του. Έρθαν νά ζητήσουν μιά βοήθεια για τήν έγγονή τους. Έχει τρία μικρά παιδάκια και περνά μιά οικονομική κρίση. Δυσκολεύεται άκόμη και για τό γάλα τών μικρών παιδιών... Είναι πολύ συγκινητικά τά δάκρυα τών ήλικιωμένων παππούδων.

(2 Άπριλίου)



ευλογεί.

Μέ επισκέπτεται ὁ πολύτεκνος Γ. Χρειάζεται κάποια βοήθεια γιά τά παιδάκια του.

(11 Μαΐου)

Μέ επισκέπτεται ὁ Π., ἕνα νεαρό παιδί πού ὁ πατέρας του δίνει ἄνιση μάχη μέ τόν καρκίνο. Μοῦ προκαλοῦν αἴσθησι οἱ ὑπαρξιακοί προβληματισμοί τοῦ παιδιοῦ. Πιό πολύ ὅμως θαυμάζω τήν πίστη καί τή γαλήνη τῆς καρδίας του. Αὐτό κι ἄν εἶναι θαῦμα. Νά συναντᾶς τέτοια λεβεντιά ψυχῆς, πίστη καί κουράγιο σέ νέους ἀνθρώπους τῆς ἄψυχης ἐποχῆς μας.

(13 Μαΐου)

Ἀκόμη ἕνα ἀγαπητό πρόσωπο ἐγκαταλείπει τά ἐγκόσμια. Δέν παραπονοῦμαι, ἀλλά τό σημειώνω: Εἶναι τό τρίτο πρόσωπο πού ξεπροβοδίζω ἀπό τό σπίτι μου. Καλό Παράδεισο, καλή Ἀνάσταση.

(19 Μαΐου)

Ἐξομολόγησι τῆς Α. Μιά ἐξομολόγησι ἐκ βαθέων. Εἶναι βέβαιη γιά τήν ἀναχώρησι. Θά φύγω μέ τόν Χριστό (Σέ τέσσερις μέρες ἔχουμε τήν Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου). Εἶναι ἡ πρώτη πνευματική μου κόρη (ἀφότου χειροθετήθηκα Πνευματικός).

(24 Μαΐου)

Σέ κάθε Λειτουργία ἀκοῦμε τήν εὐχή «Κύριε, ἀγίασον τούς ἀγαπώντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου». Λίγες εἶναι οἱ φορές πού μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τό χαροῦμε στήν πράξι. Πρωῖ -πρωῖ πού πῆγα νά προσκυνήσω στόν κοιμητηριακό ναό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ βρίσκω δυό κυρίες ἀνασκουμπωμένες (μέ κουβάδες, σκοῦπες, ἀπορρυπαντικά κλπ) νά σφογγαρίζουν τήν ἐκκλησία. Ὁ Θεός νά τίς εὐλογεῖ.

(3 Αὐγούστου)

Παρακολούθησα μέ ιδιαίτερη κατάνυξι τήν Παράκλησι σ' ἕνα μικρό-γραφικό ὄρεινό χωριό. Λειτουργός ἕνας νεαρός, εὐλαβέστατος ἱερέας. Πού ὅπως πληροφορήθηκα εἶναι πάμπτωχος, ἀφοῦ τόν πενιχρό μισθό του τόν προσφέρει ἐλεημοσύνη στους πιό φτωχοῦς ἀπ' αὐτόν. Καί γιά νά συντηρήσει τήν οἰκογένειά του, πλένει πιάτα σέ ἐστιατόριο πού ὑπάρχει ἐκεῖ. Τό σπίτι του εἶναι πανδοχεῖο γιά κάθε πονεμένο καί ἐμπερίστατο, ἐνῶ ὁ ἴδιος γηροκομεῖ καί φροντίζει ἄπορα



γεροντάκια πού δέν ἔχουν πού τήν κεφαλήν κλίνει. Ὁ Θεός νά νά ἀναδεικνύει τέτοιους ἅγιους κληρικούς, πρότυπα γιά μᾶς τούς ἄλλους.

(11 Αὐγούστου)

Σήμερα ἀνοίγουν καί πάλι τά Σχολεῖα. Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι θά βρεθοῦμε καί πάλι μαζί. Ἐμεῖς νά διδάξουμε κι αὐτοί νά διδαχθοῦν. Καί στό τέλος θά τούς ἀξιολογήσουμε, θά τούς κρίνουμε. Ἐνῶ αὐτοί, οἱ μαθητές, θά μᾶς κρίνουν κάθε στιγμῇ. Μέ πόση προσοχή (καί προσευχή) θά πρέπει νά πολιτευτοῦμε, ὥστε νά μήν σκανδαλίσουμε καμμιά ἀπό τίς

Δέν ἦταν χεῖλη νά τό λέν ἀφτιά νά τό ἀκοῦνε
ξένοι νά τό πιστέψουνε δικοί νά τό δεχτοῦνε
τ' ἀνείπωτο τ' ἀνήκουστο μαντάτο ἀπ' τά πέρα
τ' ἀλλόκοτο σάν ὄνειρο τοῦ λογισμοῦ φοβέρα.

Κι ὡς κλάψαμε καί χύθηκαν κρουνοί τά δάκρυά μας
κι ὡς καταλάγιασε ὁ θυμός καί μέρεψε ἡ καρδιά μας
ἕνας τόν ἄλλο ρώταε πῶς κι ὁ Θεός ἐγκρίνει
στόν ταπεινό του λειτουργό τέτοιο κακό νά γίνει.

Πῶς κι ἔχει χρεῖα ὁ οὐρανός κι ἀπό τή γῆ τόν παίρνει
κι ἀφήνει μας στήν ὀρφανιά ὁ πόνος νά μᾶς δέρνει
νά ψάχνουμε ἀπέλπιδες νά τόν ἀναζητοῦμε
καί μέσ στήν ἀπουσία του νά τόν μοιρολογοῦμε.

Ποῦ πηγες καί μᾶς ἄφησες πού ἦσουν ἀπροστάρης
κι ἀνοιγες δρόμους νά περνᾷ ὁ κάθε διαβατάρης
πού ἔχανε τήν πορεία του κι ἐσύ κερὶ ἀναμμένο
φάρος πού καθοδήγαγες τόν κάθε πονεμένο.

Ἔσβησε τώρα τό κερὶ καπνίζει πιά κι ὁ φάρος
πῆρε ψυχὴν εὐσπλαχνικιά νά καμαρώνει ὁ Χάρος.
Ἄχαρη πού εἶν' ἡ μοίρα μας βαρὺ τό ριζικό μας
ν' ἀνάβουμε τώρα κερὶ γιὰ σέ τόν ἀδελφό μας.

Χάθηκε ἡ φεγγοβολιά κι ἀπλώθηκε σκοτάδι
σάματις κι ἔγινε ἡ γῆς ὁμοια μέ τόν Ἄδη
δίπλα μας νά μή βλέπουμε πιά τή σεπτὴ μορφὴ σου
μονάχη μας παρηγοριά τώρα ἡ ἀνάμνησή σου.

Μά ποιές φωνές καλόγνωμες ὀλόγυρα γροικοῦνται
καί ποιοί ἔναι πού προβάλλουνε κι ὕστερα πᾶνε σβηθοῦνται;
-Ὅποιοι κι ἂν εἶστε πεῖτε μας τό τί ἔναι νά μᾶς πεῖτε
ἐμεῖς καλοὶ ἀκροατές κι ἐσεῖς ἀφηγηθεῖτε.

-Τό πένθος σας καί πένθος μας ἡ θλίψη καί δική μας
καί δέν εἶναι λιγότερη μαθές ἡ ἀπόγνωσή μας.
Μά ἀφήστε τόν ἐγωισμό καί τό παράπονό σας
καί δεῖτε τόν στά ἔργα του τόν μέγα ἀδελφό σας.

Τά γηρατειά μας ἄγγιξε τό χέρι τ' ἀπαλό του
ἐχάιδεψε τόν πόνο μας τόν ἔκανε δικό του.
Μᾶς εἶδε στήν ἀρρώστια μας φρόντισε τό φωμί μας
καί μέ τό θεῖο λόγο του θώπευσε τήν ψυχὴ μας.

Μᾶς στέγασε τοὺς ἄστεχους βάλσαμο στά στερονά μας

της σε όροσια για το παλιό της και για όλα τα Αγνοούμενα παιδιά της Κύπρου μας.

(17 Ὀκτωβρίου)

Ἐπέτειος τῆς χειροτονίας. Εἰκοσιπέντε χρόνια κληρικός! Παρακαλῶ τόν Θεό νά μέ ἀξιῶσει τῆς ἴδιας τιμῆς καί στό ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο...

(3 Νοεμβρίου)

Κατανυκτική ἀγρυπνία - Πρώτη θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Χριστόφορου ἀπό τόν Πανοσιολογίωτατο Ἡγούμενο Μαχαίρά Ἀρχ. Ἀθανάσιο. (18 Νοεμβρίου)

Ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῶν Χριστιανικῶν Συνδέσμων Ἄνδρῶν καί Γυναικῶν Παραλιμνίου. Ἀνέλαβαν τόν ἐξοπλισμό δυό αἰθουσῶν φυσιοθεραπείας στή Σχολή παιδιῶν μέ εἰδικές ἀνάγκες. Μετατρέπουν σέ πράξη αὐτά πού ἀκοῦνε στίς ἐβδομαδιαίες συγκεντρώσεις τους. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τά μέλη καί τῶν δυό Συνδέσμων. (25 Νοεμβρίου)

Ἐνα μικρό παιδάκι, ἐντελῶς ἄγνωστό μου, (ἀπό τή Λευκωσία) ἀφοῦ ἔτυχε νά πέσει στά χέρια του τό ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ μου ἔστειλε ἕνα κουτί. Μέσα βρισκόταν ὁ κουμπαράς του γεμάτος, μαζί κι ἕνα σημεῖωμα: «Νά δοθεῖ σέ παιδάκια πού τά ἔχουν ἀνάγκη». Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τόν ἄγνωστο φιλόανθρωπο δωρεοδότη.

(3 Δεκεμβρίου)

Ἄρχισα νά ἐξομολογῶ παιδιά τοῦ Σχολείου μας πού προετοιμάζονται νά μεταλάβουν τά Χριστούγεννα πού μᾶς ἔρχονται. Μοῦ κάνει ιδιαίτερη ἐντύπωση ἡ εἰλικρίνειά τους. Παιδιά πού τούς κάνω μάθημα, πού θά τούς βάλω βαθμό, κι ὁμως ἔρχονται καί μοῦ ἐμπιστεύονται τά πάθη, τά προβλήματα καί τούς προβληματισμούς τους. Καί τίς χειρότερες πτώσεις τους. Τά θαυμάζω.

(7 Δεκεμβρίου)

Ἐμπλουτίζω τόν κατάλογο ἀσθενῶν γιά νά μνημονεύω τά ὀνόματά τους στήν ἀγία Πρόθεση. Ἡ Φ. καί ἡ Α. ὑποφέρουν γιά μῆνες τώρα. Ἡ Α. καί ἡ Μ. μέ τόν σπόνδυλο. Ἡ Α. καί ἡ Ε. ἀπό καρκίνο. Ὁ Χρ. καί ἡ Α. ἀπό ἀναιμία. Ὁ Κ. καθηλωμένος στό ἀναπηρικό. Ἡ Α. ἀγωνία γιά τήν κόρη της Μ. Γιά τήν Ε. παρακαλεῖ μέ δάκρυα ἡ γιαγιά της.... Θεέ μου,



πόσο πόνο θά συναντήσεις τώρα πού ἔρχεσαι νά ξαναγεννηθεῖς ἀνάμεσά μας! Πόσα μάτια, πόσα δάκρυα περιμένουν νά τά σφογγίσεις;

(10 Δεκεμβρίου)

Τραγικό πράγμα ὁ θάνατος: Ἰδιαιτέρα ὅταν παίρνει νέους ἀνθρώπους-παιδιά, ἐντελῶς ἀπροετοίμαστα. Εἶθε ὁ καλός Θεός νά παραβλέψει τίς ἀδυναμίες καί ἁμαρτίες τῆς νεότητος. Εἶθε νά σταλάξει βάλσαμο παρηγοριᾶς στούς πονεμένους γονεῖς.

(20 Δεκεμβρίου)

Προσέ τῶν παιδιῶν μέ εἰδικές ἀνάγκες (ἔξειδικές ἰκανότητες)

εκτός από το μισό της πηρε τον 13ον. Η αδελφή μου κερδισε ύποτροφία στό Πανεπιστήμιο. Έτσι θά μπορεί νά βοηθᾶ καί τήν ἄλλη ἀδελφή μας. Νομίζω ὅτι κάποιοι ἄλλοι ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό ἐμᾶς. Δῶσε τα σέ ἐκείνους. Ὅταν χρειαστοῦμε, θα ἔρθω νά σοῦ πῶ...» (Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου)

Παρευρίσκομαι στή χειροτονία ἑνός νέου κληρικοῦ. Ἀκόμη ἕνας χαριτωμένος νέος προσφέρει τόν ἑαυτό του, λαμπάδα ἀναμμένη στό Χριστό καί στήν Ἐκκλησία. Ἐντύπωση προκαλεῖ πόσο δούλεψε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἔλευση τῆς εὐλογημένης αὐτῆς στιγμῆς. Ὁ νέος διάκονος ἀπαριθμεῖ μέ εὐγνωμοσύνη πόσους ἀνθρώπους ἔστειλε ὁ Θεός στό δρόμο του νά τόν βοηθήσουν, νά τόν στηρίξουν, νά τόν ἐνδυναμώσουν στήν ἀπόφασή του. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ πρῶτα τό νέο κληρικό, καί μέ τήν προσευχή του ὅσους συνήργησαν στήν κατά Θεό προκοπή του.

(Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου)

Ὅπως συνηθίζω, ἐπισκέπτομαι τό Ταχυδρομεῖο. Ὅπως πάντα, πλούσια ἡ ἀλληλογραφία. Μοῦ κάνει ἐντύπωση ἕνας μέγας φάκελος. Κοιτάζω, ἀλλά δέν ὑπάρχει ἀποστολέας. Ἡ μόνη ἔνδειξη, ταχυδρομήθηκε ἀπό τή Δερύνεια. Μοῦ κάνει ἐντύπωση ὁ ὄγκος τοῦ περιεχομένου. Τόν ἀνοίγω ἀμέσως. Περιέχει ὀκτακόσια πενήντα πέντε Εὐρώ, κι ἕνα λιτό σημείωμα. «Γιά Ἱεραποστολή. Ὑπέρ υγείας» (καί ἀναφέρει ἕνα ὄνομα).

(Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου)



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ὁ Πατήρ Εὐέλθων Χαραλάμπους καί ἡ Ἱεραποστολή»



Ἐχει ἐκδοθεῖ τό βιβλίο τῆς Μαρίνας Χατζηαναστάση, «Ὁ Πατήρ Εὐέλθων Χαραλάμπους καί ἡ Ἱεραποστολή». Ἡ Μαρίνα Χατζηαναστάση ὑπῆρξε συνεργάτης τοῦ πατρός

Ἦμασταν ὄλοι Παραλιμνίτες. Διαβάζαμε ὀνόματα δωρητῶν, συγκινούμασταν μέ τίς νεκρολογίες πεσόντων τῆς εἰσβολῆς καί ἀγνοουμένων τοῦ Παραλιμνιοῦ, πληροφοροῦμασταν γιά τίς ἐκδηλώσεις τους, χαζεύαμε φωτογραφίες ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Μπήκε τό Παραλίμνι στήν καθημερινότητά μας. Τό Κυριακοδρόμιο,



ἔφερε τόν κόσμο κοντά στό Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τίς προσεγμένες μεταφράσεις καί τά περιεκτικά σχόλια πού ἐπιμελοῦνταν ὁ ἴδιος ὁ π. Εὐέλθων. Ὅλες του οἱ πράξεις ἦταν σάν πέταλα ἑνός ἀνθους φιλοκαλίας σέ πρακτικό ἐπίπεδο, ἐκλαϊκευμένο. Σέ ἕνα ἐπίπεδο προσφορᾶς. Καί ἡ προσφορά γι' αὐτόν ἦταν ἀνάγκη. Ὅχι καταναγκασμός καί ἐπιφανειακή πράξη φιλανθρωπίας. Ἦταν μία φυσικότητα. Γιά τόν πάτερ ὄλοι ἄξιζαν. Καί ἐφόσον ἄξιζαν, ἄξιζε καί ὁ κόπος, ὁ ὁποῖος εἶχε καθαγιαστεῖ ἀπό τό μεδούλι του, πού ἦταν ἀγάπη καί μόνο.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη Πάτερ.



- 147 -



Κατά τόν Ἰούνιο θά ἔχουμε στήν ἐνορία μας τίς πῖό κάτω ἱεροτελεσιές:

Ἰουστίνου μάρτυρος

ΣΑ 1

Λειτουργία στόν Ἅγιο Νεκτάριο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,

Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως

ΚΥ 2

Ἀπόστολος Πραξ. 11, 19-30 Εὐαγγέλιο Ἰω. 4, 5-42

Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος

ΣΑ 8

Ἑσπερινός στόν Ἅγ. Δημήτριο καί Λειτουργία στόν Ἅγ. Νεκτάριο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΚΥ 9

Ἀπόστολος Πραξ. 16, 16-34 Εὐαγγέλιο Ἰω. 9, 1-38

Βαρθολομαίου καί Βαονάβα Ἀποστόλων.

Κατάθεσαν τήν εισφορά τους μεταξύ άλλων οι έξής:

Διάφοροι στή μνήμη Χριστού Ψύλλου για Φιλανθρωπικούς σκοπούς	€9565
Χορωδία Δήμου Παραλιμνίου Melizona για Καλάθι Άγάπης ΚΕΠΑ	€2429
Στή μνήμη του πρώην Δημάρχου Παραλιμνίου Νίκου Βλίττη ή οικογένειά του για ΚΕΠΑ	€1000
Άνδρούλα Παπαευέλθοντος Χαραλάμπους στή μνήμη του συζύγου της π. Ευέλθοντος και του γιού της Χριστοφόρου για Άγιο Δημήτριο Άγιογραφία	€700
Νικόλας και Βικτώρια Ίσαάκ για Άγιο Δημήτριο	€600
Άναστασία Τσόκκου για ΚΕΠΑ	€500
Άνδρούλα Παπαευέλθοντος Χαραλάμπους στή μνήμη του συζύγου της π. Ευέλθοντος και του γιού της Χριστοφόρου για Καλάθι Άγάπης ΚΕΠΑ	€500
Τά παιδιά των τμημάτων Γαλλικής γλώσσας στή μνήμη του πατέρα της καθηγήτριάς τους κ. Μελανής Χατζηχαραλάμπους για ΚΕΠΑ	€500
Νεόφυτος Νεοφύτου για επέκταση Στέγης Ήλικιωμένων ΚΕΠΑ	€500

Πρόσφεραν γεῦμα μέσω του ΚΕ.Π.Α.

Αρχιμανδρίτης Κυριακός Τσολάκη (Καρδίτσα) στή μνήμη
π. Ευέλθοντος

Χριστιανικός Σύνδεσμος Άγιου Δημητρίου Άνδρων και
Γυναικῶν στή μνήμη π. Ευέλθοντος

Άναστασία Κολοκούδια στή μνήμη π. Ευέλθοντος και του
πατέρα της

Νάντια Παντελή στή μνήμη π. Ευέλθοντος και Χριστοφόρου
Χρ. Σ. στή μνήμη τῶν παππούδων της, τῶν γιαγιάδων της και
του νονού της.

Γεώργιος Κυπριανού στή μνήμη του πεθερού του
π. Ευέλθοντος

Ελευθερία Κούμουλου στή μνήμη της γιαγιάς της



Τά έγγονάκια Άναστασία, Ευέλθων και Άνδρέας
στή μνήμη του παππού τους π. Ευέλθοντος

Άνδρέας και Εῦα Κύζα στή μνήμη π. Ευέλθοντος

Γεωργία Σουρκούνη στή μνήμη της μητέρας της Ειρήνης
Σουρκούνη

Φανούλα Μέρτακκα στή μνήμη π. Ευέλθοντος

Μαρία Φάνου στή μνήμη τῶν γονιῶν και τῶν πεθερικῶν της
Δημήτρης Χατζησολωμοῦ στή μνήμη του πατέρα του
Άναστάση Χατζησολωμοῦ



Π. ΕΥΕΛΘΩΝ

Ὅσάν νά ἔχει κτίσει ἀπ' τήν ἀρχή
τό Παραλίμνι,
μέ τήν ἀγάπη, τήν ἐργώδη προσευχή του·
καθώς τά χρόνια θά περνοῦν
ὅσοι διαβαίνουν ἀπό ἐδῶ
δέν θά ὀμιλοῦνε πιά γιά Παραλίμνι
μά γιά τήν κώμη πού ἔζησε καί τελειώθη ἐν πόνῳ
ἐν ἀγάπη κι ἔργοις ἀγαθοῖς
ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ
πατήρ Εὐέλθων Χαραλάμπους

Ἀντώνης Πιλλάς
Ποιητής



Ἡ παρούσα ἔκδοση πραγματοποιεῖται
δαπάνη Γιώργου Κυπριανοῦ
στή μνήμη π. Εὐέλθοντος Χαραλάμπους.

Τό παρόν διανέμεται δωρεάν, δέχεται ὅμως προαιρετικές εισφορές.
Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Γιώργος Κυπριανοῦ, Θεολόγος

Τ.Θ. 34200, 5400 Παραλίμνι | E-mail: giwmarorama@gmail.com