

24 Ιουνίου 2013

Ο Επίσκοπος Θαυμακού στην Αγία Τριάδα Αμπελοκήπων (ΦΩΤΟ)

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



του Σπύρου Παπαγεωργίου

Σήμερα Κυριακή της Πεντηκοστής, 23 του μηνός Ιουνίου 2013, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιάκωβος ήταν προσκεκλημένος στον εορτάζοντα Ιερό Ναό

Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων.

Ο Θεοφιλέστατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων του ιστορικού αυτού ιερού ναού των Αθηνών.

Στο σύντομο κήρυγμά του προς τους πιστούς ο κ. Ιάκωβος υπενθύμισε πως «για να απολαύσουμε τα αγαθά που μας προσφέρει ο χάρις του Αγίου Πνεύματος, δεν αρκεί να μένουμε σε μία επιφανειακή θρησκευτικότητα, που μας δίνει την ικανοποίηση ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι έχουμε βελτιώσει κατά πολύ τον άθλιο εαυτό μας ότι συγχωρούμε τον αδελφό μας και γενικά, έχουμε σημειώσει μία σημαντική πρόοδο στην πνευματική μας πορεία. Δεν είναι αρκετό για να κατανοήσουμε τα μυστήρια που τελούνται και ότι είμαστε προορισμένοι για να ζήσουμε σε μία άλλη διάσταση και πραγματικότητα όπως οι Άγιοι Απόστολοι. Πρέπει, λοιπόν, να προσευχηθούμε ώστε το Πανάγιο Πνεύμα να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας και να μας οδηγήσει «εις πάσαν την αλήθειαν», να ανακαλύψουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, ώστε να ζήσουμε «εν Χριστώ».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ιάκωβος συμπλήρωσε, «νιώθουμε άραγε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας και κοντά μας όπως μας υποσχέθηκε ότι θα είναι «πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος»; Δυστυχώς τα έργα μας και η συμπεριφοράς μας δεν το μαρτυρούν. Χρειάζεται να μετέχουμε ενεργά στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να διαφυλάξουμε τον πολύτιμο θησαυρό μας, να ζούμε για να ακούσουμε την ωραιότερη και σημαντικότερη στιγμή, το «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε» και να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου Υμών Ιησού Χριστού. Τότε το Πανάγιο Πνεύμα μας δίνει την δυνατότητα να ζήσουμε σε μια άλλη διάσταση και να συμμετέχουμε στο Μυστικό Δείπνο της Βασιλείας Του.»

Ο Θεοφιλέστατος έκλεισε ευχόμενος «το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη δύναμη και τη φώτιση να προσεγγίσουμε τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την αληθινότητά τους, να τα προσεγγίσουμε με τη σωστική τους διάσταση και όχι απλά με θεαματική παρουσία και με μία απλή παρακολούθηση τους.»



Σπύρος Παπαγεωργίου







Σπύρος Παπαγεωργίου



Σπύρος Πετραγεωργίου



Σπύρος Παπαγεωργίου



Σπυρίδης Παπαγεωργίου













Σπύρος Παπαγεωργίου





Σπύρος Παπαγεωργίου

