

Διαγωνισμός Χριστιανικού Τραγουδιού στην Κύπρο

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ



... να ταξιδεύω
της ψυχής μου

Με τη βοήθεια του Θεού και της

Παναγίας διοργανώνουμε Διαγωνισμό Χριστιανικού Τραγουδιού. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και θα ισχύει μέχρι και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.

Η μουσική όπως και η στιχουργική είναι δώρα του Θεού. Με τη σωστή καλλιέργειά τους μπορούμε να εξυμνήσουμε τον Θεό και να χαρίσουμε στους συνανθρώπους μας στιγμές χαράς, ειρήνης, αγάπης, ελπίδας και πίστης! Η δύναμη της μουσικής είναι μεγάλη! Ας την εκμεταλλεθούμε για καλό σκοπό. Ας βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στον πολιτισμό μας!

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει σύνθεση μουσικής και συγγραφή στίχου με ορθόδοξο χριστιανικό περιεχόμενο. Πιο κάτω σας παραθέτουμε τους στίχους του τραγουδιού «Έχω τη δύναμη». Είναι στίχοι που δεν έχουν μελοποιηθεί και όποιος επιθυμεί

μπορεί να τους μελοποιήσει.

Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στέλνοντας μόνο είτε στίχους γραμμένους σε μορφή που μπορούν εύκολα να μελοποιηθούν είτε ολοκληρωμένο τραγούδι, δηλαδή στίχους και μελωδία.

Όποιος συμμετέχει με στίχους, παρακαλούμε να μας στείλει τους στίχους του σε αρχείο κειμένου, μαζί με το ονοματεπώνυμό του, την ηλικία του, το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του.

Όποιος συμμετέχει με ολοκληρωμένο τραγούδι, παρακαλούμε να μας στείλει το τραγούδι σε μορφή mp3 - δεν παίζει κανένα ρόλο η ποιότητα ηχογράφησης, ένα αρχείο κειμένου μαζί με τις συγχορδίες/παρτιτούρες, μαζί με το ονοματεπώνυμό του, την ηλικία του, το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του.

Όλα τα πιο πάνω παρακαλούμε να σταλούν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση churchofagianapa@gmail.com με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό Χριστιανικού Τραγουδιού», μέχρι και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013. Για οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, οι νικητές σε κάθε κατηγορία θα λάβουν αναμνηστικά δώρα από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αγίας Νάπας.

Πιο κάτω σας παραθέτουμε τους στίχους που αναζητούν μια μελωδία για να ντυθούν:

«Έχω τη δύναμη»

Τη ζωή μου δεν μπορώ να φανταστώ
αν Χριστέ μου εσύ δεν είσαι στην ψυχή μου
απ' το χέρι Σε κρατώ σαν περπατώ
στο σκοτάδι μου να είσαι η Ανατολή μου.

ρεφρέν

Έχω τη δύναμη να ταξιδεύω
να κάνω πράξεις της καρδιάς όλα τα θέλω
με διαβατήριο την πίστη της ψυχής μου
με την ελπίδα, τη χαρά της προσευχής μου.

Στον λαιμό μου τον σταυρό μου τον φορώ
τον σηκώνω και βαδίζω μες στη μέρα
κι αν υπάρχουνε στιγμές που κουραστώ
Συ Χριστέ μου τον σηκώνεις για εμένα.

Θα περιμένουμε με ανυπομονησία τις συμμετοχές σας! Καλή επιτυχία και καλή
έμπνευση!

Πηγή:synodoiporia.blogspot.gr