

28 Ιουνίου 2013

Το εκκωφαντικό της συκοφαντίας, το καχεκτικό συγγνώμη και η Μονή Βατοπαιδίου

/ [Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου](#)



Πως γίνεται αδελφοί όταν κατηγορούμε κάτι, όταν συκοφαντούμε κάποιον να γίνεται με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο, με στεντόρεια φωνή να το διαλαλούμε, ενώ όταν πρέπει να απολογηθούμε ούτε εμείς να μην μας ακούμε; Πράγματι είναι ένα μυστήριο.

Μας πιάνει ο ζήλος της δήθεν αλήθειας, ο ζήλος του να το πούμε πρώτοι, ο εγωισμός του «εγώ το ξέρω», το δήθεν ενδιαφέρον να επιλύσουμε προβλήματα άλλων; Απορώ. Από την άλλη πλευρά όταν οικτρά διαψευδόμαστε, όταν η «πληροφορία» μας ήταν τελικά μπαρούφα, ήταν ψεύτικη, αβάσιμη τι κάνουμε; Εκεί όπου πρώτοι κατηγορήσαμε, τελευταίοι απολογούμαστε. Και πάλι εγωισμός, «ξέρεις μην το κάνουμε και θέμα, ένα λάθος κάναμε». Και πού είναι οι πρωτοπόροι σε όλα συκοφάντες; ουραγοί στο συγνώμη. Και τα ψέματα, δεν θα αποκατασταθεί η αλήθεια; Η απολογία σε είκοσι δευτερόλεπτα ανακοίνωσης στην τηλεόραση, ένα μονόστηλο κάτω-κάτω στην τρίτη σελίδα της εφημερίδας. Δεν είναι ανάγκη να τη δουν ή να την ακούσουν όλοι. Ποιος ασχολείται με απολογίες, τα ψέματα έχουν το ψωμί. Εκεί γίνεσαι γνωστός. Στις μεγάλες αποκαλύψεις.

Πρόσφατο το παράδειγμα και πάλι η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Η «σιτζιά του μαύρου» που λέμε και στην Κύπρο. Και για όσους αγνοούν την έκφραση, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Βγήκε λέει ο πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (τρομάρα του) ο κ. Τσιρώνης, πρόεδρος της ανακριτικής για το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου, να μας πει ότι η Κύπρος έχασε 4 δις λόγω της Μονής Βατοπαιδίου. Γι' αυτό πάμε για πτώχευση! Ο γ. Εφραίμ πταίει, ποιος άλλος. Βούλιαξε την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Και καλά αυτός ο πρώην (ευτυχώς) βουλευτής έχει τα δικά του, δεν ξέρω και πως να τα ονομάσω δηλαδή, ο δικός μας ο κ. Συλλούρης τα αναπαρήγαγε, είπε ό,τι είπε χωρίς να ελέγξει, χωρίς να καταλάβει; Γιατί όπως φαίνεται και όπως παραδέχθηκε σε κάτι μονόστηλα εφημερίδων, παρανοήθηκαν αυτά τα οποία ανέφερε. Δεν είπε, λέει, ότι ζημιωθήκαμε 4 δις αλλά ότι τον καιρό κατά τον οποίο γινόταν ανάκριση για την μονή Βατοπαιδίου ανέκυψε και το θέμα της αγοράς της Εγνατίας τράπεζας από την Marfin και ακολούθως από την Λαϊκή όπου φαίνεται ότι χάθηκαν, φαγώθηκαν δεν ξέρω και εγώ 4 δις. Δηλαδή «άλλα λόγια θκίε παπά» ή «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα». Αν είναι τέτοια η απόδοση δικαιοσύνης «άιντε, άιντε...». Ζήτω που καήκαμε.

Και το πρόβλημα είναι ότι εκτός του ότι από την ανικανότητά τους, την μετριότητα τους και μην συνεχίσω γιατί θα εκτραπώ, κατασυκοφαντήθηκε ένας ηγούμενος και η μονή του για πολλοστή φορά δεν ξέρουν και να απολογούνται, να επανορθώνουν με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίον κατηγορήσαν άδικα. Ούτε στις τηλεοράσεις βγήκαν, ούτε στα ραδιόφωνα να πουν, ήμαρτον παιδιά κάναμε λάθος «mea culpa» λατινιστί. Και τότε αν το έκαναν ο αναμάρτητος ας τους ροτσιάσει (ας τους ρίξει πέτρες). Αλλά πού; Πού ώρα για συγνώμη, η προετοιμασία για την επόμενη ματσαράγκα δεν μας αφήνει χρόνο για απολογίες. Και όπως είπε και ένας γέροντας σ' ένα συκοφάντη «σκίσε τώρα το μαξιλάρι και άφησε τα πούπουλα να πέσουν με τον άνεμο στην πλαγιά του βουνού. Για δοκίμασε τώρα να τα μαζέψεις, μαζεύονται; δεν μαζεύονται». Έτσι και η συκοφαντίες, άιντε τώρα να μαζέψεις από

το μυαλό του κοσμάκη ότι τα 4 δις δεν τα έφαγε η μονή Βατοπαιδίου. Πιάσε ένα-ένα από αυτούς που άκουσαν την είδηση, βρες τους και πες τους «παιδιά λάθος, γράψτε λάθος». Αδύνατον. Αλλά και τι ευθύνη έχουν οι άσκεφτοι συκοφάντες ένας Θεός ξέρει..

Εν κατακλείδι θα έλεγα, πριν μιλήσουμε ας «πιάνουμε την γλώσσα μας και ας την βουττούμε λίον μες στο μυαλό μας». Κοινώς , ας μην προτρέχει η γλώσσα της διάνοιάς μας. Και αν το κακό γίνει ας ζητάμε συγγνώμη με την ίδια δύναμη με την οποία κατηγορήσαμε.

Ευλογείτε

Νέαρχος Παναγή

Ορθοδοντικός

Πηγή: pentapostagma.gr