

Θηβών Γεώργιος: «Οι Άγιοι Ανάργυροι έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους προς τον Θεό και τον άνθρωπο»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Κείμενο & Φωτογραφίες: Σπύρος Παπαγεωργίου

Με κατάνυξη τελέστηκε εχθές το πρωί, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Τσακού) Αγίας Παρασκευής, η εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων στους οποίους είναι αφιερωμένο το αριστερό κλίτος του ναού και θησαυρίζονται τεμάχια λειψάνων των Αγίων, προς ευλογία των πιστών.

Η Ακολουθία μάλιστα τελέστηκε στο αριστερό κλίτος του ιερού ναού. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Ο κ. Γεώργιος ευχαρίστησε τους εφημερίους του Προφ. Ηλία για την ευγενή τους πρόσκληση να συμμετάσχει στη σημερινή πανήγυρη. Μάλιστα τόνισε ότι με τους περισσότερους γνωρίζεται από δεκαετιών και συγκεκριμένα με τον π. Σταύρο Γούλα είχαν τον ίδιο πνευματικό πατέρα, τον

Μακαριστό Επίσκοπο Χριστουπόλεως κυρό Πέτρο Δακτυλίδη, ο οποίος είχε εγκαινιάσει το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων πριν από 16 χρόνια.

Ο κ. Γεώργιος αναφέρθηκε στον βίο και το θαυμαστό παράδειγμα των Αγίων Αναργύρων οι οποίοι όπως ανέφερε «οι έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για τον Θεό και τον άνθρωπο. Αγάπησαν όλα τα δημιουργήματα του Θεού και τα ζώα και τους ανθρώπους, έμαθαν να τα αγαπάνε και να τα προστατεύουν. Ήταν Ανάργυροι, δεν έπαιρναν χρήματα, γι αυτό και ο Θεός τους δόξασε να θεραπεύουν με την επίκληση του ονόματός Του. Όταν ήρθε η ώρα του διωγμού, οι Άγιοι Ανάργυροι δεν εγκατέλειψαν την αφοσίωσή τους στο Θεό, αλλά έμειναν σταθεροί στην πίστη τους μέχρι το μαρτυρικό τέλος τους.»

Ο Σεβασμιώτατος έκλεισε την προσλαλιά του λέγοντας ότι «οι Άγιοι Ανάργυροι μας στέλνουν μήνυμα, πως αν θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση την οποία βιώνουμε καθημερινά, με τα πρόσωπα και τις αξίες να καταρρακώνονται καθημερινά, αν θέλουμε να εκλείψουν τα φαινόμενα διαφθοράς που μας μαστιγώνουν καθημερινά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να μην λειτουργούμε με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. Η ομορφιά και η ευτυχία δεν βρίσκεται στο «πόσα έχουμε» αλλά στο «πως νιώθουμε». Οι Άγιοι Ανάργυροι μας καλούν να εντείνουμε την αλληλεγγύη προς τον άρρωστο συνάνθρωπο, τον γέροντα και τον μοναχικό και να μπολιαστούμε με το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Και όσο και αν δυσκολέψουν τα πράγματα ο Κύριος θα είναι μαζί μας.»

IMG_5818

Image not found or type unknown





IMG_5830

Image not found or type unknown

