

Αφιέρωμα στον Αρχιμανδρίτη π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο (1877-1964) για τη συμπλήρωση 49 χρόνων από την κοίμησή του...Μέρος Β΄

[/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)



ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ...μαρτυρίες και χειρόγραφα γράμματά του απ' όπου αναδύεται η **στοργικότητα** και **γλυκύτητα** με την οποία μιλούσε και «αγκάλιαζε» τα παιδιά

Γοητευτικός μυσταγωγός των άκακων παιδιών

«.... όλα αυτά οδήγησαν και εμένα στο Κατηχητικό του πατρός Γερβασίου, που λειτουργούσε τότε στην Αγία Αικατερίνη Πατρών. Σαν χωριατόπουλο ξαφνιάστηκα

μπροστά στο μελίσσι των κατηχητόπουλων που πλημμύριζαν το Ναό. Ένας αριστερός ψάλτης κάποιου άλλου Ναού εμάθαινε στα παιδιά το μελοποιημένο ρητό «άφετε τα παιδιά έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά...»

Σε λίγο βγήκε από το Ιερό ένας φλογερός καλόγερος ο πατήρ Γερβάσιος, και πήρε τη θέση του Κατηχητού μπροστά σε όλον αυτόν τον μαθητόκοσμο. Βαθειά σιωπή. Αληθινή μυσταγωγία. Καμμία κίνησης τα κατηχητόπουλα. Οι καρδιές μόνο χτυπούσαν στην ιερή προσμονή να ακούσουν κάτι το θείο. (μεσολαμβάνουν απορίες των παιδιών και σοφές απαντήσεις από τον Γέροντα).

Ο ελεγκτικός και αδυσώπητος κατά των αμετανοήτων αμαρτωλών είχε μετατραπή την ώρα εκείνη σε γοητευτικό μυσταγωγό των άκακων παιδιών στην γνωριμία τους με τον Χριστό. Και τα παιδιά αχόρταγα ρουφούσαν τις θεϊκές αλήθειες με έκδηλη την ψυχική ευχαρίστηση.

Πέρασαν από τότε τριάντα ολόκληρα χρόνια. Πήγα και ξαναπήγα σε πάρα πολλά Κατηχητικά. Σε μερικά συνάντησα την πιο καλή οργάνωση. Και σε άλλα την επισημότητα. Όμως το Κατηχητικό της Αγίας Αικατερίνης Πατρών θα μου θυμίζει πάντα ένα κρυφό σχολειό. Συνέδεε άμεσα τα Χριστιανόπουλα με τον καλό Θεό.

Ο Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1994
Ι.Μ. ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

Image not found or type unknown

**Απόδοση του χειρόγραφου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή
Κυρία Σοφία, Σοφία μου, εις τα μικρά μας μοιράζετε ½ οκά καραμέλλες. Π.
Γερβάσιος**

Εν Αθήναι τη 16 Ιουνίου 1939

Καλοί μου Πατέρες και αγαπηταί μου Αμμάδες.

Χαίρετε. Χαίρετε.

**Σας επόνεσα πολύ. Θέλω να σας χαιρετήσω και σας στέλνω αυτό το
γραμματάκι.**

Εις την Κυρίαν Σοφίαν έστειλα καραμέλλες.

Θα σας τις δώσει μαζί με ένα φιληματάκι δικό μου.

Διά τά παιδάκια μας του Κατηχητικού Νηπιαγωγείου Αγίας Τριάδας

Χαίρετε παιδιά μου

Ο πατεράκος σας

Επιμέλεια: π. Παναγιώτης Ρούβαλης - Χάδρα Παναγιώτα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΡΟΥΒΑΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πηγή:pentapostagma.gr