

Σαν σήμερα 100 κελλιώτες μοναχοί αιχμαλώτισαν απόσπασμα βουλγαρικού στρατού που είχε εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Ζωγράφου 21 Ιουνίου/4 Ιουλίου 1913

[Γενικά](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Γενικά](#)



Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους με χροφύλακες.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)

(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους, στις 2 Νοεμβρίου 1912, η πλειοψηφία των μοναχών, πλην των Ρώσων, πανηγυρίζει το τέλος της αλλόθρησκης οθωμανικής κατοχής και κυρίως για την αυτονόητη προοπτική ενσωμάτωσης του Αγίου Όρους στον Εθνικό Κορμό. Ωστόσο η de jure αναγνώριση της Ελληνικής

κυριαρχίας στον Άθω, που αρχικά επιχειρήθηκε να αποτραπεί από άλλα ορθόδοξα κράτη, έγινε το 1919 με τη Συνθήκη του Νείγυ και οριστικά το 1920 με τη Συνθήκη των Σερβών.



*Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913)
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)*

Και ενώ όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και το Άγιον Όρος τη δική του, φανερά πλέον και απροσχημάτιστα στην Ιερά Μονή Ζωγράφου «βρέθηκε» εγκατεστημένος όχι ευκαταφρόνητος σε αριθμό και οπλισμό επίλεκτος για την αποστολή, βουλγαρικός στρατός και η Μονή υπό βουλγαρική κυριαρχία και κατοχή.

Image not found or type unknown

Το πίσω μέρος της φωτογραφίας (πάνω) φέρει στα βουλγαρικά την υπογραφή του αρχηγού του αποσπάσματος «Αξιωματικός Γεώργιος Δημητρίεβιτς(;)» και τη σημείωση: «Στρατιώται από την Βουλγαρίαν εις το Άγιον Όρος εις την Μονήν Ζωγράφου, 23 Μαρτίου 1913».



*Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913)
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)*

Οι βούλγαροι επιδίωξαν μόνιμη εγκατάσταση στη Μονή Ζωγράφου και στο επίγειο αυτής. Παράλληλα άρχισαν να διεκδικούν μέρος της Αγιορείτικης γης για το βουλγαρικό κράτος. Ύψωσαν τη βουλγαρική σημαία στη μονή και παρέμειναν και όλο το χειμώνα και την άνοιξη του 1913.

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)

Image not found or type unknown

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)

Εν τω μεταξύ το απόσπασμα προχώρησε μέχρι τις Καρυές, πρωτεύουσα του Όρους, αλλά εκεί η παρουσία Ελληνικών δυνάμεων συνετέλεσε στην επιστροφή των Βουλγάρων στη μονή Ζωγράφου χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια.

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)

Image not found or type unknown

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)

Το ελληνικό κράτος όμως άρχισε να ανησυχεί και να λαμβάνει μέτρα προληπτικώς καθώς οι σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων οξύνθηκαν τόσο ώστε να επίκειται η κήρυξη πολέμου μεταξύ τους, που άλλωστε συνέβη. Η δύναμη του Ελληνικού στρατού και της Χωροφυλακής, που είχε εγκατασταθεί στο Άγιον Όρος ήταν μικρή.

Ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος. Φωτογραφία μετά την απώθηση τω

Image not found or type unknown

Ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος.

Φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη

μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)

(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Έτσι ύστερα από συνεννόηση του Έλληνα αστυνόμου ανθυπομοίραρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου με δύο κελλιώτες μοναχούς, τους Γέρομτα Αβέρκιο και Ιωάννη Κομβολογά δημιουργήθηκε εθελοντικό σώμα στις Καρυές από 100 περίπου Έλληνες κελλιώτες και άλλους εργαζόμενους σε διάφορες μονές.

Ιερολοχίτες μοναχοί και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913) (Φωτογρ

Image not found or type unknown

Ιερολοχίτες μοναχοί και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)

(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Μετά την έναρξη του Β' Βαλκανικού πολέμου και την άρνηση του βουλγαρικού στρατού να παραδοθεί σε μονάδα του Ελληνικού στόλου, ομάδα κελλιωτών και λαϊκών με επί κεφαλής τον αστυνόμο, πολιόρκησε την οχυρωμένη μονή Ζωγράφου και έριξε μερικές εκφοβιστικές βολές. Η στενή πολιορκία και η πάροδος του χρόνου ανάγκασαν το βουλγαρικό τμήμα να παραδοθεί στις 21 Ιουνίου/4 Ιουλίου και να μεταφερθεί αιχμάλωτο στον Πειραιά. Εν τω μεταξύ είχε αναγγελθεί η νικηφόρος προέλαση και καταδίωξη του βουλγαρικού στρατού από τον Ελληνικό στις μάχες Κιλκίς- Λαχανά. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό στρατό όπου οι Βούλγαροι εξεδιώχθησαν με μάχη.



*Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)*

Οι Έλληνες δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια κατά των Ζωγραφιτών μοναχών

Ιβηρική Ιερά Επιστοασία του έτους 1912 - 1913: Γρηγέντιος προηγούμενος Ιβηρίτης, πρωτ

Image not found or type unknown

Ιβηρική Ιερά Επιστοασία του έτους 1912 - 1913: Γρηγέντιος προηγούμενος Ιβηρίτης, πρωτεπιστάτης, Συνέσιος μοναχός Παντοκρατορινός, Στέφανος μοναχός Φιλοθείτης, Φώτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης, επιστάτες, Ανατόλιος μοναχός Βατοπαιδινός, αρχιγραμματέας, Αρσένιος μοναχός Ξενοφωντινός, γραμματέας.

*Στη θητεία αυτής της Επιστοασίας έγινε η απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)*



Αγιορειτική Φωτοθήκη

*Ο πατριαρχικός έξαρχος μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος με την Ιερά Κοινότητα κατά τη σύνταξη των Γενικών Κανονισμών του Αγίου Όρους (30 Σεπτεμβρίου 1910)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)*

Σερδάρηδες (χωροφύλακες) του Αγίου Όρους (Φωτογραφία: Ιβάν Γιάνοφσκι, γύρω στα 1910)

Image not found or type unknown

Σερδάρηδες (χωροφύλακες) του Αγίου Όρους (Φωτογραφία: Ιβάν Γιάνοφσκι, γύρω στα 1910)



*Επιστάτες της Ιεράς Κοινότητας, σεργάρηδες, οθωμανοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί.
Φωτογραφία γύρω στα 1910*

Ο Οθωμανός διοικητής (καϊμακάμης) του Αγίου Όρους με τα σύμβολα της εξουσίας και αστ

Image not found or type unknown

*Ο Οθωμανός διοικητής (καϊμακάμης) του Αγίου Όρους με τα σύμβολα της εξουσίας και αστυνομικοί.
Φωτογραφία γύρω στα 1910*

Απόσπασμα του σώματος προσκόπων, με αρχηγό τον Βασίλειο Παπακώστα, στη μονή Βατο

Image not found or type unknown

*Απόσπασμα του σώματος προσκόπων, με αρχηγό τον Βασίλειο Παπακώστα, στη μονή Βατοπαιδίου
(Οκτώβριος 1912)*

(Παραχώρηση φωτογραφίας από την Αγιορειτική Εστία)



*Ο ελληνικός στόλος στο Άγιον Όρος κατά την απελευθέρωσή του (2 Νοεμβρίου 1912).
Καρτ ποστάλ που δημιουργήθηκε από σύνθεση φωτογραφιών*



*Το θωρηκτό Αβέρωφ που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους
(2 Νοεμβρίου 1912)
(Παραχώρηση φωτογραφίας από το Ναυτικό Μουσείο Χανίων)*



*Το αντιτορπιλικό Θύελλα που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2 Νοεμβρίου 1912)
(Παραχώρηση φωτογραφίας από το Ναυτικό Μουσείο Χανίων)*

Το αντιτορπιλικό-ανιχνευτικό Ιέραξ που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους

Image not found or type unknown

*Το αντιτορπιλικό-ανιχνευτικό Ιέραξ που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2
Νοεμβρίου 1912)*

(Παραχώρηση φωτογραφίας από το Ναυτικό Μουσείο Χανίων)

Το ανιχνευτικό Πάνθηρ που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2 Νοεμβρίου 1912)

Image not found or type unknown

*Το ανιχνευτικό Πάνθηρ που έλαβε μέρος στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους
(2 Νοεμβρίου 1912)*

(Παραχώρηση φωτογραφίας από το Ναυτικό Μουσείο Χανίων)

Σημαιοφόρος ναύτης στο Άγιον Όρος (Φωτογραφία: αρχές Νοεμβρίου 1912)

Image not found or type unknown

Σημαιοφόρος ναύτης στο Άγιον Όρος
(Φωτογραφία: αρχές Νοεμβρίου 1912)

Ναύτες στις Καρυές του Αγίου Όρους (Φωτογραφία: αρχές Νοεμβρίου 1912)

Image not found or type unknown

*Ναύτες στις Καρυές του Αγίου Όρους
(Φωτογραφία: αρχές Νοεμβρίου 1912)*

III 744
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ποσειδώνιοι

Γεώργιος Καρέκλης
Καπετάνιος, Διοικητής του 20^{ου}
Συντάγματος του Πεζικού, ο οποίος υπάγεται
προς Χαλκιδική και προς Χερσόνησο
του Αθ. —

Η συμφωνία των βεβαιωμένων άρθρων...
των, η επιδίωξη των κειμένων (αφ' εμού), ε-
χομεν να διακριθεί να εννοηθεί ως κριτική
υπό.

9 Νοεμβρίου 1912. Παν. Γεωργιόπουλος
Λοχαγός Ένω-
σής 20^{ου} Συντάγματος
Πεζικού.

Πατριάρχης
Διοικητής 3^{ου} Λόχου Ένω-
σής 20^{ου} Συντάγματος
Πεζικού

Αγιορειτική Φωτοθήκη

Εγγραφή του ταγματάρχη Γεωργίου Καρέκλη, διοικητή του 20ού συντάγματος του πεζικού που κατέλαβε τη Χαλκιδική και τη χερσόνησο του Αθω, και δύο λοχαγών στο βιβλίο επισκεπτών της μονής Χιλανδαρίου (9 Νοεμβρίου 1912)

Υποδοχή αποσπάσματος στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό

Image not found or type unknown

*Υποδοχή αποσπάσματος στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό
Θεμιστοκλή Αιλιανό, στη Μεγίστη Λαύρα.*

Στο κέντρο ο προηγούμενος Δωρόθεος (7 Νοεμβρίου 1912)

(Φωτογραφία: Ιγνάτιος μοναχός Ιωασαφαίος)

Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό, και μοναχ

Image not found or type unknown

*Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό,
και μοναχοί στη Μεγίστη Λαύρα (7 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Ιγνάτιος μοναχός Ιωασαφαίος)*

Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό, στην Κερα

Image not found or type unknown

*Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό,
στην Κερασιά (γύρω στις 10 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων)*



Στρατιώτες και μοναχοί στην κορυφή του Άθω
(γύρω στις 10 Νοεμβρίου 1912).

Καρτ ποστάλ που δημιουργήθηκε από σύνθεση φωτογραφιών (εκδότης Α.Β. Πάσχας)



Αγιορειτική Φωτοθήκη

Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό, στα Καυσοκαλύβια
(13 Νοεμβρίου 1912)

(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων)



(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων, Καυσοκαλύβια)

Ἡ ἀνδραγαθία τῶν ἁγίων, ἡ ἀνδραγαθία καὶ ἀφοσίωσις,
ἡ ὄψις ἀδελφικῆς κοινωνίας ἐν δὴ ἡ ἐπιπέδω
τὸ ἔθνος μᾶλλον καὶ ἰσχυρῶς ἐργασίᾳ τῶν εὐσεβῶν
ἀδελφῶν Ἰωασαφαίων με παλεῖσθε μοι ἐφά-
νησαν ἐν ἁγίῳ Ὄρει ἢ ὅσους ἐν ἁγίῳ.

Κων. Ρ. Κοσμίδης

28 Ἰουλίου 1912.

Εὐχαριστῶν θερμότατα τῇ Ἀδελφότητι Ἰωασαφαίων ἐπὶ τῇ
δεικνύσῃ καὶ ἐργικῇ φιλοφρονίᾳ ἔχομαι ταπεινῶς πάν ἀγαθόν.
19,7 Ὀκτωβρίου 1912

Ἐξ ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν Εὐχαριστία



Δοξάζω τὸν Θεόν, ὅτι μὴ ἤϊωσε νὰ ἐπισκεφθῆ μετὰ τῆς ἀμοιρίας μου,
ἐν τῇ ἑσπέρᾳ μοῦ τῆς Λαύρας, ὑπερφυῶν οὐκ ἐπιπέδω ἀντιμέτωποι
μου καὶ κωροῦ ἐροχρητάτα τῆς ἑσπέρᾳ οὐκ ἐπιπέδω τῆς Κασσοκαλύβιας καὶ τῆς
ἀγιογραφικῆς ἐργασίας καὶ ἀδελφότητος Ἰωασαφαίων, ὅσοι παρῶντες ἐν
τῷ ἁγίῳ οὐκ ἐπιπέδω τῆς σιγῆς ἐργασίας καὶ ἀδελφότητος καὶ ἰσχυρῶς ἐργασίᾳ
τοῦ βαδμῶν ὡσεὶ τὰ κερὰ τῶν ἁγίων Ὄρων καὶ τῶν ἁγίων ἐργασίας ἐπὶ τῶν
ὅσοι ἐπὶ τῆς ἑσπέρᾳ οὐκ ἐπιπέδω τῆς ἐργασίας καὶ ἀδελφότητος καὶ ἰσχυρῶς ἐργασίᾳ
σπουδαίᾳ φήμι καὶ ἀδελφότητος τῶν ἁγίων ἐργασίας καὶ ἀδελφότητος ἐπὶ
τοῦ ἁγίου ἁγίων ἐργασίας.

Ἐγράψα τῆς ἀδελφότητος ἰσχυρῶς ἐργασίας μου ἐν τῇ ἀδελφότητι Ἰωασαφαίων δὲ
τῆς ἀντιμέτωποι χαρὰν καὶ τῆς ἐργασίας αἰ μὴ ἐπιπέδω τῆς ἐργασίας
καὶ κωροῦ ἐργασίας ἐν τῇ ἐργασίας καὶ ἀδελφότητι, καὶ τῆς ἐργασίας ἐν τῇ ἑσπέρᾳ
ἐργασίας ἐργασίας. Ἐν Κασσοκαλύβια τῆς 13^{ης} Νοεμβρίου 1912.

Θεοφιλοῦς ἁγίων ἀδελφότητος ἐργασίας ἐργασίας.



Αγιορειτική Φωτοθήκη

Έλληνες κρατικοί λειτουργοί κατά την ανάβασή τους στην κορυφή του Άθω. Στο κέντρο ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος (μέσα Νοεμβρίου 1912)



Αγιορειτική Φωτοθήκη

Έλληνες κρατικοί λειτουργοί στην κορυφή του Άθω. Στο κέντρο ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος

(μέσα Νοεμβρίου 1912)

Στην κορυφή του Άθω μετά τη θεία λειτουργία. Στο κέντρο ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος (μ

Image not found or type unknown

*Στην κορυφή του Άθω μετά τη θεία λειτουργία. Στο κέντρο ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος
(μέσα Νοεμβρίου 1912)*

Ζήτω ἡ Ἐλευθερία, ἀδελφοί!

Ὡς ψάλλομεν ἔχοι μὲ χαρὰν τὸ Χριστὸς ἦρξεν!

Ὁ Χριστὸς μας, ὁ σφοδαὶς τῆς μεγάλης μας Μητρὸς
Ἑλλάδος παδοδότης τοῦ ἀρχαίου μας ἔθους καὶ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες
μας τὴν χαρὰν. - Τὴν χαρὰν ἡ οὐσία ἐνώκει σήμερον
ἡμεῖς τοῦ Ἑλληνος. -

Πάντες οἱ ἐπισκεπτόμενοι τὸ Ἄγιον Ὄρος εὐτυχῆς εἶσιν.
Εὐτυχίστερος ὅμως εὐάνθω χορήγομαι ἐξ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, διότι ἐγὼ
ἐπὶ ἔλαττον ὁ κτήτορας καὶ ἐξιδὼν ἢ ἀναγκαίως σπῶλες τῆς Διοί-
κησης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἁγίου Ἄγιου Ὄρους.
Ἐὰν διότι μοὶ ἐδόθη αὐτὴ ἡ φημιτὴ τοῦ εὐαίστη εὐκαρῖα
καὶ προσκυνῆσαι τοῦ ἁγίου τῆς πόλεως πόλεως.

Ἡ εὐτυχία μου δὲ αὐτὴ κατέβαλε μίσην ἐπὶ τῆς
ἡμεῖς ὑμῶν ἐπιδοκίμου σκελετορῶσιν τὴν χαρὰν τῆς ἐπὶ τῆ
ἀφίξις τῆς ἐπιδοκίμου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

Καυσοκαλύβια
19 Νοεμβρίου
1912

Κων. Βεργογιαννόπουλος
ἀνθυπομοίραρχος

Εγγραφή του ανθυπομοίραρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου στο βιβλίο επισκεπτῶν της αδελφότητας των Ιωασαφαίων στα Καυσοκαλύβια (19 Νοεμβρίου 1912)



Υποδοχή αξιωματικών του στρατού στη μονή Βατοπαιδίου
(20/21 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος.
Παραχώρηση φωτογραφίας από τον Ιωακείμ Παπάγγελο)



Υποδοχή αξιωματικών του στρατού στη μονή Βατοπαιδίου (20/21 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Ο ταγματάρχης Γεώργιος Πάνου Κολοκοτρώνης, ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργου

Image not found or type unknown

*Ο ταγματάρχης Γεώργιος Πάνου Κολοκοτρώνης, ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος
Βεργογιαννόπουλος και προϊστάμενοι της μονής Βατοπαιδίου
(20/21 Νοεμβρίου 1912)*

(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)



Αγιορειτική Φωτοθήκη

Ο νομάρχης Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
Θεόδωρος Αγγελόπουλος στη μονή Βατοπαιδίου
(20/21 Νοεμβρίου 1912)

(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν ἠγάπη καὶ φιλοξενίαν ἔχουσα πάντας ἀγαθούς

9 Νοεμβρίου 1912 *Γεωργίου Ειρηναίου*

Ἔν τῇ Ἱ. Μονῇ τοῦ Χιλανδαρίου
τῆς 23 Νοεμβρίου 1912

Θ. Γ. Αγγελόπουλος

Μεταξὺ τῆς εὐσεβείας καὶ ἀρετῆς καὶ
τῆς ἐν ἡμῶν ἐστειμένης ἐν τῷ 1912 ἐκείνη
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας

τῆς 23 Νοεμβρίου 1912
Γ. Δ. Σπυρίδωνος
ὑπολοχαγῆς

Τὸν ἐπιμεταρχὴν κ. Γ. Νηχομαρτίου
καὶ τὸν κ. Θ. Αγγελόπουλος ἀπὸ τὸν Νοεμβρίου
καὶ τὸν κ. Σπυρίδωνος ἡμῶν μετὰ τῆς ἐπιπέσει
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας
ἐπιπέσει καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῆς αἰῶνος ἡμετέρας

τῆς 23 Νοεμβρίου 1912
Γεωργίου Ειρηναίου

Αγιορειτική Φωτοθήκη
Εγγραφές του νομάρχη Χαλκιδικῆς Θεόδωρου Αγγελόπουλου, του υπολοχαγού Γεωργίου Σπυρίδωνος και του μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου στο βιβλίο επισκεπτών της μονῆς Χιλανδαρίου (22/23 Νοεμβρίου 1912)

Στην αυλή της μονής Ιβήρων μετά την τέλεση μνημοσύνου υπέρ των εν πολέμω πεσόντων.

Image not found or type unknown

Στην αυλή της μονής Ιβήρων μετά την τέλεση μνημοσύνου υπέρ των εν πολέμω πεσόντων. Στο κέντρο ο μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος και ο ταγματάρχης Γεώργιος

Πάνου Κολοκοτρώνης

(24/25 Νοεμβρίου 1912).

(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)



Αναχώρηση των εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Χαλκιδικής από τη μονή
Ιβήρων (25 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)

Ο Βούλγαρος πρίγκιπας Κύριλλος με αξιωματικούς στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Νοέμβριος)

Image not found or type unknown

*Ο Βούλγαρος πρίγκιπας Κύριλλος με αξιωματικούς στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα
(Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)
(Φωτογραφικό εργαστήριο σκήτης Αγίου Ανδρέα)*

Πηγές: agioritikesmnimes.blogspot.gr - athosphotoarchive.blogspot.gr