

11 Ιουλίου 2013

Η εορτή του Θαύματος της Αγίας Ευφημίας στη Νέα Τίρυνθα Ναυπλίας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



[ΕΟΡΤΗ_ΑΓ_ΕΥΦΗΜΙΑΣ_NAULIO13](#)



EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO10

Image not found or type unknown

STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΣΣΙΑΣ



STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΣΣΙΑΣ



EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO7

Image not found or type unknown

EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO6

Image not found or type unknown

EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO5

Image not found or type unknown

EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO4

Image not found or type unknown



STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ -ΡΑΣΣΙΑΣ

EORTH_AG_EUFHMIAS_NAUPLIO2

Image not found or type unknown

STUDIO B&G
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΣΣΙΑΣ



Image not found or type unknown

Πανηγυρικά εορτάστηκε η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στην περιοχή Νέα σπίτια Τίρυνθας Ναυπλίου όπου υπάρχει ναός αφιερωμένος στην Αγία. Τον εορταστικό εσπερινό τέλεσε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου Καλλίνικος παρόντων των ιερέων Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Μυτροσύλη, πατέρα Αναστάσιου Ράπτη και πατέρα Ιωάννη Μυτροσύλη, από την επαρχία Ναυπλίας. Μετά το πέρας του εσπερινού και το κήρυγμα του Επισκόπου, ακολούθησε λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Αγίας Ευφημίας περίξ του ιερού ναού. Να σημειωθεί πως ο ναός ανήκει στις αγροτικές φυλακές της Νέας Τίρυνθας Ναυπλίου και κάθε χρόνο οι υπάλληλοι των φυλακών φροντίζουν για το καλύτερο της πανηγύρεως. Παρών στον εσπερινό ήταν κι η διευθύντρια του σωφρονιστικού καταστήματος Ευαγγελία Αικατερίνη.

Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας

Κατά την ημέρα αυτή, γίνεται ανάμνηση του θαύματος που έγινε από την αγία Ευφημία, όταν, κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου, που έγινε στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) και ήταν ένας των ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα της αγίας Ευφημίας, για να φανεί ποιόν από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των ορθοδόξων στο στήθος της.

Η αγία και μεγαλομάρτυς Ευφημία, από μικρή ήταν πολύ ευσεβής λόγω της ορθής ανατροφής που της είχαν δώσει οι γονείς της. Η Ευφημία αγάπησε με μεγάλη θερμότητα τον Χριστό και αφιερώθηκε ολόψυχα σ' αυτόν, κάνοντας πράξη τα λόγια του Ευαγγελίου που είχε διδαχθεί. Φρόντιζε και ενδιαφερόταν για όλο τον κόσμο, ακόμα και εις βάρος της υγείας της. Ξεκινώντας όμως ο διωγμός των χριστιανών την πρόδωσαν. Αυτή όμως και ενώπιον του Διοικητή ομολόγησε την πίστη της και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκε σε άγρια βασανιστήρια και στην συνέχεια ήλθε το τέλος της, καθώς την κατασπάραξαν τα άγρια θηρία. Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Ευάγγελος Μπουγιώτης