

Φωτογραφίες από το ταξίδι του π. Εφραίμ Παναούση στην Ουγκάντα

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ορθόδοξη πίστη](#)

[935810_10201164271203854_484202057_n](#)

Με τη Χάρη και την ευλογία του Θεού συνεχίζει την πορεία της η δεύτερη αποστολή στην Ουγκάντα από την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής. Φέτος η αποστολή μας μεγάλωσε. Δόξα τω Θεώ. Κοντά μας τώρα μαζί με τον π. Γεώργιο Νυόμπι η Σταυρούλα που σπουδάζει δασκάλα, η Ελένη νοσηλεύτρια και η Σταυρούλα που σπουδάζει γιατρός. Μαζί και ο Χριστόδουλος ηλεκτρολόγος μηχανικός που ήρθε φέτος μαζί μας.

Το πρόγραμμα φέτος για την Ουγκάντα είναι να μείνουμε δύο μήνες και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά. Πέρυσι οι κινήσεις ήταν ανιχνευτικές.

Ή συνεχής επαφή μας με τους ανθρώπους της Ουγκάντας, μας κάνει να δραστηριοποιούμε καλύτερα το έμπυχο υλικό και στην Ελλάδα αλλά και την Αφρική.

Φέτος με τη χάρη του θεού συνοδέψαμε περίπου χίλια κιλά πράγματα για την Ουγκάντα που ετοίμασαν και δημιούργησαν οι εθελοντικές ομάδες κυριών της Ιεράς Μονής για την Ιεραποστολή.

Όταν φτάναμε στο σπίτι που θα μέναμε, ο δρόμος φέτος ήταν χειρότερος από πέρυσι. Τα κορίτσια είπαν ότι δεν περνάει το αυτοκίνητο. Αλλά στην Ουγκάντα πάντα περνάει. Ξεφορτώσαμε τα πράγματα και αρχίσαμε την τακτοποίηση. Φίλοι παντού και πνευματικά αδέρφια από πέρυσι.

Το πρωί είχαμε επίσκεψη στην Ναμουγκόνα.

.Σε μια στιγμή μια παρέα από δέκα παιδιά έτρεξαν από μακριά και μας αγκάλιασαν.. Καραμέλες και υποκλίσεις .Πήγαμε στην Ναμουγκόνα και επισκεφθήκαμε τη Μητρόπολη Ο επίσκοπος Ιωνάς έλειπε σε περιοδεία στην Ελλάδα, και επισκεφθήκαμε τα σχολεία . Έπεσαν πάνω στα κορίτσια και κόντεψαν να τα ρίξουν κάτω.

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου πήγαμε στο Μόντε στην Ιεραποστολή του Αγίου Αντωνίου. Η σκόνη δεν σε άφηνε να δεις αλλά ο Προκόπης ,ο οδηγός μας πήγε πολύ όμορφα.Με τα παιδιά του σχολείου γυρίσαμε τις αίθουσες μας και μας τραγούδησαν με πολύ χαρά.Ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι .Σε όλο το δρόμο το ακούγαμε.Ήταν καμωμένο με ρυθμό και με χαρά, σαν να άκουγες την καρδιά της Αφρικής

Το απόγευμα τα παιδιά της αυλής μας ήρθαν για κατήχηση .Ανέλαβαν τα κορίτσια και πέρασαν όλοι θαυμάσια. θα το κάνουμε πολύ συχνά. Ήταν όμορφα.Στο τέλος άρχισαν να ζωγραφίζουν με κατηχητικό υλικό από την Ελλάδα και τέλος να μαθαίνουν ένα τραγούδι από την πατρίδα..Δεν το καταλάβαιναν αλλά γελούσαν όλα μαζί ..

Η αποστολή μας συνεχίζεται .

Παρακαλούμε να εύχεσθε για όλους μας.π.Εφραίμ Παναούσης

Ακολουθούν φωτογραφίες από την αποστολή:



Από τις ζωγραφιές στο χωριό Λουγκουζί

935810_10201164271203854_484202057_n (1)

Image not found or type unknown



έτοιμοι για παιχνίδι

Καραμμέλες στο Μόντε από τη Σταυρούλα

Image not found or type unknown

Καραμμέλες στο Μόντε από τη Σταυρούλα

Η καραμέλα του Σίγκυ

Image not found or type unknown

Η καραμέλα του Σίγκυ



ζωγραφίζουν παντού!!



Παιδιά της Ναμουγκόνα



Κατήχηση από τη Σταυρούλα στο χωριό Λουγκουζί για τον Άγιο Ταρσίζιο. Μεταφράζει ο Κατηχητής Χριστοφόρος



Τραγούδια στο Μόντε

...και καραμέλες

Image not found or type unknown

...και καραμέλες

το παιχνίδι της βροχής στο Λουγκουζί

Image not found or type unknown

το παιχνίδι της βροχής στο Λουγκουζί

Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr