



Εχθές

το απόγευμα ήρθε να προσκυνήσει στον Ι.Ναό μας ο κ.Παναγιώτης Κλημεντίδης -

Παιδοδοντίατρος , καταγόμενος (1961 γενν.) από την πλευρά του πατέρα του, από τα Φάρασα της Καππαδοκίας.

Με συγκίνηση μας αποκάλυψε το ταξίδι που έκανε κατά την δεκαετία του 80 στα Φάρασα για να προσκυνήσει τα χώματα όπου πατούσε ο Άγιος Αρσένιος.

Εκεί μάλιστα συνάντησε και τον γιό του τότε χότζα όπου είχε προλάβει τον Άγιο Αρσένιο ,ρωτώντας χαρακτηριστικά με την Φαρασιώτικη γλώσσα

-Ποιον μου λές; Αυτόν τον Ψηλόν γαλανομάτην Τρανόν Παππά;

Αφού με πολύ κόπο κατάφερε φτάσει στην Καισάρεια, βρήκε εκεί και κανόνισε με έναν Τούρκο για να τον οδηγήσει με το αυτοκίνητό του στα Φάρασα.

Αφού τον προπλήρωσε ξεκίνησαν για ένα δύσκολο δρομολόγιο μέσα σε παλιούς λακουβιασμένους χωματόδρομους όπου και έφτασαν πολύ πιο έξω από τα Φάρασα. Κατόπιν συνέχισαν με τα πόδια, μέσα στην ερημιά και μετά από πολύ ιδρώτα έφθασαν στον τόπο όπου έζησε και θαυματουργούσε Όσιος Αρσένιός μας.

Επισκέφθηκε πρώτα την Εκκλησία των Αγίων Βαραχησίου και Ιωνά .Είχε μετατραπεί σε Τζαμί ,ενώ το Ιερό όπου ιεουργούσε ο Άγιος μαζί με τις Αγγελικές Δυνάμεις ,το είχαν μετατρέψει οι αναίσθητοι Τούρκοι σε αποχωρητήριο.Από εκεί κατάφερε να πάρει λίγο από τον λιβανισμένο σοφά της προθέσεως.

Κατόπιν επισκέφθηκε το μισοκατεδαφισμένο σπίτι του Οσίου .θέλησε να τοποθετήσει την Αγιογραφία-“Εικόνα του μέσα στο εναπομείναν τζάκι αλλά δεν τον αφήνανε οι Τούρκοι και έτσι έσκαψε μέσα στη γή όπου κατάχωσε την Εικόνα του Οσίου. Παράλληλα πήρε ένα καρφί από έναν ημικαταρευμένο τοίχο , λίγο ξύλο από το δάπεδο και χώμα .Ήθελε να πάρει και ένα μαρμάρينو νιπτηράκι όπου ενίβετο ό Άγιος αλλά μετά από λίγο φοβήθηκε να το κάνει μήπως και τον συλλάβουν οι ζαπτιέδες-χωροφύλακοι για αρχαιοκαπηλία.

Τα έθεσε όλα μαζί σε μία απλή ναύλον σακούλα του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και αφού είχε γύρει για τα καλά ο ήλιος ,φύγανε μαζί με τον οδηγό για την επιστροφή τους.

Τέσσερις ώρες προχωρούσαν μέσα στο σκοτεινό πλέον χωματίνο ερημόδρομο όπου ξαφνικά τους κυκλώσανε με άγρια γαυγίσματα πολλά λευκά τσακάλια έτοιμα να τους κατασπαράξουν.

Τότε ,σαν παρήγορη αχτίδα νοιώθει ο κ.Παναγιώτης την σακούλα που είχε φυλαγμένη στον κόρφο του να θερμαίνεται και να του ζεσταίνει με σιγουράδα και ηρεμία την καρδιά του.Αμέσως τα τσακάλι εμπρός στην παρουσία του Αγίου Αρσενίου λάκησαν και έφυγαν τρομαγμένα μακριά, δίχως καμία εμφανή αιτία.

Περασμένα μεσάνυχτα πλέον 'φτάσαν σε κάποιο σπίτι για να κοιμηθούν, αφού τα παπούτσια του κ.Παναγιώτη είχαν καταστραφεί από την σκληρή οδοιπορία.

Και ενώ λαγοκοιμόταν αντικρίζει τον Τούρκο οδηγό να σηκώνεται μουλωχτά και να ψάχνει τα πράγματά του .

-Τι ψάχνεις; του έκανε με νόημα.

Και αυτός με απειλητικό τρόπο και με τον σουγιά στο χέρι του λέει «παρά».

-«Παρά Καισάρια», του απαντά, δηλαδή τον είχε πληρώσει ήδη από την Καισάρια.

Θα μπορούσε με το δίχως άλλο να τον είχε δολοφονήσει ο Τούρκος εκείνη την στιγμή, τρόμος τον καταπλάκωσε ,όπου και τότε αισθάνεται πάλι την σακουλίτσα με το χώμα του Αγίου να θερμαίνεται και ανέλπιστα ο Τούρκος οδηγός να πέφτει και να κοιμάται άπραχτος σαν αρνί .

Σε λίγο αφού βεβαιώθηκε ότι είχε συρθεί σε ύπνο ο Τούρκος, πήρα αθόρυβα τα πράγματά του και έφυγε μόνος του μέσα στην σκοτεινιά για την Καισάρεια.

Μόλις έφτασε στην Ελλάδα κατευθύνθηκε αμέσως για το Άγιον Όρος ,στον Γέροντα Παΐσιο, όπου πριν προλάβει καν να τον χαιρετίσει τον αφόπλισε ο π.Παΐσιος με λόγους ευλογίας και χαράς λέγοντάς του παράλληλα:

-Βρε παλαβέ,Τι πήγες να κάνεις εκεί; (εννοούσε το νιπτήρα)Θα σε πιάνανε για αρχαιοκαπηλία!

Επίσης ,όπως μας ανέφερε ο κ.Π.Κλημεντίδης , νέος κάποτε, είχε πάθει δερματικό εξάνθημα και ταλαιπωρήθηκε τρία χρόνια ντρεπόμενος να πάει σε γιατρό για να αποθεραπευθεί. Όταν επισκέφθηκε τον Γερ.Παΐσιο του το ανέφερε και τότε πήρε ένα κλαδάκι από μία βάγια ,εκεί δίπλα, τον χτύπησε ελαφρά τρεις φορές στο κεφάλι του και αμέσως εξαφανίσθηκε το νόσημα και η ταλαιπωρία.

Η γλυκιά μας Παναγία Μητέρα μας με τις ευχές του Οσίου Αρσενίου και του Γέροντος Παΐσιου να γλυκαίνει την ζωή μας και να την οδηγεί στην Χαρά

Του Υιού της .

*2 Σεπτεμβρίου 2013*

*π.Διονύσιος Ταμπάκης -Ι.Ναός Παναγίας Ναυπλίου.*