

Πρόποσις της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, κατά το υπό του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων της Εσθονίας κ. Urmasraet παρατεθέν προς τιμήν Αυτού γεύμα.

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,

«Ιδέ τους εχθρούς μου, ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με» (Ψαλμ.24,19).

«Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου· από τίνος δειλιάσω;»(Ψαλμ. 26, 1).

Απευθύνομεν προς την υμετέραν φίλην Εξοχότητα, την επιφορτισμένην με την διαχείρισιν της εξωτερικής πολιτικής της Εσθονίας, εγκάρδιον από της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως χαιρετισμόν και ευλογίαν και ευχήν υπέρ της ενισχύσεώς σας εις την εκπλήρωσιν της δυσχερούς ευθύνης σας, η οποία, συν τοις άλλοις, απαιτεί λεπτούς και ευαισθήτους χειρισμούς, ευελιξίαν και δυναμικήν, ώστε το «άδικον μίσος», το οποίον αποδίδει ο Προφήτης και «πολιτικός» της εποχής του Δαυΐδ, εις τους πληθυνθέντας και τότε «εχθρούς» του περιουσίου λαού του Θεού, ομιλών βεβαίως μεσσιανικώς δια τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, να μετατρέπηται εις «υπερασπιστήν» του δικαίου υπό του Θεού, ώστε οι άνθρωποι,

και μάλιστα οι πιστοί, να μη «δειλιάζουν» ενώπιον των αντιξοοτήτων και των παντός είδους «απειλών».

Καί βεβαίως εις τήνεποχήν μας «απειλαί» δέν είναι πολεμικάί, αλλά κυρίως «ανθρωπιστικάί» και «κοινωνικάί», διό και απαιτούν ιδιαίτεραν προσοχήν, ώστε να διαφυλάσσονται και να προασπίζονται τά δικαιώματα των λαών, τής θρησκείας, τής δημοκρατίας, τής ειρήνης, τής ελευθερίας.

Καί η Εσθονία, η ένδοξος και συγχρόνως μαρτυρική εκ των περιπετειών τής ιστορίας, τάς αξίας αυτάς τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης, τής ενότητος, τής θρησκείας, παραδοσιακώς διακονεί και διαφυλάσσει, ως αποδεικνύει η παλαιότερα και νεωτέρα μέχρι τών ημερών μας ιστορική καταγραφή.

Λέγοντες ταύτα κατά τήν τρίτην επίσκεψιν ημών υπό τήν ιδιότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου, εννοούμε ότι αισθανόμεθα υπερηφάνειαν και άχρησιν εν Κυρίω διά τήν πρόδοσιν και αύξισιν τής εν ταύθα Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας, οφειλομένην, προς τοίς άλλοις, και εις τήν ασκουμένην πολιτικήν ελευθέρας εκφράσεως των θρησκευτικών πεποιθήσεων και πιστευμάτων, αλλά και εις τήν υπεράσπισιν και υποστήριξιν του δικαίου. Και τούτο, διότι η Εκκλησία της Εσθονίας, επί τήν ένεκα «βασάνων και περιστάσεων» εστερήθη απόθεσμούς, οι οποίοι ευρέθησαν κατά τήν ανθρωπίνην διαδρομήν αυτών παρά τό πλευρόν του Εσθονικού Λαού, συμπάσχοντες κατά τάς κακουχίας και συγχάιροντες κατά τάς ημέρας ειρήνης και ευημερίας μετ’

Τά αισθήματα ημών και αι ανωτέρω διαπιστώσεις, παρακαλούμεν να αξιολογηθούν, ως προερχόμενα εξ ενός Θεσμού μαρτυρίας δεκαεπτά και πλέον αιώνων. Ενός Θεσμού, ο οποίος ασκεί τό πρόνομιον και τό καθήκον τής προεδρίας και του συντονιστού των επί μέρους Ορθοδόξων με αποτελέσματα εντυπωσιακά. Διότι μέριμνα και αγωνία των διαλεγομένων, ως σείσει οι πολιτικοί γνωρίζετε κάλλιον των εκκλησιαστικών και πνευματικών ηγετών, είναι η ανεύρεσις των ενούντων σημείων και ουχί των διαφερόντων, ώστε επί κοινής βάσεως να αναδεικνύονται κοινά ιδραστηριότητες, προς θεραπείαν καταστάσεων και επίλυσιν προβλημάτων, τόσο επί πνευματικού και εκκλησιαστικού επιπέδου, όσο και ευρύτερον ανθρωπιστικού και κοινωνικού.

Ιδιαίτερω σημειούμεν, ότι ο Θεολογικός Διάλογος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας με τήν Ρωμαιοκαθολικήν έχει σημειώσει ώστε εκ τής εποχής τής απολύτου σιγής και των αναθεμάτων μεταξύ των δύο κόσμων να έχωμεν φθινύσαν συνεργασίαν και διερευνήσεως και εμβαθύνσεως εις θέματα πίστεως, εναπό κοινού αναζητήσεται τραπών μεγαλυτέρας επικοινωνίας,

διάνεα εκπληρωθήκαί δι' ημών τών χοϊκών τόθ' έληματού Κυρίου καί ώμεν έν πάντες οί πιστεύοντες

Η διακονία ημών, τού Οικουμηνικού Πατριαρχείου, είναι, λοιπόν, εν τώ τομεί τού τωπαράλληλος πρός τήν υμετέραν:

ή άνευθυσίας τής αληθείας εν αγάπη καί εν διαλόγω επί λυσις τών θεμάτων καί τών διαφορών υπό άλλαν Αντιμετωπιζόμενα ληθώς εν τώ αγώνι τού τω δυσχερείας.

Σείς ασφαλώς εν τή ασκήσει τής ευθύνης σας διαφόρους από τή υμετέραν.

Ημείς, ως Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, εδρεύουσα εν ετεροθρήσκω πρός τήν υμετέραν πίστιν Χώρα, αντιπαλαίομεν μέζητήματα ιδιοκτησίας ακινήτου περιουσίας Κοινοτήτων καί ιδρυμάτων μας, εκπαιδύσεως τών κληρικών καί καταρτίσεως νέων στελεχών δυναμικών λόγω τής αδίκου αναστολής από τεσσαρακονταετίας καί πλέον τής εν τή νήσω Χάλκη ιστορικής Θεολογικής μας Σχολής, με τήν μή αναγνώρισιν νομικής προσωπικότητος εις τό Οικουμηνικόν Πατριαρχείον, καί μέ άλλα τής καθ' ημέραν ζωής καί διακονίας μας.

Όμως τα προβλήματα υπήρχον, υπάρχουν καί θα συνεχίζονται. Έχομεν ευθύνην καί καλούμεθα να αντιμεπιζόμεν αυτά με βάση το δίκαιον καί τήν αλήθειαν καί το καλώς εννοούμενον συμφέρον των ανθρώπων καί τής κοινωνίας.

Το Οικουμηνικόν Πατριαρχείον αντιλαμβάνεται καί αξιολογεί πάντοτε τα κάθε είδους προβλήματα ως στάδιον τελειώσεως, διο καί κενούται ανακαινιζόμενον μέσω των δυσχερειών καί των αντιμετωπιζόμενων καθ' ημέραν αντιξοοτήτων καί κηρύττει ανάστασιν καί παρέχει ελπίδα καί προσδοκίαν καί τας δυνατότητας εις τας επί μέρους τοπικάς Εκκλησίας να αυξάνονται καί να προοδεύουν εν Χριστώ, εις διακονίαν των πνευματικών καί ευρυτέρων αναγκών καί αναζητήσεων των λαών καί των εθνών. Καί τούτο έπραξεν εις όλας τας νεωτέρας από του 16ου αιώνος καί εξής τοπικάς Ορθοδόξους Εκκλησίας καί προ 90 ετών καί με τήν υμετέραν Εσθονικήν, τας προόδους τής οποίας, καί κατά το παρελθόν, εις χρόνους ειρηνικούς αλλά καί πειρασμικούς αργότερον, καί από του έτους 1996 μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως, υπό τήν ηγεσίαν του Ιερωτάτου καί αξίου κατά πάντα Προκαθημένου αυτής Μητροπολίτου κυρίου Στεφάνου, παρακολουθεί, αξιολογεί, αναγνωρίζει, ευχαριστεί καί χαίρει καί συγχαίρει υμάς προσωπικώς καί τήν έντιμον Εσθονικήν Πολιτείαν δια τήν υποστήριξιν καί αρωγήν του έργου αυτής.

Με τα αισθήματα αυτά χαράς καί ευφροσύνης δια το παρόν, προσδοκίας καί χρηστών ελπίδων δια το μέλλον καί τήν μαρτυρίαν τής Εσθονίας ως Χώρας καί Κράτους δικαίου καί τής εν αυτή Ορθοδόξου Αυτονόμου τοπικής Εκκλησίας, ευχαριστούμεν δια το παρατεθέν προς τιμήν ημών γεύμα τούτο τής αγάπης καί τής τιμής καί τής αναγνωρίσεως τής συμβολής του Οικουμηνικού Πατριαρχείου εις τήν επί εννέα δεκαετίας έτη Ορθόδοξον εκκλησιαστικήν πορείαν προς τον

Εσθονικόν Λαόν, και εγείρομεν το κύπελλον υπέρ της υγείας και της ευημερίας της υμετέρας Εξοχότητος, ως και άνωθεν ενισχύσεως εις την άσκησιν του υψηλού λειτουργήματος αυτής υπέρ της ειρήνης και ευημερίας του λαού, προασπίσεως δε των δικαίων αυτού και της Χώρας, τα οποία απαιτούν «εμπειρίαν των κατά τον βίον πραγμάτων»· η εμπειρία αύτη χρειάζεται άνδρας «σοφούς, τους καθ' έκάστην των ωφελίμων τεχνών επιστήμονας» (Μεγάλου Βασιλείου, Εις την αρχήν των Παροιμιών, Ρ.Γ. 31 392C), ως η υμετέρα ερίτιμος Εξοχότης και οι εκλεκτοί συνεργάται αυτής εν τω Υπουργείω Εξωτερικών.

Κύριος ο Θεός είθε να σώζηκαί να ειρηνεύη την Εσθονίαν και να φυλλάσση αυτήν από παντοίας επιβουλής. Αμήν.

(5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αριθμ. κειμένου: 3