

## Με την έναρξη του Σχολικού Έτους, από τον Γιάννη Σιτέ (Σχολικό Σύμβουλο Φυσικών Ν. Λακωνίας – Λοκαδίας)



Αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές, αγαπητοί μαθητές

Με τις αυτονόητες ευχές «καλή χρονιά – καλή πρόοδο κλπ» θα ήθελα να δώσω ένα περιεχόμενο σε αυτές τις ευχές με δυο λόγια.

Πρέπει να γνωρίζετε παιδιά ότι αυτά που ακούτε περί δωρεάν παιδείας είναι ένας μύθος που ίσως είναι και αιτία των καταστροφών που βιώνουμε. Οι μισθοί των καθηγητών και ότι υλικό υπάρχει μέσα στο σχολείο (κτίρια, υπολογιστές, βιβλία), είναι πανάκριβα πληρωμένα από εσάς.

Τον θεσμό φροντιστήριο τον σέβεστε και αν το φροντιστήριο έκλεινε για μια εβδομάδα, θα αντιδρούσατε γιατί θεωρείτε ότι πληρώνετε, γιατί βλέπετε το χρήμα να βγαίνει από την τσέπη σας. Όταν όμως το σχολείο κλείνει, δεν σας ενδιαφέρει γιατί το θεωρείτε ξένο από εσάς.

Ακούτε για την οικονομική κρίση, ακούτε ότι ζούμε με δανεικά, νιώθουμε όλοι μας τον κίνδυνο του να μας λείπει αύριο ακόμα και η τροφή.

Στο σχολείο ξέρετε τι φθορές προκαλείτε εσείς, με την δική μας ανοχή. Πριν μερικά χρόνια θυμάμαι τον δήμο να έχει ξοδέψει 10 εκατ. δρχ. για επισκευές σχολείων στην Σπάρτη (κυρίως τουαλέτες). Την επόμενη χρονιά σε μια εγκατάλειψη σχολείου υπήρξε αίτημα για επισκευές στις τουαλέτες.

Αυτό μοιάζει με το περιστατικό, κάποιος να έχει σκοτώσει τους γονείς του και να ζητάει την επιείκεια του δικαστηρίου γιατί ήταν ορφανός.

Το φαινόμενο των σκισμένων και κατεστραμμένων βιβλίων στις αυλές των σχολείων είναι το ντεκόρ των σχολείων στο τέλος της χρονιάς. Μοναδικό θέαμα «αποκάλυψης» της σύγχρονης Ελλάδας.

Αυτή η νοοτροπία να θεωρούμε οτιδήποτε δημόσιο ξένο από εμάς, είναι μια σχιζοφρένεια - αιτία πολλών δεινών.

Υπάρχουν δύο μεγάλες αρρώστιες της εποχής μας.

### **Ο εγωισμός και η ακηδία.**

Η συνεργασία ως προϋπόθεση επιτυχίας του έργου σας θεραπεύει τον εγωισμό, και το δημιουργικό γέμισμα του χρόνου σας, καταπολεμά την ακηδία που σημαίνει ανία και βαριεστιμάρια που οδηγούν στην κατάθλιψη.

Ζωή χωρίς στόχους οδηγεί σε ανία, κατάθλιψη και ψυχοπροβλήματα.

Υπάρχει μια αρχή δικαιοσύνης που θα την διαπιστώσετε παρατηρώντας την ζωή ανθρώπων του περιβάλλοντός σας.

Όποιος κουράζεται μικρός, ξεκουράζεται μεγάλος και όποιος ξεκουράζεται μικρός κουράζεται μεγάλος.

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται ένας τρόπος ζωής, αντιστροφής της μέρας με την νύχτα. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι να ζουν στο φως και όχι στο σκοτάδι.

Είναι η ώρα να ξεφύγετε τουλάχιστον εσείς από αυτό που δυστυχώς πολλές φορές σας διδάσκουμε εμείς οι μεγάλοι (που ψάχνουμε πάντα για αιτίες στους άλλους).

Είναι η ώρα να ασχοληθούμε όλοι μας με την δική μας βελτίωση και όχι με των άλλων.

Ελευθερωθείτε από τον πειθαναγκασμό που σας επιβάλλεται. Αποφασίστε εσείς για το τι θέλετε και τι όχι. Μην εκχωρείτε τον εαυτό σας ως υλικό διαφήμισης των φροντιστηρίων και προβολής του εγώ του σχολικού και κοινωνικού σας

περιβάλλοντος.

Για να κατανοήσετε τι εννοώ σας λέω το εξής:

Είναι δείγμα ελευθερίας κάποιος με μονάδες εισόδου στη νομική, να επιλέγει φιλολογία (γιατί φιλολογία ήθελε αυτός και νομική όλοι οι άλλοι που το μόνο που σκέφτονταν ήταν το εγώ τους).

Καλή συνέχεια στους στόχους και τη δράση σας.

*Γιάννης Σιτές (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Ν. Λακωνίας - Αρκαδίας)*

**Πηγή:** [immspartis.gr](http://immspartis.gr)