

Το «κελί» του Αποστόλου Παύλου λένε πως ανακάλυψαν οι Τούρκοι

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)

YeniŞafak
com.tr

Aktüel

29.08.2013

Kilistra'da, "birlikte yaşamın sırları" araştırılıyor

SÜ Sanat Tarihi Bölümü tarafından yürütülen, Kilistra, Altınekin ve Ladik'i kapsayan, "Ortaçağ'dan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması" çalışmalarının ikinci periyodu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim ve izninde, Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan araştırmanın başkanlığını yürüten SÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran, çalışma ile bölgede tüm dönemlere ait tarihi eserleri araştırıp envanter çıkaracaklarını söyledi.



Aziz Paulos'un yaşadığı yer

Konya kent merkezinin güneyinde yer alan Kilistra'nın "önemli ve tarihi bir kent" olduğunu vurgulayan Boran, şunları kaydetti:

"Burada yüzyıllar boyunca birlikte yaşamış olan toplumların ve mensup oldukları dinlerin, dillerin ve kültürlerin ortaya koyduğu eserleri, bölgeye ve ülkemize kazandırmak istiyoruz. İnsanların ilgisini bu tarihi kente çekerek, bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, bölgeye hak ettiği değeri kazandırmak içindir. Çok eski dönemlere ışık tutan bu tarihi kentin bütün evrelerini araştırarak, rapor halinde ortaya koymak istiyoruz. Çalışmanın bir evresini oluşturan ve 'Konya'nın Kapadokyası' olarak

Νίκου Χειλαδάκη Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου

Το ιστορικό κελί όπου διέμενε ο Απόστολος Παύλος κατά τη διάρκεια των περιοδειών του στην Μικρά Ασία, στην περιοχή όπου είχε δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη ομάδα των πιστών του, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Τούρκοι, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Yeni Şafak.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, στη περιοχή της Kilistra, νοτιοδυτικά του Ικονίου, η αρχαιολογική σκαπάνη που έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια έφερε στο φως της δημοσιότητας μια νέα «Καππαδοκία» με πολλές λαξευτές στοές. Στην περιοχή αυτή πιστεύεται πως έβρισκαν καταφύγιο την εποχή του Αποστόλου Παύλου πολλοί πιστοί χριστιανοί της πρώτης περιόδου της εξάπλωσης του χριστιανισμού στην Μικρά Ασία. Όπως δήλωσε επίσημα ο Τούρκος καθηγητής Ιστορίας, Ali Boran, νοτίως της πόλης του Ικονίου, βρίσκονταν η ιστορική πόλη της Kilistra και στην περιοχή αυτή υπήρχε την εποχή του Αποστόλου Παύλου κοινόβιο, στο οποίο ο Απόστολος των Εθνών δίδασκε τον χριστιανισμό προσηλυτίζοντας πολλούς ελληνόφωνους μικρασιάτες στην νέα θρησκεία η οποία σε λίγα χρόνια θα κατακτούσε όλη την Μικρά Ασία. Ο Τούρκος ιστορικός παρομοίασε την περιοχή της Kilistras με την Καππαδοκία, που είναι παγκοσμίως γνωστή από τις λαξευτές της εκκλησίες και τις υπόγειες πόλεις που προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό για τον τρόπο που λαξευτήκαν και για τον τρόπο που επιβίωναν οι πρώτοι χριστιανοί σε βάθος πολλών μέτρων κάτω από την γη. Την ίδια σημασία και ιστορική αξία με τη Καππαδοκία, όπως υποστήριξε ο Ali Boran, έχει και η περιοχή που ερευνάται νοτίως του Ικονίου και στην οποία, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, έζησε και δίδαξε σε ένα λαξευτό κοινόβιο ο Απόστολος Παύλος. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει ο Τούρκος καθηγητής, θα συνεχιστούν οι αρχαιολογικές έρευνες για να έρθει στο φως της επιφάνειας όλο το ιστορικό περίγραμμα της περιοχής και να αποδοθεί η ιστορική και θρησκευτική της αξία στην παγκόσμια κοινότητα.



Το γεγονός αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο στη σειρά των ανακαλύψεων με καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο που τα τελευταία χρόνια απασχολούν συνεχώς την τουρκική επικαιρότητα. Όπως φαίνεται, οι Τούρκοι έχουν αποδυθεί σε μια εντατική προσπάθεια να αναδείξουν ξανά τον χαμένο χριστιανικό χαρακτήρα της Μικράς Ασίας, παρά τις έντονες κατά καιρούς επικρίσεις από ισλαμικούς κύκλους, φυσικά προσδοκώντας και στα ανάλογα τουριστικά οφέλη. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Ali Boran ότι το κελί του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή της Kilistra, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο προσκύνημα των χριστιανών. Σύμφωνα με τους ίδιους τους Τούρκους, είναι ένα μοναδικό ιστορικό εύρημα για τον Απόστολο Παύλο που όπως είναι γνωστό πρώτος ανάδειξε τον χριστιανισμό σε παγκόσμια θρησκεία και η πρώτη περιοχή όπου ο χριστιανισμός πήρε οικουμενικό χαρακτήρα είναι η Μικρά Ασία. Ίσως, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, (και εδώ είναι το παράδοξο), η Kilistra της Μικράς Ασίας να είναι η ιστορική απαρχή της οικουμενοποίησης του χριστιανισμού και η γενέτειρα της Ορθοδοξίας.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ``ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ``

Πηγή:enromiosini.gr