

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Προικόννησο

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Η Α. Θ. Παναγιότης εις την Προικόννησον

Αδελφική προσκλήσει του Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ η Α. Θ. Παναγιότης ο **Πατριάρχης μετέβη την πρωΐαν της Τετάρτης, 18ης τ.μ. Σεπτεμβρίου, εις την Προικόννησον**, εν τω λιμένι της οποίας υπεδέχθησαν Αυτόν η Α. Σεβασμιότης μεθ' ομίλου εξ Ελλάδος προσκυνητών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών, τινών εξ αυτών εκπροσωπούντων σωματεία προσφύγων εκ της Νήσου. Μετά την εθιμοτυπικήν επίσκεψιν εις τον κ. Δήμαρχον και το γεύμα ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ διεπεραιώθησαν εις **την γειτονικήν νήσον Αφισιάν** (Ανσα), αποτελούσαν μέρος της Ιεράς Μητροπόλεως, ένθα επεσκέφθησαν αλληλοδιαδόχως το Δημαρχείον, το παρ' αυτώ Μουσείον, τα ερείπια του Βατοπαιδινού Μετοχίου

του Αγίου Γεωργίου, όπου έψαλαν το Απολυτίκιον του Αγίου και το «Τη Υπερμάχῳ» και εξεναγήθησαν υπό της διενεργούσης τας εν αυτώ ανασκαφάς κυρίας Αρχαιολόγου, και, τέλος, το εργοστάσιον οινοποιίας της Νήσου.

Επιστρέφοντες εν συνεχείᾳ εἰς τον Μαρμαράν (Προικόννησον) ἐπεσκέφθησαν **την νήσον Κούταλην**, ομοίως τμήμα της δικαιοδοσίας της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, γενέτειραν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου ΣΤ', αναπαυομένου εν τῷ αυλογύρῳ του Ιερού Ναού της Κοινότητος Κανδυλλί της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Εκεῖ προσεκύνησαν εἰς τα ερείπια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ἐνθα ἀνεπέμφθησαν δεήσεις, και εἶτα ἐπεσκέφθησαν τον χῶρον όπου ἄλλοτε εὐρίσκετο το χριστιανικόν κοιμητήριον και ἐκεῖ ο Πατριάρχης ἔψαλε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως των ψυχῶν των εν αυτώ ἀναπαυομένων πατέρων και ἀδελφῶν ἡμῶν.

Την επομένην, Πέμπτην, ἡ Α. Θ. Παναγιότης **ο Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την Θεῖαν Λειτουργίαν την οποίαν ἐτέλεσεν ο οικεῖος Ποιμενάρχης** ἐντός λίαν κατανυκτικής ἀτμοσφαιρας εν τῷ σωζομένῳ Ιερῷ Ναῷ του Αγίου Νικολάου παρά την κωμόπολιν Παλάτια (Saraylar). Εἰς το τέλος της Θεῖας Λειτουργίας ο Σεβ. Προικοννήσου προσεφώνησε τον υψηλόν επισκέπτην της θεοσώστου Μητροπόλεώς του και ἀπηυθύνθη εἰς το ἐκκλησίασμα δια συγκινητικῶν λόγων, ἀπήντησε δε ο Πατριάρχης, Ὅστις **ἐτέλεσε και τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως των ἀειμνήστων Αρχιερέων της ἐπαρχίας και των ἐξ αὐτῆς καταγομένων Μ. Ευεργέτου του Γένους** Γεωργίου Ζαρίφη και Πριμικηρίου της Μεγάλης Ἐκκλησίας Θεοφάνους Σ. Θεοφανίδου.

Ἀκολούθως ο Πατριάρχης και οἱ κληρικοί συνοδοί Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τον κ. Δήμαρχον των Παλατίων, ὅστις και παρέθεσε γεύμα προς τιμὴν αὐτῶν, μεθ' οὗ ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τους ἀρχαιολογικούς χῶρους του Δήμου, εν οἷς και το υπαίθριον Μουσεῖον.

Προ της ἐπιστροφῆς Του **ο Πατριάρχης εἰς την Πόλιν μέσω Ἀρτάκης και Πανόρμου ἀνήλθεν εἰς το Ἀσκητήριον του Αγίου Τιμοθέου**, Ἐπισκόπου Προικοννήσου, καθ' ὁδόν προς το οποίον ἐξεναγήθη ὑπό του κ. Δημάρχου εἰς τον χῶρον ἐκσκαφῆς και ἐπεξεργασίας των περιφήμων μαρμάρων της περιοχῆς, ἐξαγομένων εἰς πλείστας Χώρας κυρίως της Μέσης Ἀνατολῆς.

Πηγή: fanarion.blogspot.gr