

24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο κόσμος αυτός είναι πανηγύρι

/ [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Ο κόσμος αυτός, αδελφοί μου Χριστιανοί, είναι ένα πανηγύρι και ο καιρός της ζωής του κάθε άνθρωπου είναι ο κατάλληλος καιρός, για να αγοράσει από αυτό το πανηγύρι διάφορα εμπορεύματα και με αυτά να κερδίσει και να γίνει μεγάλος έμπορος. Έτσι ο Κύριος, όταν έδωσε τις δέκα μνας στους δέκα δούλους του, τους παρήγγειλε να εμπορευθούν, μέχρι να έρθει στην δευτέρα του παρουσία· «Πριν φύγει κάλεσε δέκα δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε: «Εμπορευθήτε με αυτά, ώσπου να έλθω»» (Λουκ. 19,13).

Έτσι και ο Γρηγόριος ο θεολόγος, συμφωνά με τα λόγια του Κυρίου, ονομάζει πανηγύρι αυτή την ζωή και πραγματεία το κέρδος, που κάνει κάποιος στον καιρό της ζωής του.

«Να θεωρήσει πανηγύρι την ζωή αυτή,

στην όποια θα διαπραγματευθεί το κέρδος· διότι ανταλλάσσεις

τα μικρά με τα μεγάλα και τα προσωρινά με τα αιώνια».

Όπως λοιπόν εκείνος που πηγαίνει στο πανηγύρι, εάν, περπατώντας εδώ και εκεί χάνει τον χρόνο, στον οποίο έπρεπε να εμπορευθεί και να κερδίσει στα μάταια πράγματα, όταν τελειώσει το πανηγύρι, γυρίζει στο σπίτι του κενός και άδειος από κάθε κέρδος και εμπόρευμα, έτσι και όποιος ξοδεύει τον καιρό της ζωής του στα παιχνίδια και στα θέατρα και σε άλλα τέτοια ανωφελή και μάταια, όταν έλθει ο θάνατος, βρίσκεται ο άθλιος γυμνός και πάμφτωχος από κάθε πνευματικό πλούτο και από κάθε κέρδος των αρετών· γι' αυτό είπε πάλι ο προαναφερθείς θεολόγος

«Αν όμως περάσει ο χρόνος, άλλον καιρό δεν έχεις».

Και ο μέγας Βασίλειος· «Κανένας δεν μπορεί να διαπραγματευθεί μετά την διάλυση της πανηγύρεως, ούτε να στεφανωθεί φεύγοντας μετά τους αγώνες, ούτε να δείξει κάποια ανδραγαθία μετά την λήξη του πολέμου» (Λόγος προς τους πλουτούντας). Τότε και αυτός όχι μόνο δεν θα μετανοήσει, που πέρασε στα μάταια τον καιρό της ζωής του, αλλά και μεγάλη καταδίκη θα λάβει από τον Θεό, διότι δεν εμπορεύθηκε σωστά τον καιρό που του χάρισε, για να αποκτήσει το αιώνιο κέρδος της σωτηρίας του.

Από το βιβλίο: Χρηστοθήθεια των χριστιανών

Πηγή: http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7428.html#more