



v

0

Παπά Στέφανος ο Σέρβος ο Καρουλιώτης, αφού έζησε για πενήντα περίπου χρόνια στο ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ (1950-2000) κοιμήθηκε στην πατρίδα του τη Σερβία στο ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ(σημερινό ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) σε ηλικία 80 χρονών (1922-2001) στις 21-11-2001 (με το παλιό ημερολόγιο) ημέρα της εορτής Εισοδείων της Θεοτόκου.

Ο πάτερ Νικόδημος ο Καρουλιώτης

Ούτος ο μακάριος άνθρωπος κατήγετο από τη Ρωσία, μοσχοβίτης την καταγωγή. Σε νεαρή ηλικία ξενιτεύτηκε στα μέρη της Σιβηρίας και εκεί δούλεψε γύρω στα δέκα πέντε χρόνια, ίσως και περισσότερα.

Όταν αποφάσισε να επιστρέψει για πάντα πίσω στα μέρη του, κατά την επιστροφή μια νύχτα την πέρασε στην καλύβα μιας θεόφτωχης οικογένειας. Τη νύχτα όμως έπιασε δυνατή βροχή, τα νερά πλημμύρισαν όλο το σπίτι. Η σκεπή του ήταν με κλαδιά και λάσπη. Φτώχεια βλέπετε. Τα πολλά παιδιά της φτωχής μάνας όλο έκλαιγαν. Εικόνα οικογενειακής τραγωδίας. Αφού όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι από τη φασαρία και τα κλάματα, το πρωί φώναξε τη μητέρα και της είπε:

— Να πάρει όλα αυτά τα λεφτά και κοίταξε να συμμαζέψεις ότι μπορείς.

Και της έδωσε τις οικονομίες τόσων χρόνων σκληρής δουλειάς!

Η καημένη η μάνα κόντεψε να πάθει συγκοπή όταν πρώτη φορά στη ζωή της έβλεπε τόσα πολλά χρήματα. Του φιλούσε τα χέρια και τα πόδια.

Μετά απ' αυτά, ο πάτερ Νικόδημος προσορμίσθηκε στις απότομες κατεβασιές του Άθωνα. Το σπιτάκι του και ο τάφος του βρίσκεται ακόμη μερικά βήματα πάνω απ' την καλύβα του παπα-Στέφανου. Κοιμήθηκε σε ηλικία 98 ετών πριν λίγα χρόνια και πολλοί τον είδαν στον ύπνο χους να βρίσκεται στην Ουράνιο Βασιλεία. Να σημειώσω μόνο τούτο: Και πώς να μη βρίσκεται εκεί με τέτοια καλωσύνη; Οικονομίες τόσων ετών στα κάτεργα της Σιβηρίας να ης δώσει όλες σε μια στιγμή αγάπης! Αυτό κι αν δεν είναι αγάπη!

Πώς νήστευε ο πάτερ Νικόδημος

Εντύπωση προκαλεί η ασκητική του ζωή. Στις αγρυπνίες πρώτος και πάντα όρθιος σαν λαμπάδα. Στη δε νηστεία της Σαρακοστής επειδή τις πρώτες μέρες το στομάχι είναι συνηθισμένο στις τροφές σε τρελαίνει και ζητάει να φάει. Για να ξεπεράσει τη δοκιμασία αυτή ξεχνιόταν στη δουλειά. Εκεί που αδυνάτιζε κυρίως ήταν στα χέρια κάτω από τους αγκώνες. Στις μέρες της νηστείας επειδή σπάνια έπαιρνε τροφή, αδυνάτιζε μέχρι και δεκαπέντε κιλά τα οποία όμως τα ξανάπαιρνε.

Βέβαια αυτό γινόταν μόλις άρχιζε να τρώει και να πίνει. Δηλαδή μετά την Ανάσταση.

Τούτον τον μακάριο άνθρωπο, τον πάτερ Νικόδημο, ο παπα-Στέφανος τον ευλαβείται πολύ για τον ασκητικό του αγώνα και γενικά για τον τρόπο που έζησε.

ΒΙΒΛ. ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ. ΠΑΠΑ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΚΑΡΟΥΛΙΤΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΣ.

Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com