

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος μιλάει για τον



«...Μετά την

μπόρα την δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η Θεική

...» π. ΠΑΪΣΙΟΣ

Μία παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία ετοιμάζεται. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως εύσχημα το ονομάζουν, έφτασε και στην πατρίδα μας. Το πλαστικό χρήμα μας επιβάλλεται. Ήδη έχει προταθεί από την καινούρια χρονιά κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει κάτι που έχει αξία πάνω από 1500 ευρώ, παρά μόνο μέσω ηλεκτρονικής κάρτας ή τραπέζης. Ήδη στο εξωτερικό σχεδόν όλες οι συναλλαγές γίνονται με κάρτα, ακόμα και τα εισιτήρια των λεωφορείων, ακόμα και ένας καφές σε ένα ζαχαροπλαστείο, πληρώνεται με κάρτα. Εδώ στην ΕΛΛΑΔΑ έχουν καθυστερήσει. Προσπαθούν σκληρά όμως να επιβάλουν το πλαστικό χρήμα και το ηλεκτρονικό φακέλωμα που το συνοδεύει.

Θέλουν όλοι μας να έχουμε μαζί μας έναν γραμμωτό κώδικα (barcode) ή ένα τσιπάκι που θα φέρει πάνω του τον προσωπικό μας αριθμό, ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ ή όπως αλλιώς τον βαφτίσουν δεν έχει σημασία, που θα τον χρησιμοποιούμε σε όλες μας τις αγορές π.χ. σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, καταστήματα ρούχων, κ.λ.π. για να αποφύγουμε τον κόπο να συλλέγουμε αποδείξεις. Αφού μας έβαλαν στην ταλαιπωρία για ένα χρόνο να μαζεύουμε αποδείξεις και να αγανακτήσουμε, τώρα θα μας πασάρουν εύκολα την 'άνετη λύση', που οι περισσότεροι θα σπεύσουν με χαρά να αποδεχτούν 'την ευκολία τους' χωρίς να σκεφτούν την άλλη πλευρά του νομίσματος, την καθημερινή καταγραφή των κινήσεών μας, την ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων μας. Πολλοί θα σπεύσουν να ανταλλάξουν 'την ελευθερία τους' με την 'ευκολία τους'. Πάει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής. Ήδη μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορεί να εντοπισθεί η θέση κάποιου, ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε πάνω στη γη.! Το ίδιο ισχύει με το καινούργια διαβατήρια που έχουν πάνω τους ένα ηλεκτρονικό τσιπ, τα λεγόμενα βιομετρικά, μέσω του RFID. Το ίδιο φαντάζομαι θα ισχύει και με τις καινούργιες ταυτότητες, τις ηλεκτρονικές. Προσπαθούν να μας 'δέσουν' από όλες τις μεριές. Έτσι αποδεχόμαστε τον περιορισμό ή ακριβέστερα την κατάργηση του 'απόρρητου της ιδιωτικής μας ζωής'. Έτσι σιγά - σιγά συνηθίζουμε και αποδεχόμαστε το γεγονός να μας παρακολουθούν συνεχώς. Όπως αποδεχθήκαμε να γίνουν γνωστά στους εξουσιαστές μέσω του internet, ποιοι είναι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι πελάτες μας, οι συνεργάτες μας και να έχουν γνώση όλης της αλληλογραφίας μας. Όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο (internet) και στέλνουμε e-mails με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχουμε αποδεχτεί αυτό το γεγονός.... Και ούτε καν το σχολιάζουμε!!!... Ο μεγάλος αδελφός είναι ήδη εδώ... Τα σημεία των καιρών πληθαίνουν αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετοί που εθελοτυφλούν. Αρκετοί αυτοί που παρουσιάζουμε την δειλία και μικροψυχία μας, σανσύνεση! Γι' αυτό σκεφτήκαμε να πάρουμε ένα χέρι βοήθειας από τους Αγίους μας. Οι άγιοι ούτε τον στρουθοκαμηλισμό επικροτούν, ούτε την δειλία και ταραχή που δείχνουν ολιγοπιστία, ούτε κάνουν τα πράγματα χειρότερα απ' ότι είναι.... Βαδίζουν την μέση οδό, κοιτούν κατάματα την αλήθεια, έχουν εμπιστοσύνη στο Χριστό και Τον ακολουθούν μέχρι τέλους. Εξ' άλλου μία μπόρα θα είναι, μία δαιμονική μπόρα που θα κρατήσει λίγο και μετά θα βγούμε στην Θεϊκή λιακάδα που θα κρατήσει πολλά-πολλά χρόνια. Ας αναθέσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, την ζωή μας ολόκληρη στον Χριστό ο οποίος σαν Θεός που είναι μπορεί να μας περάσει μέσα από την φωτιά και την τρικυμία χωρίς να πάθουμε το παραμικρό. Επειδή όλα αυτά μας φέρνουν στο νου μας την εποχή του Αντίχριστου, θεωρήσαμε καλό να δούμε πως απαντά σε θέματα που απασχολούν τους Χριστιανούς της εποχής μας, ένας μεγάλος Άγιος της εκκλησίας μας ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, πού έκοιμήθη τό 379μ.Χ. καί ή Όρθόδοξη Έκκλησία έορτάζει τήν μνήμη του στίς 28

Ἰανουαρίου. Τα κείμενα τα πήραμε από τον Δ΄ τόμο της σειράς 'Όσιου Εφραίμ του Σύρου ΕΡΓΑ'. Εκδόσεις ' Το περιβόλι της Παναγίας' 1992

Σημείωση: Οί περισσότερες ἀπαντήσεις ἐντός εἰσαγωγικῶν εἶναι λόγια τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ἀπό τό παραπάνω βιβλίο.

Από το εκκλησιαστικό - λειτουργικό βιβλίο της ορθόδοξης Εκκλησίας ΜΗΝΑΙΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ παραθέτουμε την σύντομη βιογραφία του Αγίου.

Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. ή και ενωρίτερα. Ἦκμασε ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 - 337 μ.Χ.), Ιουλιανού του Παραβάτου (361 - 363 μ.Χ.) και των διαδόχων αυτού. Από την μικρή του ηλικία διδάχθηκε την πίστη και την αρετή από τον Επίσκοπο της γενέτειράς του Ιάκωβο (309 - 364 μ.Χ.), ο οποίος και τον χειροτόνησε διάκονο, αλλά ο Όσιος αρνήθηκε να λάβει μεγαλύτερο αξίωμα. Ακολούθησε πολύ νωρίς τον μοναχικό βίο και με το φωτισμό του Παρακλήτου έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα πνευματικής και ηθικής οικοδομής. Γι' αυτό και θαυμάζεται για το πλήθος και το κάλλος των έργων του. Γνώστης ακριβής όλων των δογματικών θεμάτων, ήξερε να καταπολεμά τις αιρέσεις και να υπερασπίζει με θαυμάσια σαφήνεια την Ορθοδοξία. Ἦταν εκείνος που κατατρόπωσε σε διάλογο τον αιρετικό Απολλινάριο και οδήγησε πολλούς αιρετικούς να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια.

Όταν, διά της συνθήκης του έτους 363 μ.Χ., που υπέγραψε ο διάδοχος του Ιουλιανού του Παραβάτου, Ιοβιανός (363 - 364 μ.Χ.), η Νίσιβη παραδόθηκε στους Πέρσες, ο Όσιος Εφραίμ εγκατέλειψε την πατρίδα του και ήλθε στην Έδεσσα, όπου ασκήτεψε σε παρακείμενο όρος. Το έτος 370 μ.Χ. επισκέφθηκε τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και λίγο αργότερα τους Πατέρες και Ασκητές της Αιγύπτου.

Ο Όσιος Εφραίμ κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 373 μ.Χ. και η Σύναξή του ετελείτο στο Μαρτύριο της Αγίας Ακυλίνας, στην περιοχή Φιλοξένου, κοντά στην αγορά.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. δ΄.

Ταῖς τῶν δακρῶν σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας· καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἕκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τῆ οἰκουμένη, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Ἐφραίμ Πατήρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῶ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ο Αντίχριστος ονομάζεται έτσι γιατί θα είναι α) εχθρός και πολέμιος του Χριστού β) γιατί θα προσπαθήσει να πάρει την θέση του Χριστού και να λατρευτεί σαν θεός αντί του Χριστού. Θα επιβάλει ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, μία παγκόσμια

κυβέρνηση και θα σφραγίσει όλους τους ανθρώπους (στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο) με την σφραγίδα του έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει κάτι, παρά μόνο αυτοί που θα έχουν δεχτεί το σφράγισμά του. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγκάσει όλους τους ανθρώπους να υποταχθούν σε αυτόν. Η προφητεία αυτή είναι αποθησαυρισμένη μέσα στο Ευαγγέλιο και στη παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας.

1. Ποῦ ἀναφέρεται μέσα στό Εὐαγγέλιο γιά τόν Ἀντίχριστο;

- Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, στό 24ο κεφάλαιο, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Χριστός προφητεύει γιά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ, γιά τόν Ἀντίχριστο, πού τόν ὀνομάζει «τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί γιά τήν Δευτέρα Παρουσία Του.
- Ἐπίσης τό ἴδιο θέμα στό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο στό 13ο κεφάλαιο.
- Στήν «Πρός Θεσσαλονικεῖς Β'» Ἐπιστολή του Αποστόλου Παύλου
- Στίς δύο ἐπιστολές του ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης κάνει διάφορες ἀναφορές στόν Ἀντίχριστο και νουθετεῖ τούς πιστούς γιά τόν Ἀντίχριστο.
- Στήν 'Ἀποκάλυψη', σέ πολλά σημεία, δίνει πολλές οὐσιαστικές πληροφορίες. π.χ. στό κεφάλαιο 13 καί ἄλλοῦ, ὅπου τόν ὀνομάζει «θηρίο».

2. Ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ὁ σαρκωμένος Διάβολος ἢ θά εἶναι ἄνθρωπος;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν ὀνομάζει «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀμαρτίας, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας» πού ὅμως θά ἔχει δεχθεῖ μέσα του, μέσα στήν ψυχή του ὅλη τήν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ μέ τή βοήθεια τοῦ ὁποίου θά κάνει μεγάλα ψευδοθαύματα (βλ. Θεσσ. Β' β,3-12).

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέει: «... θά γεννηθεῖ ὅμως ἀκριβῶς τό ὄργανο ἐκείνου ἀπό μία ἀχρεία κόρη καί δέν θά γίνει ἄνθρωπος αὐτός (ὁ Σατανᾶς)» (βλ. Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ΕΡΓΑ, τόμος Δ', ἐκδ. Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, 1992, σελ. 119).

3. Αυτό εἶναι τό χάραγμα ἢ ένα τσιπάκι που το περιέχει;

Οἱ «χαρακιές» αὐτές, οἱ γραμμές, ἀνάλογα μέ τό πάχος τους καί τήν μεταξύ τους ἀπόσταση, συνδιαζόμενες ἀντιπροσωπεύουν κάποιους ἀριθμούς. Τό νούμερο 6 ἀντιπροσωπεύεται μέ δύο λεπτές γραμμές σέ κοντινή μεταξύ τους ἀπόσταση. Κάθε διαφορετικό χάραγμα ἔχει πάντοτε στήν ἀρχή, στή μέση καί στό τέλος αὐτές τίς γραμμές, ἔτσι σχηματίζεται ὁ ἀριθμός 666 πού εἶναι κάτι σάν ἠλεκτρονικό κλειδί γιά νά «ἀνοίγει» τό μηχανήμα ἐλέγχου.

Ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης κυριολεκτεῖ μέ πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ἡ λέξη χάραγμα βγαίνει ἀπό τό ρῆμα «χάρασω» πού σημαίνει κάνει βαθειά εὐθεία γραμμή

(χαρακιά). Δέν είναι δηλαδή κάτι τό επιφανειακό. Υποθέτουμε ότι αυτό τό χάραγμα θά γίνει μέ άκτίνες λέιζερ πάνω στά κόκκαλα τοῦ ἀνθρώπου, στό μέτωπο ἢ στό δεξι χέρι χωρίς νά φαίνεται τίποτε στό δέρμα ἢ με κάποιο τσιπάκι ἢ με κάποιον ἄλλο τρόπο που σήμερα δεν γνωρίζουμε. Ἦδη ὑπάρχουν σήμερα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πού ἔχουν δεχθεῖ τό χάραγμα. Τό 1984, μόνο στήν Ἀμερική, ὑπῆρχαν 3 ἑκατομμύρια σφραγισμένοι ὅπως μάς εἶχε ἀποκαλύψει ὁ μακαριστός π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

Τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου θά εἶναι ἐπιβλαβές καί γιά τήν σωματική υἰγεία τῶν ἀνθρώπων. Στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, (ιστ, 2) λέει: «καί ἐγένετο ἕλκος κακόν καί πονηρόν ἐπί τούς ἀνθρώπους τούς ἔχοντας τό χάραγμα τοῦ θηρίου καί τούς προσκυνούντας τῆ εἰκόνι αὐτοῦ». Αὐτό τό «ἕλκος κακόν καί πονηρόν», αὐτή ἡ κακιά πληγή γεμάτη πόνους, πιθανότατα νά εἶναι κάποιος καρκίνος τοῦ δέρματος πού θά προκαλεῖται ἀπό τίς ἀκτινοβολίες καθώς θά χρησιμοποιεῖται τό χάραγμα γιά νά ἐλέγχεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά διάφορα μηχανήματα.

Ὅπως ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ προετοιμάστηκε καί προκηρύχθηκε ἀπό τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἔτσι καί ἡ παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου θά προετοιμασθεῖ, σάν στημένο σκηνικό ἀπάτης ἀπό «ψευδοπροφῆτες» καί «ψευδόχριστους» ἀπό τούς ὁποίους μάς προειδοποίησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πρὶν 2000 χρόνια νά φυλαγόμαστε: «Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἢ ὧδε, μή πιστεύσητε· ἐγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται καί δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. κδ, 23-24).

Στίς μέρες μας ἤδη πολλοί «σύγχρονοι Χριστοί» αὐτοσυστήνονται καί ἐργάζονται ἔντονα καί συστηματικά νά δημιουργήσουν μιά ὀργάνωση, ἕνα σύστημα ἐλέγχου, ὀλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, μέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς ἀγορᾶς καί κάθε οἰκονομικῆς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου καί μέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν βιβλίων, τῆς τηλεόρασης, τοῦ ραδιοφώνου κ.λπ.

Ἡ ἐπιβολή ἤδη ἔχει ἀρχίσει σταδιακά καί σιγά-σιγά. Πρῶτα οἱ διαφόρων εἰδῶν κάρτες τραπέζης, ἡ κατάργηση τοῦ χρήματος καί οἱ οἰκονομικές συναλλαγές καί πληρωμές μέσω τῶν ὑπολογιστῶν («πλαστικό χρήμα»). Σήμερα πού ἔχουμε ἀρκετά συνηθίσει αὐτό τό σύστημα, προχωροῦν ἕνα βῆμα παρά πέρα. Προχωροῦν στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Τό θέμα γίνεται ἀκόμα πιό προσωπικό, ἀγγίζει πολύ βαθύτερα τή ζωή τοῦ καθενός μας. Προσπαθοῦν νά κάνουν τόν ἄνθρωπο ἕναν ἀριθμό καί νά ἔχουν πλήρη ἔλεγχο στήν ἀτομική, προσωπική ζωή τοῦ ἀτόμου. Πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε νά ἀπορρίψουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Εἶναι τό προστάδιο τοῦ χαράγματος καί ἡ προετοιμασία τῆς πιό ἀπάνθρωπης διακτατορίας πού ἐπιβλήθηκε ποτέ στήν ἀνθρωπότητα. Να δώσουμε τήν μάχη τῆς ἐνημέρωσης. Να μην κοιμώμαστε με τα τσαρούχια.

4. Γιατί ὁ Ἀντίχριστος διάλεξε σάν σύμβολό του τόν ἀριθμό 666;

Οἱ Ἑβραῖοι, στόν καιρό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶχαν ὑποτάξει διάφορους λαούς καί τούς εἶχαν ἐπιβάλει φορολογία σάν δεῖγμα τῆς ὑποτελείας τους. Ἡ φορολογία αὐτή πού κάθε χρόνο μαζευόταν στό ταμεῖο τοῦ Σολομῶντος ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ (βλ. Παραλειπ. Β', θ, 13 καί ἐπίσης Βασιλ. Γ', ι, 14). Γι' αὐτούς λοιπόν ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι συμβολικός καί συνδέεται μέ τό ἔνδοξο πατριωτικό παρελθόν τους.

Οἱ Ἑβραῖοι διαστρεβλώνοντας τίς προφητεῖες, περιμένουν τόν Μεσσία (Χριστό) σάν ἕναν κοσμικό ἐξουσιαστή πού θά ὑπέτασσε ὅλα τά ἔθνη κάτω ἀπό τήν κυριαρχία τους.

Δέν θέλησαν νά κατανοήσουν τό πνευματικό μήνυμα, τήν πνευματική βασιλεία τοῦ Χριστοῦ μας, καί τόν ἀρνήθηκαν. Τόν Ἀντίχριστο λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι θά τόν δεχθοῦν σάν τόν Μεσσία τους. Αὐτός θά ἐπιβάλει μία παγκόσμια δικτατορία καί θά ὑποτάξει ὅλα τά ἔθνη στήν κυριαρχία τῶν Ἑβραίων, καί θά χρησιμοποιεῖ σάν σύμβολό του τό 666, τήν φορολογία σέ χρυσό πού πλήρωναν παλιά τά ἔθνη σέ αὐτούς.

Ὁ Χριστός, σάν Θεός πού ἦταν, γνώριζε αὐτά τά πράγματα καί τούς εἶπε: «Ἐγώ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καί οὐ λαμβάνετε με· ἐάν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψετε» (Ἰω. ε, 43). Ἔτσι λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι ἐνῶ δέν δέχθηκαν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ θά δεχθοῦν τό ψέμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Γι' αὐτόν τόν λόγο θά μείνουν χωρίς δικαιολογία ἀπέναντι στόν Θεό. Ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι Ἑβραῖος στήν καταγωγή ἀπό τή φυλή τοῦ Δάν.

5. Μέ ποιόν τρόπο θά ἐπιβληθεῖ ὁ Ἀντίχριστος

Λέει ο Άγιος Εφραίμ... «...Διότι μεταχειρίζεται ο τύραννος τέτοιον τρόπον, γιά νά έχουν ὅλοι τήν σφραγίδα τοῦ θηρίου (χάραγμα), ὅταν θά ἔρθει στήν ἐποχή του καί στόν ὀρισμένο καιρό νά ἐξαπατήσῃ ὅλον τόν κόσμο μέ θαύματα· καί ἔπειτα ἔτσι νά προσφέρει τίς τροφές καί κάθε ἐμπόρευμα· καί θά τοποθετήσῃ κυβερνήτες νά ἐκτελοῦν τό πρόσταγμά του. Προσέχετε ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολική πονηρία τοῦ θηρίου... διότι μεταχειρίζεται πονηρά τεχνάσματα. Προσέχετε πῶς ἀρχίζει ἀπό τήν κοιλιά, ὥστε ὅταν κάποιος βρεθεῖ σέ δυσκολία στερούμενος τήν τροφή, νά ἀναγκασθεῖ, νά δεχθεῖ τή σφραγίδα ἐκείνου, ὄχι ὅπου τύχει, σέ ὁποιοδήποτε μέλος τοῦ σώματος, ἀλλά νά δεχθεῖ τό ἀσεβές χάραγμα στό δεξιό χέρι, ἐπίσης στό μέτωπο· γιά νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος δύναμη νά σχηματίσῃ μέ τό δεξιό του χέρι τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, οὔτε ἐπίσης νά σημειώσῃ στό μέτωπό του ἐντελῶς τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὔτε τόν ἔνδοξο καί τίμιο σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί Σωτήρα μας...»

6. Θά εἶναι ἀληθινά τά θαύματα τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ἡ ἐμφάνιση καί ἐπιβολή τοῦ Ἀντιχρίστου θά γίνῃ μέ «σημεῖοις καί τέρασι ψεύδους καί ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας» (Β΄ Θεσσ. β, 9-10). Δηλαδή τεράστια ψευδοθαύματα στηριγμένα στήν ἀπάτη.

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέει ὅτι καί βουνά θά φαίνεται ὅτι μετακινεῖ καί νησί ὀλόκληρο θά φαίνεται ὅτι βγάξει μέσα ἀπό τήν θάλασσα «Καί στήν συνέχεια θά πατᾶ ἐπάνω στό νερό τῆς θάλασσας, ὅπως καί ἐπάνω στήν ξηρά. Ἔτσι θά βαδίζει ἐπάνω στό νερό, καί θά ἐντυπωσιάζει μέ τίς φανταστικές τερατουργίες του, καί θά ἐξαπατᾶ τόν κόσμο. Καί πολλοί θά πιστέψουν σ' αὐτόν καί θά τόν δοξάσουν σάν ἰσχυρό θεό. Ὅσοι ὅμως ἔχουν μέσα τους τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί τά μάτια τῆς καρδιάς τους φωτισμένα, θά γνωρίζουν καλά ὅτι οὔτε τό βουνό μετακινήθηκε ἀπό τήν θέση του, οὔτε τό νησί μετατοπίσθηκε ἀπό τήν θάλασσα ἐπάνω στή γῆ. Καί ὅλα αὐτά θά τά κάνει ὁ Ἀντίχριστος στό ὄνομά του· διότι δέ δέχεται νά προφέρει τό ἄχραντο ὄνομα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδή εἶναι θεομάχος καί υἱός τῆς ἀπωλείας» (σελ. 191).

7. Ὅλοι θά πλανηθοῦν ἀπό τά «θαύματα» τοῦ Ἀντιχρίστου;

«... ἂν κάποιος δέν δεχθεῖ τήν σφραγίδα ἐκείνου, (χάραγμα) δέν αἰχμαλωτίζεται ἀπό τίς φανταστικές τερατουργίες του· οὔτε ἐπίσης ὁ Κύριος ἀπομακρύνεται ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἀλλά τούς φωτίζει καί τούς ἐλκύει κοντά Του» (σελ. 118) λέει ὁ Ἅγιος Εφραίμ.

8. Τί θά συμβεῖ σέ αὐτούς πού θά δεχθοῦν τό χάραγμα καί θά πιστέψουν

τόν άπατεώνα σαν Θεό;

«Τότε θά θρηνήσει φοβερά καί θά στενάξει κάθε ψυχή. Τότε όλοι θά άντικρύσουν μία άπαρηγόρητη θλίψη, πού θά τούς κρατᾶ νύχτα καί μέρα καί δέν θά βρίσκουν πουθενά τρόπο νά χορτάσουν τροφή ... ή θάλασσα θά ταραχθεῖ καί ή γῆ θά ξεραθεῖ, οί ούρανοί δέν θά βρέξουν, τά φυτά θά μαραθοῦν ... Τότε θά πεθαίνουν τά νήπια στήν άγκαλιά τῶν μανάδων τους· θά πεθαίνει επίσης ή μάνα πάνω στό παιδί της· θά πεθαίνει επίσης ό πατέρας μαζί μέ τήν γυναίκα καί τά παιδιά του στήν άγορά καί δε θά ὑπάρχει ἐκεῖνος πού θά τούς μαζέψει καί θά τούς βάλει στό μνήμα. Άπό τά πολλά πτώματα πού θά πετιοῦνται στίς πλατεῖες, θά βγαίνει άπό παντοῦ δυσωδία, πού θά βασανίζει φοβερά τούς ζωντανούς... θά ὑπάρχει δυσωδία στή θάλασσα, δυσωδία πάνω στήν γῆ, πείνες, σεισμοί ... θά πετιέται στίς πλατεῖες τό χρυσάφι καί τό άσήμι καί δέν θά ὑπάρχει ἐκεῖνος πού θά τό άγγίξει ... όλοι θά σπεύδουν νά φύγουν καί νά κρυφθοῦν καί δέν θά ὑπάρχει γι' αὐτούς πουθενά τόπος νά κρυφθοῦν άπό τή θλίψη... θά μαραθεῖ καί ή όμορφιά άπό τά πρόσωπα όλων τῶν ανθρώπων, καί θά γίνει ή ὄψη τους, σαν ὄψη νεκροῦ...» λέει ο Άγιος Εφραίμ.

9. Πῶς θά φερθεῖ ὁ Αντίχριστος στούς «δικούς του»;

«...όλοι μάλιστα ὅσοι ὑπάκουσαν στό φοβερό θηρίο καί δέχθηκαν τή σφραγίδα του, τό άσεβές χάραγμα τοῦ άχρείου θηρίου, θά τρέχουν σ' αὐτό γιά βοήθεια καί συγχρόνως θά λένε μέ πόνο· «δῶσε μας νά φᾶμε καί νά πιοῦμε, διότι πεθαίνουμε όλοι, πιεζόμενοι άπό τήν πείνα· καί άπομάκρυνε άπό ἐμᾶς τά φαρμακερά θηρία» καί αδυνατώντας νά άνταποκριθεῖ ὁ ἄθλιος, θά άπαντήσει μέ πολλή σκληρότητα, λέγοντας: «Άπό ποῦ ἐγώ θά σᾶς δώσω νά φᾶτε καί νά πιεῖτε, ἄνθρωποι; ὁ ούρανόσ δέν θέλει νά δώσει βροχή στή γῆ καί ή γῆ επίσης δέν ἔδωσε διόλου θερισμό καί γεννήματα». Καί άκούγοντάς τα αὐτά οί λαοί, θά πενθήσουν καί θά κλάψουν, ἐπειδή δέν θά ἔχουν διόλου παρηγοριά στήν θλίψη τους, αλλά άπεναντίας θά ακολουθήσει ἐπάνω στήν θλίψη τους άνείπωτη θλίψη, διότι τόσο πρόθυμα πίστευσαν στόν τύρανο...». λέει ο Άγιος Εφραίμ.

10. Τί θά συμβεῖ μέ τούς Χριστιανούς πού δέν θά δεχθοῦν τό χάραγμα καί δέν θά προσκυνήσουν τόν Αντίχριστο;

«... Θά χορηγεῖται σ' αὐτούς ἀπό τόν Ἅγιο Θεό αὐτό πού παρακαλοῦν, καί θά τούς ὀδηγεῖ ἡ Χάρις Του σέ ἀσφαλεῖς τόπους, καί θά σώζονται κρυβόμενοι στίς ὀπές καί στά σπήλαια, μή βλέποντας τά θαύματα καί τά φοβερά πράγματα τοῦ Ἀντιχρίστου. Διότι ἀπ' αὐτούς πού ἔχουν γνώση, εὐκόλα ἀναγνωρίζεται ὁ ἐρχομός του· ἀπό ἐκείνους ὅμως πού ἔχουν τόν νοῦ τους σέ βιωτικά πράγματα καί ποθοῦν τά γήινα, δέν θά εἶναι αὐτό εὐκολοδιάκριτο...». λέει ὁ Ἅγιος Εφραίμ.

11. Πόσα χρόνια θά διαρκέσει ἡ τυραννία τοῦ Ἀντιχρίστου;

Σαράντα δύο μῆνες (=τρισήμισυ χρόνια) μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη (ιγ', 5).

Τρισήμισυ χρόνια!, μᾶς λέει ἐπίσης ὁ Ἅγιος Εφραίμ «ὕστερα λοιπόν ἀπό τή συμπλήρωση τῶν τρισήμισυ χρόνων τῆς ἐξουσίας καί τῆς δράσης τοῦ ἀχρείου...» (σελ. 127).

12. Πῶς θά καταργηθεῖ ἡ ἐξουσία του;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πρὶν 2000 χρόνια περίπου, ἔγραψε γι' αὐτό τό θέμα στούς τότε Χριστιανούς τῆς Θεσσαλονίκης: «ὄν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καί καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ» (Β' Θεσσ. β',8). Δηλαδή ὄχι ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ ἓνα φύσημα τοῦ θεϊκοῦ στόματός Του θά ἀπαλάξει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Διαβολάνθρωπου.

13. Τί θά συμβεῖ μετὰ θάνατον σέ αὐτούς πού δέχθηκαν τό σφράγισμα καί τί σέ αὐτούς πού δέν τό δέχθηκαν;

«...Θά ὀδηγηθεῖ ὁ τύραννος, δεμένος ἀπό τούς Ἀγγέλους, μαζί μέ ὅλους τούς δαίμονες, μπροστά στό βῆμα καί ὅσοι δέχθηκαν τήν σφραγίδα του, καί ὅλοι οἱ ἀσεβεῖς καί ἁμαρτωλοὶ δεμένοι καί ὁ βασιλιάς (ὁ Χριστός) θά βγάλει ἐναντίον τους τήν ἀπόφαση τῆς αἰώνιας καταδίκης στό ἄσβεστο πῦρ. Ὅλοι ὅμως ὅσοι δέν δέχθηκαν τή σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, καί ὅλοι ὅσοι κρύφθηκαν στά σπήλαια, θά χαίρονται τόν Νυμφίο στόν αἰώνιο καί οὐράνιο νυφικό θάλαμο, μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους, στούς ἀπεράντους αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν». λέει ὁ Ἅγιος Εφραίμ.

Αυτή εἶναι ἡ διδασκαλία των Αγίων και φυσικά απευθύνεται σ' αυτούς που έχουν πίστη. Κάθε λογικός ἄνθρωπος καταλαβαίνει ὅτι αὐτά τα λόγια εἶναι λόγια που πηγάζουν ἀπό το Ἅγιο Πνεῦμα και ὄχι ἀπό τὴν μικρή, φτωχὴ ἀνθρώπινη λογική. Μπορεῖ κανεὶς να τα δεχτεῖ μόνο αν ἔχει πίστη, αλλιῶς τα απορρίπτει ἀσυζητητί. Αυτοὶ ὅμως που λένε ὅτι πιστεύουν και ταυτόχρονα κακόβουλα προσπαθοῦν να

διαστρέψουν να αλλοιώσουν τις διδασκαλίες των Αγίων, ανακατεύοντας μαζί και την δική τους γνώμη, κάνουν κακό και πάσχουν από ποικίλες πνευματικές και ψυχολογικές ανεπάρκειες.

«ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντί καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καί σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Λουκ. 21,36)

Ευχαριστούμε τον κ. Αθανάσιο Ρακοβαλή για την αποστολή του κειμένου.

Πηγή: pentapostagma.gr