

Η πρώτη πολυκατοικία που θα φιλοξενήσει



πρώτη πολυκατοικία που θα φιλοξενήσει άστεγες οικογένειες που βιώνουν τον δικό τους εφιάλτη αυτή την εποχή της οικονομικής εξαθλίωσης είναι πλέον πραγματικότητα! Το κτίριο που θα φιλοξενήσει στους χώρους του τις πρώτες άστεγες οικογένειες ανακαινίστηκε ήδη, και σε λιγότερο από έναν μήνα θα είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του. Η πρόεδρος της ΜΚΟ «Ανθρώπινοι Ανθρωποι» Βέρα Μεσσήνη, που εμπνεύστηκε αυτή την προσπάθεια, βλέπει το όνειρό της να παίρνει σάρκα και οστά σε μια πολυκατοικία της οδού Μπουμπουλίνας στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της τώρα είναι να συμπαρασύρει στο έργο της όλο και περισσότερα άτομα που θα προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους.

«Οι αριθμοί των νεοάστεγων, καθώς και εκείνων που το επόμενο διάστημα θα αναγκαστούν -λόγω εξώσεως- να μείνουν χωρίς σπίτι, είναι απογοητευτικοί» αναφέρει στην «Espresso» η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Βέρα Μεσσήνη, η οποία ως πρόεδρος της ΜΚΟ «Ανθρώπινοι Ανθρωποι» δηλώνει έτοιμη να προσφέρει στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης: «Στην πολυκατοικία της οδού Μπουμπουλίνας θα φιλοξενηθούν τουλάχιστον εβδομήντα άτομα που σήμερα ζουν στον δρόμο. Μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι άτομα τα οποία έχουν δηλώσει το πρόβλημά τους στον Δήμο Αθηναίων και που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αφού δεν έχουν ούτε τα παιδιά τους να ταΐσουν. Δυστυχώς, η λίστα είναι μεγάλη και εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε από

αυτήν όσους θα μείνουν στα διαμερίσματα. Το έργο μας είναι μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα είναι και άχαρο, αφού κάποιιοι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στον δρόμο».

Εκτός από τη στέγαση, στους ανθρώπους της πολυκατοικίας θα παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και ψυχοκοινωνική στήριξη. Ενδιαφέρον για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών έχουν εκδηλώσει οι Γιατροί του Κόσμου, ενώ μεγάλη φαρμακευτική εταιρία προτίθεται να προσφέρει όλα τα φάρμακα δωρεάν. Ψυχολόγοι θα προσφέρουν ψυχολογική στήριξη, ενώ κάποιιοι από αυτούς είναι διατεθειμένοι να εντάξουν μέλη των άστεγων οικογενειών στις ομάδες τους.

«Την πολυκατοικία μάς τη δώρησε ένα σπουδαίο ίδρυμα που ασχολείται με τα ορφανά παιδιά. Εμείς έχουμε αναλάβει τα έξοδα επισκευής όλων των χώρων και του εξοπλισμού, από δωρεές του κόσμου, που καθημερινά φτάνουν. Ο Δήμος Αθηναίων, χωρίς τον οποίο δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα, έχει αναλάβει τη σίτιση των οικογενειών και τα μηνιαία έξοδα (ρεύμα, νερό), ενώ μέσω του ΕΣΠΑ το ίδρυμα θα λαμβάνει ένα εισόδημα ως ενοίκιο. Επιθυμούμε να παρέχουμε όλες τις ανέσεις, γι' αυτό τα δύο καταστήματα του ισογείου θα διαμορφωθούν σε μαγειρείο και σε χώρο συνεύρεσης με βιβλιοθήκη και σαλόνι! Επόμενος στόχος μας είναι να γίνει προσπάθεια για την επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας» εξηγεί η Βέρα Μεσσήνη που καθημερινά δέχεται τηλεφωνήματα από εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν πράγματα που φύλαγαν για χρόνια: «Με ρωτάνε τι χρειαζόμαστε και τους απαντώ “ό,τι θέλει ένα νοικοκυριό”. Είναι συγκινητική η προσφορά του κόσμου που μας στέλνει πράγματα τα οποία δεν τα χρειαζόταν άλλο ή τα φύλαγε σε αποθήκες. Είναι όλα σε άριστη κατάσταση και έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ξανά».

Για την κυρία Μεσσήνη όλα ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο, όταν δύο εργαζόμενες γυναίκες τις οποίες έβλεπε στο γραφείο της ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια έμειναν ξαφνικά χωρίς δουλειά: «Επί έναν χρόνο έκαναν δωρεάν ψυχοθεραπεία, καθώς δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν. Φυσικά, το θέμα δεν ήταν τα χρήματα, αλλά η προσπάθειά μου να τις βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορούσα. Όταν όμως ήρθαν με το χαρτί της έξωσης στο χέρι, συγκλονίστηκα και συνειδητοποίησα ότι στον δρόμο τελικά μπορεί να βρεθεί ο καθένας μας. Στη δουλειά μου, θέλοντας και μη, συνδέεσαι με τους ανθρώπους και το πρόβλημά τους. Έτσι αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια μη κερδοσκοπική εταιρία που θα είχε σκοπό τη στροφή στον συνάνθρωπο, με συμπαράσταση, άμεση βοήθεια και αγάπη».

Κι άλλα σπίτια για τους αστέγους

Όπως αποκαλύπτει η κυρία Μεσσήνη, με την ΜΚΟ «Ανθρώπινοι Ανθρωποι» έχουν

επικοινωνήσει κι άλλοι δήμοι, αλλά και ιδιοκτήτες σπιτιών που παραμένουν ξενοίκιαστα, ώστε να τα παραχωρήσουν έστω και για δύο χρόνια προκειμένου να φιλοξενηθούν και άλλες άστεγες οικογένειες. «Κοιτάμε και άλλα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε γύρω περιοχές. Είμαστε διατεθειμένοι να τα ανακαινίσουμε όσο μπορούμε και να τα μετατρέψουμε σε φιλόξενους χώρους για άτομα που ζουν στον δρόμο. Ηδη διεκδικούμε τρεις μεγάλους χώρους στο κέντρο, ενώ πέντε ευαισθητοποιημένοι πολίτες μάς έχουν παραχωρήσει τα διαμερίσματά τους. Στην ανακαίνιση σκεφτόμαστε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε μέλη των άστεγων οικογενειών, που είναι διατεθειμένα να μας βοηθήσουν και να εξασφαλίσουν ένα χαρτζιλίκι. Οποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-6727250 (anthropinoi-anthropoi.gr), ενώ όποιος θέλει μπορεί να μας στηρίξει οικονομικά μέσω του λογαριασμού 987-00-2002002864 στην Alpha Bank και να του στείλουμε απόδειξη» καταλήγει η κυρία Μεσσήνη.

Πηγές: Espressonews.gr- madata.gr