

ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΕ ΤΩ Ω ΔΟΥΛΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ... ΤΟΥΡΚΙΑ

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Hierapolis'te "Tanrım beni koru" bulundu - DHA -
26.10.2013



DENİZLİ'NİN Pamukkale Beldesi'nde yer alan ve aynı zamanda UNESCO'nun koruma listesinde bulunan antik kent Hierapolis'te, St. Philippus'un mezarının yanındaki kilisede ayağa kaldırılan sütunlarda, Grekçe harflerle yazılmış 'Tanrım Beni Koru' yazıtı bulundu

DENİZLİ'NİN Pamukkale Beldesi'nde yer alan ve aynı zamanda UNESCO'nun koruma listesinde bulunan antik kent Hierapolis'te, St. Philippus'un mezarının yanındaki kilisede ayağa kaldırılan sütunlarda, Grekçe harflerle yazılmış 'Tanrım Beni Koru' yazıtı bulundu. Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un Hristiyanlığı yaymak için Hierapolis'e geldiğine ve Romalılar tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Kazı heyeti başkanı Francesco D'Andria'dan, "2011'de St. Philippus'un mezarını bulmuştuk. Çevresindeki kazılarda bir kilise daha keşfettik. Burayı ayağa kaldırırken sunak bölümünde bulduğumuz sütunları da eskisi gibi yerine koyduk. Rahiplerin oturduğu bölümdeki sütunlarda haç işaretleri gördük. Ayrıca 6'ncı yüzyılda kilisenin başpiskoposu tarafından sütunların üzerine Grekçe harflerle 'Tanrım beni koru' yazılmış yazıtını bulduk. Burası o dönemde büyük saygı gören bir bölümdü" dedi.

Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου

Δέος έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια τελευταία ανακάλυψη στην βυζαντινή πόλη της Ιεράπολης, στην δυτική Μικρά Ασία, που είναι η εκκλησία και ο τάφος του αποστόλου Φιλίππου, καθώς και μια μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα η ευχή-προσευχή, «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩ Ω ΔΟΥΛΟ ΟΥ», που στα τουρκικά αποδόθηκε ως, «Tanrim beni koru».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Taraf, στην περιοχή του Pamukkale, στην επαρχία του Denizli, σε τελευταίες ανασκαφές που γίνονται υπό την αιγίδα της UNESCO στην βυζαντινή πόλη της Hierapolis, βρέθηκε η εκκλησία του αγίου αποστόλου Φιλίππου και εντός της εκκλησίας αυτής οι Τούρκοι ανέσυραν μια περίτεχνη μαρμάρινη πλακέτα που ανέγραφε στην ελληνική γλώσσα την ευχή, «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΕ ΤΩ Ω ΔΟΥΛΟ ΟΥ». Η εκκλησία αυτή του αγίου Φιλίππου στην Hierapoli, όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, βρέθηκε δίπλα από το μνήμα του αγίου Αποστόλου του Ιησού Χριστού που πιστεύεται ότι έζησε και δίδαξε τον χριστιανισμό στην περιοχή αυτή της Μικράς Ασίας, όπου και εκοιμήθη. Μετά την ανακάλυψη αυτής της εκκλησίας, άρχισαν οι έρευνες για κάποια ιερά αντικείμενα του ιστορικού αυτού ναού που πιστεύεται ότι ήταν θαμμένα εκεί. Και πολύ σύντομα οι έρευνες έφεραν στο φως της δημοσιότητας ένα χαρακτηριστικό χριστιανικό δημιούργημα της εποχής εκείνης στην ελληνική γλώσσα. Το θαυμαστό αυτό δημιούργημα που προκάλεσε το δέος όπως αναφέρεται στους Τούρκους και στους άλλους ερευνητές, ήταν αυτή η μαρμάρινη πλάκα με την ελληνική επιγραφή.

Όπως ανέφερε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, DHA, ο Ιταλός επικεφαλής των ερευνών που διευθύνει η ΟΥΝΕΣΚΟ, Francesco D Andria, το 2011 οι ανασκαφές ανακάλυψαν τον τάφο του αποστόλου Φιλίππου. Ακριβώς δίπλα από το ιστορικό αυτό μνημείο, η σκαπάνη έφερε στο φως μια ελληνορθόδοξη εκκλησία που η κατασκευή της ανάγεται στον έκτο αιώνα γι' αυτό και η ιστορική της αξία είναι πολύ μεγάλη. Στην εκκλησία αυτή βρέθηκε επίσης και ένας μεγάλος σταυρός καθώς και ο θρόνος του αρχιεπισκόπου που χοροστατούσε στις Θείες Λειτουργίες. Καθώς συνεχίζονταν οι ανασκαφές και οι έρευνες, οι εργάτες ανακάλυψαν την μαρμάρινη αυτή επιγραφή με την γνωστή ελληνορθόδοξη χριστιανική ευχή που προκάλεσε το δέος στους ερευνητές γι' αυτό και προβλήθηκε δημόσια στην τουρκική εφημερίδα Taraf.

Το γεγονός αυτής της νέας ανακάλυψης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αλληπάλληλων ιστορικών ανακαλύψεων από τους Τούρκους, όλες με καθαρά

ελληνορθόδοξο χριστιανικό περιεχόμενο, που δείχνουν πως το ιστορικό ελληνορθόδοξο Βυζάντιο, ή καλύτερα η ιστορική Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή η Ρωμηοσύνη, «ανθίζει» ξανά με πραγματικά απροσδόκητο τρόπο στην πατρώα της γη, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις το δέος των ίδιων των σημερινών κατοίκων της Μικράς Ασίας. Αποκαλύψεις όπως η αποκάλυψη της χαμένης επισκοπής της κεντρικής Μικράς Ασίας, η αποκάλυψη της χαμένης δέκατης Πριγκιποννήσου που ήταν το μνημείο του πατριάρχη Μέγα Φωτίου, η αποκάλυψη της δεύτερης Παναγίας Σουμελά κοντά στην Άγκυρα, η αποκάλυψη του κελιού του αποστόλου Παύλου και της έδρας της πρώτης ομάδας των οπαδών του στο Ικόνιο, η αποκάλυψη του αγίου «Μαρτυρίου» της Νίκαιας, είναι μερικά μόνο από αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που φέρνουν ξανά στην επιφάνεια την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, (Βυζάντιο), προκαλώντας και πολλές «παρενέργειες» στην σύγχρονη Τουρκία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ``ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ``

Πηγή:

<http://www.enromiosini.gr/arthrografia/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%cf%89-c%cf%89-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf-c%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84/>