

Μπορώ να γίνω καλύτερος;

/ [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)

Image not found or type unknown



«Σ' όποιον ισχυρίζεται πως είναι δυσκατόρθωτη η τελειότητα, επειδή μόνο ο Κύριος της κτίσεως είναι αμετάβλητος, ενώ η ανθρώπινη φύσις είναι τρεπτή και εύκολη στις μεταβολές και επομένως πως είναι δυνατόν να μείνη κανείς πάγιος και αμετάτρεπτος στο αγαθό, έχοντας φύσι μεταβλητή; ό αυτόν λοιπόν θάθελα να πω αυτό τον λόγο: Κανένας αθλητής δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνισθή νόμιμα. Και δεν θα υπήρχε δε νόμιμη άθλησις αν δεν υπήρχε ο ανταγωνιστής. Αν λοιπόν δεν υπήρχε ο αντίπαλος δεν θα υπήρχε και το στεφάνι. Γιατί νίκη πραγματική δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει κάποιος ηττημένος.

» Προς αυτό λοιπόν το μεταβλητό της φύσεώς μας θα αγωνισθούμε. Θα συμπλακούμε με τον αντίπαλο αυτόν, χρησιμοποιώντας τη δύναμι του λογικού για να γίνωμε νικηταί, όχι καταβάλλοντάς τον, αλλά μη επιτρέποντας στον εαυτό μας να πέση. Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει χρήσι του μεταβλητού μόνο προς το κακό. Διότι αν μόνο προς το κακό είχε τη ροπή εκ φύσεως, τότε θάταν αδύνατο να

κατορθώση το αγαθό. Τωρα όμως η καλύτερη κίνησης της τροπής είναι η πρόοδος προς το αγαθό, που πάντοτε μεταποιεί προς το θεϊκώτερο τον άνθρωπο, μεταβάλλοντάς τον από το καλό στο καλύτερο.

» Αυτό λοιπόν που φαίνεται φοβερό, το ότι δηλαδή είναι μεταβλητή η φύσις μας, με όσα είπαμε, αποδείξαμε ότι αντίθετα είναι μια ανυψωτική δύναμις, που σαν φτερό μας ανεβάζει προς τα ανώτερα και καλύτερα. Ζημία θα ήταν αν δεν θα μπορούσαμε να αλλοιωθούμε προς το καλύτερο.

» Ας μη λυπάται λοιπόν αυτός που βλέπει πόσο εύκολα μεταβάλλεται η φύσις του. Αλλά να προσπαθή να μεταβάλλεται πάντοτε προς το καλύτερο και να μεταμορφώνεται «από δόξης εις δόξαν» (Β' Κορ. γ' 18). Με την καθημερινή πρόοδο να γίνεται καλύτερος και να προχωρή προς την τελειότητα, χωρίς ποτέ να φθάνη στο τέρμα της τελειότητας. Διότι αυτή είναι η πραγματική τελειότης: το να μη σταματά κανείς στην πορεία του προς το καλύτερο, ούτε με κάποιο όριο να περιορίζει την τελειότητα».

Αγ. Γρηγόριος Νύσσης Περί τελειότητος

♦ *Νίκησε, Κύριε, τους δισταγμούς μας και κάνε μας να πιστεύσωμε πως μπορούμε να πορευθούμε προς την τελειότητα.*

Πηγή: Από το βιβλίο «δευτερόλεπτα της ψυχής» του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου Κ. Στύλιου

Πηγή: http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9561.html#more