

## Σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ και των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων (8 Νοεμβρίου)

/ [Συναξαριακές Μορφές](#)



Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ και των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είδε το σατανά να πέφτει από ψηλά και να γκρεμίζεται, όταν νόμισε, από αλαζονεία, ότι μπορεί να ανέβει πιο ψηλά από την παντοδυναμία του Θεού. Τότε, ο Μέγιστος των Αγγέλων Μιχαήλ κάλεσε όλες τις ουράνιες δυνάμεις να παραμείνουν σταθερές στο θέλημα του Θεού και να υμνολογήσουν το Θεό, λέγοντας το «στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου».

Οι πιστοί ενθυμούμενοι αυτή την ιερή στάση των εννέα Αγγελικών Ταγμάτων, τα οποία σταθεροποιήθηκαν στο καλό, και υπηρετούν με συνέπεια τη φιλανθρωπία του Θεού για χάρη του ανθρώπου, τελούν πανηγυρική σύναξη των Αγγέλων.

Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους

αγγέλους και ιδιαίτερα με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ και έσωσε τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει. Ενώ στον Λώτ, εμφανίστηκε για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα.

Επίσης, ο Μιχαήλ μεταξύ άλλων θαυμαστών γεγονότων, οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από τη δουλεία της Αιγύπτου στη γη της επαγγελίας.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε, ως γνωστό, στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ, το χαρμόσυνο μήνυμα του γεγονότος της γέννησης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, συναντούμε τους αγγέλους να διαβιβάζουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στη λύτρωσή μας, όπως στον Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου.

Ζητούν οι χριστιανοί να έχουν Άγγελο ειρήνης πιστόν οδηγό στη ζωή τους, και φύλακα Άγγελο των ψυχών και σωμάτων τους.

Πανηγυρίζει ο Καθεδρικός Ναός αρχαγγέλου Μιχαήλ της Μητροπόλεως Κυρηνείας, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ πλησίον της κοινότητας Αναλύοντα και το Μετόχι της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο, στη Λευκωσία. Πανηγυρίζουν επίσης οι ναοί του Αρχαγγέλλου στα Λατσιά, στο Καϊμακλί και του Τρυπιώτη στη Λευκωσία.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

**Πηγή:** [churchofcyprus.org.cy](http://churchofcyprus.org.cy)