

13 Νοεμβρίου 2013

Μικρό ανθολόγιο Χρυσοστομικών ρήσεων

/ [Ορθόδοξη πίστη](#)



Οι Χριστιανοί οφείλουν να προσφέρουν εκτός από τις δωρεές στις εκκλησίες και ελεημοσύνη. Γιατί ο Θεός δέχεται το πρώτο, αλλά περισσότερο το δεύτερο. Στην πρώτη περίπτωση ωφελείται μόνον ο δωρητής, ενώ στη δεύτερη και ο παραλήπτης. Το πρώτο μπορεί να είναι απλά δείγμα επίδειξης, ενώ το δεύτερο είναι ευσπλαχνία και αγάπη προς τον άνθρωπο. Ποιά είναι η ωφέλεια, όταν το τραπέζι του Θεού είναι γεμάτο με χρυσά κύπελλα, αλλά ο ίδιος πεθαίνει από πείνα; Έτσι, ενώ θα στολίζεις τον οίκο Του, δεν θα παραβλέπεις τον ταλαιπωρημένο αδελφό σου, γιατί εκείνος είναι περισσότερο ναός παρά ο άλλος.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Ομιλία 50 στο Κατά Ματθ.
19, MPG, Z 57-58 στ 509



«Τίποτε δεν είναι για το σώμα
πιο εχθρικό και βλαβερό
όσο η πολυφαγία και η ακολασία».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος



«Το πίπτειν ανθρώπινον,
το εμμένειν διαμονικόν,
το μετανοεΐν θείον».

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος




«Αν κοιτάξεις στα ενδότερα
θα δεις, τέφρα και σκόνη
και τίποτε υγιές, αλλά τάφος
ανοιγμένος είναι ο λάρυγγάς
τους. Όλα δε είναι γεμάτα
ακαθαρσίες και πύον, και
πάντα τα δόγματα τους
βρίθουν από σκουλήκια...
Αυτά γέννησαν και αύξησαν
οι Έλληνες, παίρνοντας από
τους φιλοσόφους τους...
Εμείς όμως, δεν
παραποιήσαμε από την
μάχη εναντίον τους».



Ιωάννης Χρυσόστομος
(από την ομιλία του
στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή)

<http://epic-atheist.blogspot.com/>



«**Ἔ**γω πατήρ, ἔγω
ἀδελφός, ἔγω νυμφίος,
ἔγω οἰκία, ἔγω τροφεύς,
ἔγω ἱμάτιον, ἔγω ρίζα,
ἔγω θεμέλιος. Πάν
δωπερ ἂν θέλεις ἔγω.
Μηδενός ἐν χρείᾳ
καταστέις. Ἔγω
δουλεύσω. Ἦλθον ἵνα διακονῆσαι, οὐ
διακονηθῆναι. Ἔγω καί φίλος καί
ξένος καί κεφαλὴ καί ἀδελφός καί
ἀδελφὴ καί μήτηρ. Πάντα ἔγω. Μόνον
οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἔγω πένης διὰ
σέ καί ἀλείπτῃς διὰ σέ, ἐπὶ σταυροῦ
διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐν ὑψίστοις τῷ
Πατρὶ. Κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτῆς
παραϊτόνα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα
μοι σύ καί ἀδελφός καί
συγκληρονόμος καί φίλος καί μέλος.
Τί πλεόν θέλεις;»

Ἁ. Χρυσόστομος