

Γλαύκος Κληρίδης · Λευκωσία 24/4/1919 - 15/11/2013

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Φωτό:24h.com.cy

Η Κύπρος θρηνεί το θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη - Δηλώσεις Προέδρου και πολιτικών ηγετών

Του Αριστεΐδη Βικέτου

Ο ελληνισμός της Κύπρου θρηνεί για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος για μισό αιώνα ανάλωσε την ζωή του, υπηρετώντας την πατρίδα του. Η είδηση του θανάτου του, παρόλο ότι αυτός ήταν αναμενόμενος, προκάλεσε άφατη οδύνη.

Ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε αληθινός «statesman». Ξεχώριζε για το ήθος, την ανθρωπιά και την μεγαλοθυμία του, αν και υπήρξε ο πολιτικός, που κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους όσο ουδείς άλλος.

Έξω από την κλινική, στην οποία νοσηλευόταν ο Γλαύκος Κληρίδης, είχε στηθεί μεγάλη φωτογραφία του πρώην προέδρου με το αρχαίο ρητό «Μητρός τε και

πατρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς», το οποίο συχνά χρησιμοποιούσε στις ομιλίες του. Κάτω από την φωτογραφία αναμμένα κεράκια και λουλούδια, που άφηναν πολίτες. Νεολαίοι του ΔΗΣΥ αποχαιρέτησαν την σορό του κατά την έξοδο της από την κλινική με παρατεταμένα χειροκροτήματα και βροντοφωνάζοντας «ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε ότι ο θάνατος του Γλαύκου Κληρίδη είναι «μια δοκιμασία για τον ίδιο, γιατί ο Γλαύκος Κληρίδης είναι περισσότερο από πολιτικός του πατέρας». Σε γραπτή δήλωση ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει: «Ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε σε όλη του στην ιστορική διαδρομή ένας πολιτικός ηγέτης διεθνούς εμβέλειας που πέτυχε να υπηρετήσει μακρόχρονα πολιτικά οράματα. Ήταν παρών σε όλους του αγώνες, όχι μόνο της μικρής μας πατρίδας, αλλά και την ανθρωπότητας. Υπηρέτησε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν παρών στον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-'59 και υπήρξε κορυφαίος πρωτεργάτης και στυλοβάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Στα τραγικά χρόνια της εθνικής διχόνοιας, ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν ο ψύχραιμος, ο συναινετικός και μετριοπαθής ηγέτης που κράτησε τον εαυτό του μακριά και υπεράνω από τις διαμάχες και τους ανταγωνισμούς. Ανασυγκρότησε το κράτος από τα συντρίμια της εθνικής τραγωδίας του 1974, βάζοντας τη σφραγίδα του στην εδραίωση της Δημοκρατίας. Ο Γλαύκος Κληρίδης εξελέγη για δύο θητείες Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία παρέδωσε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, εξέφρασε βαθιά θλίψη για το θάνατο

του Γλαύκου Κληρίδη. Επεσήμανε ότι για τον Γλαύκο Κληρίδη «μπορούμε να πούμε ότι ήταν η ιστορία της Κύπρου». Έθεσε, πρόσθεσε, σφραγίδα ανεξίτηλη σε μια βασανιστική πορεία του κυπριακού λαού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης έδωσε όλο τον καλό εαυτό του στην πατρίδα, στον άνθρωπο και στους θεσμούς, τους οποίους σεβόταν, ενώ σεβασμό επέδειξε και προς την Εκκλησία.

Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, ανέφερε ο κ. Χρυσόστομος, είναι να προσευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.



Ο τέως πρόεδρος, Δημήτρης Χριστόφιας, δήλωσε ότι, όταν φεύγει μια ιστορική προσωπικότητα που έχει με τη δράση της σφραγίσει τη νεότερη ιστορία της Κύπρου εκείνος που σέβεται τη δημοκρατία, το διάλογο και τον άνθρωπο, φυσιολογικά θλίβεται.

Ο κ. Χριστόφιας τόνισε ότι υπήρξε πολιτικός αντίπαλος, αλλά και φίλος με τον Γλαύκο Κληρίδη, « διότι τη σχέση τους την χαρακτήριζε ο διάλογος, συγκρουσιακός ενίοτε, αλλά με μεγάλο αλληλοσεβασμό».

Ο Γλαύκος Κληρίδης, κατέληξε ο κύριος Χριστόφιας, ήξερε να ακούει, άσχετο αν υιοθετούσε ή όχι τις απόψεις που άκουγε.

Ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου δήλωσε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν ένας ηγέτης που αγαπούσαν όλοι ασχέτως σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκαν.

Τον χαρακτήριζε ο ρεαλισμός, πρόσθεσε, ενώ «ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τις πραγματικότητες και δεν αιθαιροβατούσε».

Δυστυχώς δεν εισακούστηκε, τόνισε ο Γιώργος Βασιλείου, «με αποτέλεσμα να το πληρώνει η Κύπρος μέχρι σήμερα».

Βαθιά συγκινημένος και συγκλονισμένος για το θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Έφυγε, είπε, «ο μεγάλος μας ηγέτης, του οποίου το έργο του, η πολιτική του φιλοσοφία και το ήθος του είναι για όλους μας παρακαταθήκη».

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το πολιτικό ήθος του Γλαύκου Κληρίδη και το γεγονός ότι σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν στην πολιτική ζωή του τόπου, επεσήμανε ο κύριος Κυπριανού, ο Γλαύκος Κληρίδης «ξεχώριζε γιατί λειτουργούσε ήπια και έδιδε την ευκαιρία πάντοτε να υπάρχει διάλογος».

Από αυτό το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είπε ο κ. Κυπριανού, «πρέπει εμείς να διδαχθούμε και να κατανοήσουμε ότι είναι με τον διάλογο που θα πρέπει να επιχειρούμε την επίλυση των προβλημάτων».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Μάριος Καρογιάν, δήλωσε ότι το κόμμα του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη.

Τιμάμε τον άνθρωπο, τον πολιτικό και οραματιστή Γλαύκο Κληρίδη, τόνισε ο Μάριος Καρογιάν.

Μπορεί κάποιος να συμφωνούσε ή να διαφωνούσε σε κάποια ζητήματα, είπε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, «αλλά ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του».

Το Κίνημα Οικολόγων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το χαμό ενός μεγάλου πολιτικού, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νεότερη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση των Οικολόγων αναφέρεται ότι ο Γλαύκος Κληρίδης «έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία της χώρας, μέσα από μια διαδρομή που χαρακτηρίστηκε από τους ακούραστους αγώνες που διεξήγαγε για τα δίκαια του κυπριακού λαού».

Ο πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ , Δημήτρης Συλλούρης, δήλωσε ότι θυμάται πάρα πολλά από τον Γλαύκο Κληρίδη σε προσωπικό επίπεδο από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας της φοιτητικής παράταξης «Πρωτοπορία» μέχρι το ξεκίνημα του ΔΗΣΥ στην Αγγλία.



Φωτό:glafkosclerides.com.cy

Επεσήμανε παράλληλα ότι η δημιουργία του ΔΗΣΥ από τον Γλαύκο Κληρίδη ήταν ένα σημείο πολιτικής στροφής για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «από εκεί ξεκίνησε η πολυκομματική δημοκρατία στην Κύπρο». Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει την θλίψη της για θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη.

Ο Γλαύκος Κληρίδης, επισημαίνει η Συμμαχία, υπήρξε ακούραστος πολιτικός, με έντονη δράση και πλούσια πολιτική διαδρομή.

Βαθιά θλίψη για το θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη εκφράζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Γιόζεφ Ντόλ, τόνισε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης εξελέγη το 1993 με ένα στόχο, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένας αφοσιωμένος Ευρωπαίος, ανέφερε ο κύριος Ντόλ και αντιλαμβανόταν ότι η ένταξη της Κύπρου δεν θα μπορούσε παρά μόνο να ήταν μια άγκυρα σταθερότητας για τη χώρα και θα προωθούσε την επανένωση του νησιού.

Ο Γλαύκος Κληρίδης διακρινόταν για το λεπτό του χιούμορ. Επίσης, ήταν λάτρης της θάλασσας και εξαιρετικός κολυμβητής ακόμη και στα γεράματα του. Μετά την προεδρική του θητεία αποσύρθηκε σε ένα μικρό σπίτι πάνω στην θάλασσα στο Μενεού της Λάρνακας. Πριν δύο χρόνια είχε δηλώσει: «Δεν φοβάμαι το θάνατο. Μάλλον τον αναμένω. Όταν φτάσεις σε μια μεγάλη ηλικία και όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, προτιμάς να τελειώνει. Πολλές φορές έφτασα κοντά στον θάνατο. Αλλά πάντα την γλύτωνα τελευταία στιγμή. Υπήρξα τυχερός στην ζωή μου».

Τα της κηδείας του Γλαύκου Κληρίδη θα ανακοινωθούν σήμερα μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του Γλαύκου Κληρίδη



Ο ελληνισμός της Κύπρου θρηνεί για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες στις 06.20 το απόγευμα στην κλινική Ευαγγελίστρια.

Τα της κηδείας του Γλαύκου Κληρίδη θα ανακοινωθούν σήμερα μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.00. Την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ.

Ο Γλαύκος Κληρίδης θα κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους εν ενεργεία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διακόπτει το ταξίδι του στη Σρι Λάνκα και επιστρέφει εσπευσμένα την Κυριακή το πρωί στην Κύπρο, ανακοίνωσε ότι η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και θα κηρυχθεί δημόσιο πένθος. Ο Γλαύκος Κληρίδης, τόνισε, θα τιμηθεί όπως του αξίζει. Φανερά συντετριμμένος, ο

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Έξω από την κλινική , στην οποία νοσηλευόταν ο Γλαύκος Κληρίδης, είχε στηθεί μεγάλη φωτογραφία του με το αρχαίο ρητό «Μητρός τε και πατρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς», το οποίο συχνά χρησιμοποιούσε στις ομιλίες του. Κάτω από την φωτογραφία αναμμένα κεριά και λουλούδια, που άφηναν πολίτες.

Μέλη της νεολαίας του ΔΗΣΥ αποχαιρέτησαν την σορό του κατά την έξοδο της από την κλινική, με παρατεταμένα χειροκροτήματα και βροντοφωνάζοντας «αθάνατος».

Ο ΠτΔ μετέφερε να θλιβερά νέα στα μέλη της Κοινοπολιτείας

Τα θλιβερά νέα για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη μετέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προς τους ηγέτες χωρών μελών της Κοινοπολιτείας, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας των εργασιών της Συνόδου της Κοινοπολιτείας, στη Σρι Λάνκα.

Σε παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, επίσης, τη Γραμματεία και τα μέλη της Συνόδου για το γεγονός ότι διακόπτει την παραμονή του στη Σρι Λάνκα και αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο, ύστερα από τα θλιβερά νέα του θανάτου ενός ιστορικού ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκ μέρους της Συνόδου και του ιδίου προσωπικά, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας κ. Kamalesh Sharma εξέφρασε συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και κάνοντας ειδική μνεία εξήρε το έργο του Γλαύκου Κληρίδη, ως ηγέτης χώρας μέλους της Κοινοπολιτείας με πολύτιμη προσφορά και στο διεθνή Οργανισμό.

Ο Γλαύκος Κληρίδης, για μισό αιώνα ανάλωσε την ζωή του, υπηρετώντας την πατρίδα του.

Διακρινόταν για το λεπτό του χιούμορ Επίσης, ήταν λάτρης της θάλασσας και εξαιρετικός κολυμβητής ακόμη και στα γεράματα του. Μετά την προεδρική του θητεία αποσύρθηκε σε ένα μικρό σπίτι πάνω στην θάλασσα στο Μενεού της Λάρνακας. Πριν δύο χρόνια είχε δηλώσει: «Δεν φοβάμαι το θάνατο. Μάλλον τον αναμένω. Όταν φτάσεις σε μια μεγάλη ηλικία και όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, προτιμάς να τελειώνει. Πολλές φορές έφτασα κοντά στον θάνατο. Αλλά πάντα την

γλύτωνα τελευταία στιγμή. Υπήρξα τυχερός στην ζωή μου».

Αφιέρωμα ξένων ΜΜΕ στη ζωή του Γλαύκου Κληρίδη

Από: Επιμέλεια: Μαρία Στυλιανού



15 November 2013 Last updated at 18:09 GMT



Glaucos Clerides: Man who steered Cyprus into EU dies



Εκτενή αναφορά στο βίο και την 50ετή πολιτική πορεία του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται σε βρετανικά και άλλα ΜΜΕ του εξωτερικού, με αφορμή της είδηση του θανάτου του.

Το BBC υπό τον τίτλο «ο άνθρωπος που οδήγησε τη Κύπρο στην ΕΕ» αναφέρει ότι ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν ένας από τους τελευταίους ηγέτες με ενεργή δράση στο Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Σε αφιέρωμα της, η βρετανική Guardian γράφει ότι ο Γλαύκος Κληρίδης είχε μεγάλο πολιτικό ανάστημα γι αυτό και μπορούσε να συνδεθεί με ηγέτες μεγαλύτερων και ισχυρότερων χωρών.

Glaucos Clerides obituary

Greek Cypriot statesman who worked towards a settlement for the divided island of Cyprus

John Hooper

theguardian.com, Friday 15 November 2013 19.08 GMT



Η εφημερίδα Times περιγράφει εκτενώς τη γενναιότητα του Γλαύκου Κληρίδη ως πιλότου κατά τον β' παγκόσμιο πόλεμο και τις δύο δραματικές αποδράσεις του ως αιχμαλώτου των NAZI.

ΕΚΤΕ **The Telegraph**

εφημ
οδήγ

Home News World Sport Finance Comment Culture Travel Life Women Fashion
Politics Investigations Obits Education Earth Science Defence Health Scotland
Culture Politics Military Finance Sport Religion Royalty Science Medicine

HOME > NEWS > OBITUARIES > POLITICS OBITUARIES

Glaucos Clerides - obituary

Glaucos Clerides was President of Cyprus and steered his nation into the EU but failed to unify his divided island



ΤΟΥ.

του Γλαύκου Κληρίδη κάνει τη
αλων πως ήταν ο άνθρωπος που
ς να ενώσει το μοιρασμένο νησί

Παρόμοιες αναφορές για την 50ετή πορεία του Γλαύκου Κληρίδη στην πολιτική,

γίνονται επίσης στην Washington Post, στο Bloomberg αλλά και στην αγγλική έκδοση της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ.

Σημαντικές στιγμές από την πολιτική ζωή του Γλαύκου Κληρίδη

Από: Νατάσα Ευριπίδου

Είναι ο μόνος Κύπριος που υπηρέτησε σε όλα τα πολιτικά αξιώματα βουλευτής, Υπουργός και Συνομιλητής, Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Έλαβε μέρος στις παρασκηνιακές επαφές στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Ζυρίχης και του Λονδίνου για την υπογραφή των συμφωνιών που οδήγησαν στην ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν μέλος της Συνταγματικής Επιτροπής για ετοιμασία του Κυπριακού Συντάγματος.

Επίσης είχε συνομιλίες με όλους σχεδόν τους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών (Ου Θαντ, Κουρτ Βάνχαϊμ, Πέρεζ ντε Κουεγιάρ Μπούντρος Γκάλι και Κόφι Ανάν) και μίλησε επανειλημμένα είτε ως Πρόεδρος είτε ως αρχηγός Κυπριακής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη.





Σε όλη την πορεία της πολιτικής του ζωής ο Γλαύκος Κληρίδης έχει μερικές άλλες πρωτιές

- Ο μοναδικός Πρόεδρος που διέταξε τον απαγχονισμό τριών δολοφόνων – των μοναδικών που απαγχονίστηκαν στην Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Επίσης ήταν ο άνθρωπος που κατείχε ανώτατη θέση σε μια παράνομη οργάνωση (ΑΚΡΙΤΑΣ) και τα έβαλε με δύο άλλες παράνομες οργανώσεις, το εθνικό Μέτωπο και την ΕΟΚΑ Β΄.
- Δεν απέφευγε να συγκρουστεί ανοικτά με τον πρώην Αρχηγό του στην ΕΟΚΑ, Γεώργιο Γρίβα, όταν στις παραμονές του θανάτου του, τον Ιανουάριο του 1973 απείλησε ότι θα συγκαλούσε τη Βουλή για να τον κήρυξε ως κοινό δολοφόνο λόγω της δράσης της ΕΟΚΑ Β΄.

To Mea Culpa του Κληρίδη

Όταν μετά την τουρκική ανταρσία του 1963 άρχισε δικοινοτικός διάλογος, τον Ιούνιο του 1968, σε μία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο Πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ήταν και πάλι ο Κληρίδης που συναντήθηκε με τον Ραούφ Ντενκτάς

Ο Κύκλος συνομιλιών που άρχισε στην Βηρυτό, συνεχίστηκε σε μια σειρά επαφών στην Κύπρο μέχρι τις παραμονές της τουρκικής εισβολής και οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά σε κάποια μορφή λύσης.

Αυτή την περίοδο διαπράττει το μεγαλύτερο πολιτικό του σφάλμα, όπως αναφέρει ο ίδιος στον τρίτο τόμο της «κατάθεσής» του (σελ 207)

Ύστερα από επανειλημμένους γύρους συνομιλιών τα πράγματα είχαν οδηγηθεί σε κάποιο στάδιο σε καλό δρόμο κατά την άποψή του.

Όταν το 1974 έγινε πραξικόπημα και η Τουρκική Εισβολή, ο Γλαύκος Κληρίδης, ως προεδρεύων της Δημοκρατίας, μετά την αναγκαστική αποχώρηση στο εξωτερικό του Προέδρου Μακαρίου, λόγω πραξικοπήματος, ο Γλαύκος Κληρίδης είχε επανειλημμένες επαφές με το Ραούφ Ντενκτάς στην Κύπρο και τη Γενεύη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το χειρότερο.



Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης

Όταν ο Πρόεδρος Μακάριος επανήλθε στην Κύπρο, ο Γλαύκος Κληρίδης κλήθηκε και πάλι να συνεχίζει από το πόστο του συνομιλητή με το Ράουφ Ντενκτάς.

Ακολούθησε ένας νέος κύκλος συνομιλιών στην Βιέννη αυτή τη φορά όπου ο Ντενκτάς με τον αέρα του νικητή απέφυγε να δεσμεύεται ή να δίνει προτάσεις.

Στον κύκλο των συνομιλιών αυτών, ο Γλαύκος Κληρίδης, κατόρθωσε ωστόσο να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τον Ραούφ Ντενκτάς, τη συμφωνία που έγινε ως γνωστή ως η συμφωνία της Τρίτης Βιέννης και η οποία διασφάλισε την παροχή διευκολύνσεων στους Έλληνες εγκλωβισμένους της Καρπασίας.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 1975 επικρίθηκε όμως πολύ έντονα από τους πολιτικούς του αντιπάλους και ο ίδιος χαρακτηρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ως προδότης γιατί προέβλεπε ανταλλαγή πληθυσμών.

Με τη συμφωνία αυτή διασφαλιζόταν η παραμονή των ε/κ εγκλωβισμένων στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της νήσου και η παροχή σε αυτούς κάθε βοήθειας για να διάγουν κανονική ζωή και να τυγχάνουν κάθε διευκόλυνσης.

Η συμφωνία αυτή που αφορούσε κυρίως την Καρπασία και έμεινε γνωστή ως Τρίτη

Βιέννη, δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τους Τούρκους.

Όταν παρουσίασε τη συμφωνία στο Εθνικό Συμβούλιο, ξέσπασε θύελλα και κατηγορίες περί προδοσίας. Ωστόσο ο Γλαύκος Κληρίδης δέχθηκε αγόγγυστα όλες τις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων και συνέχισε να είναι συνομιλητής έχοντας εξασφαλισμένη την εμπιστοσύνη του Προέδρου Μακαρίου.





Όταν «θυσιάστηκε» από τον Ντενκτάς

Οι συνομιλίες Κληρίδη – Ντενκτάς, κράτησαν μέχρι τους πρώτους μήνες του 1976. Αποδείχθηκαν όμως άκαρπες γιατί ο Ντενκτάς συνέχισε να εφαρμόζει την τακτική της μη δέσμευσης.

Στα τέλη του 1975 ύστερα από μια σειρά διαβουλεύσεων και λόγω της στάσης του Ραούφ Ντενκτάς οι δύο πλευρές έφθασαν σε ένα σημείο που θεωρήθηκε πολύ σημαντικό το ποια από τις δύο πλευρές θα έδινε πρώτη προτάσεις.

Ο Γλαύκος Κληρίδης σε ένα ελιγμό που πολλοί θεώρησαν ως προσπάθεια να δεσμεύσει τον Ντενκτάς, προχώρησε στην υποβολή προτάσεων κρυφά από τον Μακάριο (Ο ίδιος επέμενε ότι το γνώριζε όχι μόνο η Κυπριακή αλλά και η ελληνική Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή)

Ο Τουρκοκύπριος συνομιλητής του, θέλοντας να δημιουργήσει κρίση στους κόλπους της ε/κ πλευράς και για να μην αναγκαστεί να δώσει προτάσεις «θυσίασε το συνομιλητή του Γλαύκο Κληρίδη αποκαλύπτοντας δημόσια ότι του είχε δώσει ήδη τις προτάσεις της ε/κ πλευράς.

Έτσι ο Γλαύκος Κληρίδης βρέθηκε εκτεθειμένος και υπό το βάρος των αποκαλύψεων Ντενκτάς και των επικρίσεων όλων των ε/κ κομμάτων αναγκάστηκε

να παραιτηθεί από συνομιλητής.



Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 1993

Με την άνοδο του στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο Γλαύκος Κληρίδης το 1993, προσπάθησε να επιτύχει πανεθνική διάσκεψη αλλά η στάση της Ελλάδας δεν επέτρεψε την πραγματοποίησή της.



Στον τομέα της Άμυνας συνεργάστηκε με τις ελληνικές κυβερνήσεις ιδιαίτερα με εκείνη του Ανδρέα Παπανδρέου οπότε είχε εξαγγελθεί η κήρυξη του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου.

Ανάμεσα στα άλλα προχώρησε σε υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων για αγορά ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S300 και στη δημιουργία αεροπορικής και ναυτικής βάσης στην Κύπρο.

Η αεροπορική βάση ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1999, αλλά οι ρωσικοί πύραυλοι δεν ήρθαν ποτέ στην Κύπρο, λόγω της έντονης διαφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης Σημίτη.

Στον τομέα της πορείας προς την ΕΕ εξασφάλισε τον Μάρτη του 1995 τη δέσμευση της ΕΕ ότι έξι μήνες μετά τη διακυβερνητική του 1997 θα άρχιζαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κύπρου και ΕΕ.

Αυτά έγιναν παράλληλα με την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό με συνομιλίες.

Λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία ο Γλαύκος Κληρίδης αποδέχθηκε πρόσκληση του Γ.Γ των ΗΕ Μπούτρος Γκάλι το 1993 για συνομιλίες με τον Ραούφ Ντενκτάς ο οποίος όμως παραιτήθηκε από την θέση του συνομιλητή, δημιουργώντας αδιέξοδο.



Αυτό που πέτυχε ο Κληρίδης, ήταν για πρώτη φορά επίσημα, ο Γ.Γ του ΟΗΕ με μια έκθεσή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας να καταγγείλει τον Ντενκτάς ότι δεν τίμησε τη συμφωνία τους για την επανάληψη των συνομιλιών στις 14 Ιουνίου 1993



Το σχέδιο Ανάν

Το πρώτο σχέδιο Ανάν, επιδόθηκε στον Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς στις 11 Νοεμβρίου του 2002.

Η πρώτη αντίδραση των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας είναι θετική.

Η κυβέρνηση Σημίτη στην Ελλάδα πριν ακόμα μελετήσει το πολυσέλιδο και πολύπλοκο έγγραφο αποφάνθηκε ότι αποτελούσε ευκαιρία επίλυσης του Κυπριακού και ο Κληρίδης ζήτησε «να μη χάσουμε το δέντρο για το δάσος».

Αργότερα μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Τάσσο Παπαδόπουλο και την πρωθυπουργία της Ελλάδας από τον Κώστα Καραμανλή, το σχέδιο Ανάν, απορρίπτεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού.





Από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, κατά την επίσκεψη του κ. Κληρίδη στην Αθήνα από 15-17 Νοεμβρίου 1993



Γλαύκος Κληρίδης και Κωνσταντίνος Καραμανλής τα λένε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 1993



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Ζακ Σιράκ, κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Κληρίδη στη Γαλλία το Μάρτιο του 2003



Συνάντηση του Προέδρου Κληρίδη με την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης με τον Πρόεδρο της Ρωσίας κ. Μπόρις Γέλτσιν



Υποδοχή της Βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας Ελισάβετ και του Δουκός του Εδιμβούργου Φίλιππου στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη και την κα Λίλα-Ειρήνη Κληρίδου, με την ευκαιρία της Διάσκεψης Κορυφής της Κοινοπολιτείας, τον Οκτώβριο του 1993



Ο Γλαύκος Κληρίδης με τη στολή του αεροπόρου στη διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου

Πηγές: mignatiou.com - sigmalive.com