

## **Ενταφιασμός των οστών του αείμνηστου Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου στο Βαλουκλή**

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



### Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την Τρίτην, 3ην Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εκκλησιάσθη από του Ι. Βήματος της Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, κατά την τελεσθείσαν Θ. Λειτουργίαν, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, καθ' ην ετελέσθη Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Μητροπολίτου Ικονίου κυρού Ιακώβου, Σχολάρχου της Α.Θ.Παναγιότητος εν Χάλκη, και εν συνεχεία υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου ο ενταφιασμός των οστών αυτού, μεταφερθέντων εκ Θεσσαλονίκης.

Παρέστησαν ωσαύτως συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και οι Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος και

Χωροεπίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος. Επηκολούθησεν επιμνημόσυνος δεξίωσις εν τω Ηγουμενεΐω της Μονής.

### **Βιογραφικό του μακαριστού Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου**



Ο κατά κόσμον Ελευθέριος Στεφανίδης γεννήθηκε στην Βλάχκα της Κωνσταντινουπόλεως στις 3 Σεπτεμβρίου 1916. Το 1938 αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης. Στις 4 Δεκεμβρίου 1938 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μάξιμο. Ως Διάκονος υπηρέτησε στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος. Τον Σεπτέμβριο του 1943 διορίστηκε Υπογραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Στις 21 Οκτωβρίου 1947 προήχθη σε Αρχιγραμματέα. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στις 30 Νοεμβρίου 1947 από τον Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμο τον Ε'. Την ίδια ημέρα έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Στις 4 Ιουλίου 1950 εξελέγη Μητροπολίτης Ικονίου. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 7 Ιουλίου 1950. Τη χειροτονία τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Χαλκηδόνος Θωμά, Δέρκων Ιάκωβο, Πριγκηποννήσων Δωρόθεο, Θεοδωρουπόλεως Λεόντιο, Ειρηνουπόλεως Κωνσταντίνο, Αΐνου Γερμανό, Προικοννήσου Φιλόθεο, Γάνου και Χώρας Παγκράτιο και Σάρδεων Μάξιμο. Στις 5 Οκτωβρίου 1951 διορίστηκε Σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Τον Ιούλιο του 1955 παραιτήθηκε από τη Διεύθυνση της Σχολής για λόγους υγείας.

Εκοιμήθη στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 1965. Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στις 17 Απριλίου 1965, προεξάρχοντας του

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομου του Β και μεταξύ άλλων, παρέστη και ο τότε Διάκονος Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος την περίοδο εκείνη πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ιταλία.

Με μέριμνα του πνευματικού τέκνου του μακαριστού Ιεράρχου και Ηγουμένου τότε της Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης Στυλιανού Χαρκιανάκη, σημερινού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, μεταφέρθηκαν τα οστά του από το Α' Κοιμητήριο των Αθηνών στον χώρο του Κοιμητηρίου της Μονής.

Στις 19 Νοεμβρίου 2013 τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από επιθυμία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ο ενταφιασμός των οστών του αιιδίμου ιεράρχου έγινε σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, στο Κοιμητήριο της Πατριαρχικής Ι. Μονής Βαλουκλή.

**Πηγή:** [fanarion.blogspot.gr](http://fanarion.blogspot.gr)