

## Όταν ο άνθρωπος βουβαίνεται στον πόνο του, εμένα μου έδωσε ο Θεός να λέω τι υποφέρω

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Όταν ο εξωτερικός άνθρωπος βουβαίνεται, στρέφει τα μάτια του στον εσωτερικό άνθρωπο, αυτόν που ονομάζουμε «πνεύμα» ή «ψυχή» και προσμένει μια απάντηση. Όπως λέει το τραγούδι της Μαρίας Ντολόρες, της καλής Μαρίας της ψυχής, «στα μάτια πως με κοιτούσες».

Το ερώτημα που πλανάται τώρα παντού είναι πώς τα βλέπουμε τα πράγματα.

Και στο ερώτημα αυτό εγώ βουβαίνομαι.

Συνήθως απαντώ με κάποιο αστείο, όπως «να μη βλέπουμε πολύ τηλεόραση» κ.α.

Κι όμως οι απαντήσεις αυτές δεν είναι καθόλου αστείες.

Σημαίνουν ότι εκτός από τον επιφανειακό κόσμο, υπάρχει και ο κόσμος της πίστης, του πνεύματος, της ψυχής.

Ας ακούσουμε με λαχτάρα τη φωνή της ψυχής.

Στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην ψυχανάλυση», ο Φρόϊντ περιγράφει το λεγόμενο

«πείραμα του συνειρμού», που επινόησε κάποιος ψυχίατρος (Ο Βουντ).

Λες μια λέξη ( ή έναν αριθμό) στην τύχη, όποια σου έρθει στο μυαλό , εκείνη τη στιγμή και σημειώνεις τις σκέψεις σου.

Ύστερα ερμηνεύεις τις ασύνδετες σκέψεις σου, όπως ερμηνεύεις ένα όνειρο.

Αν θέλεις να ξέρεις αν είναι καλό το «όνειρο» ή όχι , εξετάζεις τη διάθεσή σου, αυτό που νιώθεις, καλή διάθεση ή κακή.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αξία των ονείρων, ένα μέσον αυτογνωσίας, χωρίς να έχουν προφητική σημασία.

Απλώς δείχνουν τη δική σου στάση απέναντι στα πράγματα.

Αν στο βάθος είσαι αισιόδοξος ή όχι.

Το εκπληκτικό είναι ότι ενώ ο επιφανειακός άνθρωπος δείχνει απελπισμένος, ο βαθύτερος άνθρωπος μπορεί να είναι γεμάτος πίστη και ελπίδα.

Το πείραμα του συνειρμού στηρίζεται στους νόμους του συνειρμού, δηλαδή την ομοιότητα, την αναλογία, την αντίθεση.

Πώς γίνεται το πείραμα:

Λες μια λέξη (ή έναν αριθμό) στην τύχη, και σημειώνεις τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου. Κατόπιν ερμηνεύεις τις σκέψεις σου, όπως ένα όνειρο.

Το πείραμα στον εαυτό μου:

Μου ήρθε στο μυαλό μου ο αριθμός 15 και σημείωσα αυτές τις ασύνδετες σκέψεις:

-Θα πάμε στη Λάρισα- Βροχή- Ωραίος καιρός βροχερός- πορεία μέσα στα χιόνια στο Βλαχογιάννι- χειμώνας- επιβραβεύτω άνθρωπος- βέβαια θαρθεί- κάθε δεκαπέντε και τριανταπέντε.

Ερμηνεία συνοπτική:

Το όνειρο σημαίνει πως οι δυσκολίες της μεταβατικής εποχής από την ηλικία της εφηβείας στην μετεφηβική ηλικία ξεπερνιούνται. (15 ετών έφηβος ήρθα κατόπιν στη Λάρισα για να φύγω και να επιστρέψω στα 35, στην ώριμη ηλικία).

Ότι οι δυσκολίες επιβραβεύονται στην ωριμότητα (τριάντα πέντε).

Συμπέρασμα, βαθύτερα πιστεύω, ότι η κατάσταση που ζούμε είναι μεταβατική κι οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν.

Ότι από την πνευματική άποψη ο κόσμος περνάει την εφηβική του ηλικία για να ξαναβρεί την ωριμότητα στην πίστη του στον Ιησού Χριστό.

Ο Ιησούς συμβαδίζει με την αποθάρρυνση και εγκαθιστά βέβαιες ελπίδες!

**Πηγές:** [moschoblog.blogspot.gr](http://moschoblog.blogspot.gr) - [llazaros.blogspot.gr](http://llazaros.blogspot.gr)