

Χειροτονία π. Βασιλείου Μπογιατζή στον Ι.Ν. Αγίου Νικάνορος (Φύτο)



Χειροτονία του αγαπητού

αδελφού π. Βασιλείου Μπογιατζή στον Ι.Ν. Αγίου Νικάνορος (Φωτογραφίες)

Στον περικαλλή Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος Καστοριάς λειτούργησε σήμερα, Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Σεραφείμ.

Ο Σεβασμιώτατος με τη συμμετοχή του Πρωτοσυγκέλλου και άλλων Κληρικών της τοπικής Εκκλησίας, τέλεσε την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας π. Βασιλείου Μπογιατζή.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, στις συμβουλές και τις νουθεσίες αναφέρθηκε στο αποστολικό ανάγνωσμα και στα πλούτη του Χριστού, τα οποία χαρίζει σε μας για να ζήσουμε το υπόλοιπο του βίου μας και ενωμένοι μαζί Του να πολιτευθούμε ως μέλη της Βασιλείας των Ουρανών.

Ο πλούτος της αγάπης και του ελέους του, με τα οποία αναγεννά και ζωντανεύει ηθικώς νεκρούς εξαιτίας των αμαρτημάτων της επίγειας ζωής.

Και ο πλούτος της χάριτος του Θεού με τον οποίο μας ευεργετεί αποδεικνύοντας την υπερβολική αγάπη προς το δημιούργημά Του.

Και ζήτησε από τον νεοχειροτονηθέντα π. Βασίλειο να κρατήσει στη ζωή του τα

πλούτη που χαρίζει σε όλους ο Θεός με επιστέγασμα την ατίμητη Ιερωσύνη, η οποία είναι θείο δώρο και το πολυτιμότερο επάνω στη γη.



Τόνισε επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, να θυμάται πως ο μόνος Σωτήρας αυτού του κόσμου είναι ο Χριστός και κανένας άλλος. Να μην εμφανίσει ποτέ τον εαυτό του ως Σωτήρα παρά μόνο το πρόσωπο του Χριστού.

Και κατέληξε λέγοντας χαρακτηριστικά : «Να μην ξεχνάς ποτέ ότι δεν λαμβάνουμε την Ιερωσύνη για να μας διακονήσει η Εκκλησία αλλά για να την διακονήσουμε εμείς και δεν περιμένουμε να μας προσφέρει η Εκκλησία αλλά ζούμε και εργαζόμαστε με τη σκέψη πάντοτε στον τρόπο που εμείς θα προσφέρουμε σ'αυτήν».



Ο π. Βασίλειος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την αγάπη που του δείχνει από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους και για τον παραδοσιακό λειτουργικό τρόπο ζωής που διδάσκει με την καθημερινή του βιωτή.

Ο π. Βασίλειος θα διακονήσει ως Πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος.



ΑΞΙΟΣ!

Δείτε πολλές φωτογραφίες πατώντας [εδώ](#)

Πηγή: impantokratoros.gr