

15 Δεκεμβρίου 2013

Ο Άγιος Γαβριήλ μεριμνούσε πάντα για τους μοναχούς για τον λόγο αυτό δώρισε στο μοναστήρι ένα κατάλογο με κανόνες για την διδασκαλία και την εκπαίδευση τους

[/ Θεολογία και Ζωή / Ορθόδοξη πίστη](#)



Ισχυροτέρα Ρημάτων Δακρύων Ροή

Φως Χριστού Φαίνει πάσι

Θεού Θέα Θείον Θαύμα

Τούτο το (Σχήμα) Δαίμονες Φρίττουσι

Ξύλον Ζωής

Θεός Ηγίασε Σταυρού Ξύλον

Δύναμις Μοναχού

Τόπος Κρανίου

Παράδεισος Γέγονεν

— Οι ζώνες που γράφουν την ευχή είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν είναι σωστό να τις φοράει ο λαϊκός, γιατί θα πέσει στην υπερηφάνεια.

Ο π. Γαβριήλ πάντα μεριμνούσε για την πνευματική πρόοδο των μοναχών.

Γι' αυτόν το λόγο είχε δωρίσει στο μοναστήρι έναν κατάλογο με κανόνες για τη διδασκαλία και την εκπαίδευση τους:

1. **Να έχετε μικρές κοιλιές.**
2. **Να κάνετε βραδινή ή ολονύχτια προσευχή.**
3. **Να πίνετε νερό με το ζύγι.**
4. **Να τρώτε λίγο ψωμί.**
5. **Να υπομένετε την ντροπή της κατάκρισης.**
6. **Να αντέχετε τη χλεύη και την ύβρη.**
7. **Να περιορίζετε τις επιθυμίες σας.**
8. **Να υπομένετε τις προσβολές αγόγγυστα.**
9. **Να επιδεικνύετε καρτερικότητα στη δυστυχία και στις δοκιμασίες.**
10. **Να υπομένετε τις συκοφαντίες.**
11. **Μη φανερώνετε τα αμαρτήματα των άλλων.**
12. **Μην παροργίζεστε όταν σας προσβάλλουν. Αν σας αδικούν, να συγχωρείτε χωρίς να λέτε τίποτα. Αν σας κατακρίνουν, μην ανησυχείτε, ούτε να στενοχωριέστε, και να υπομένετε.**
13. **Να συγχωρείτε χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση.**
14. **Αν κάποιος σας κατακρίνει, να ταπεινώνεστε χωρίς να μιλάτε.**

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ . Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1929-1995) Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.gr