

## Το ιστορικό πλαίσιο της γεννήσεως του Χριστού

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



Σε λίγες ημέρες όλη η Χριστιανοσύνη θα εορτάσει με κάθε λαμπρότητα την μεγάλη εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια εορτή, την οποία ο της Κωνσταντινουπόλεως Ποιμήν και Πατριάρχης και Άγιος της Εκκλησίας μας Ιωάννης ο Χρυσόστομος την αποκαλεί «Μητρόπολη των εορτών». Μέσα από αυτήν την επικοινωνία μας από την φιλόξενη ιστοσελίδα του «Αμήν», θα θέλαμε να παρουσιάσουμε το ιστορικό πλαίσιο της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, δίδοντας έτσι και μία απάντηση σε ορισμένους πού ενδεχομένους να αμφισβητούν το γεγονός.

Η προσμονή της ελεύσεως του Χριστού, φαίνεται εκτός από τα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής, και σε άλλες θρησκείες όπως του Κομφουκιανισμού, του Βουδισμού, των Βαβυλωνίων αλλά και μέσα από την Ελληνική Φιλοσοφία.

Ο Χριστός ήρθε στην γή για να σώσει τον άνθρωπο από την φθορά, τον θάνατο και την αμαρτία. Ήρθε όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος «όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου». Αλλά τότε ήταν αυτό το πλήρωμα του χρόνου; Την απάντηση θα την

βρούμε μέσα από τα Ευαγγέλια.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ιατρός και ιστορικός, μας δίνει το στίγμα της Γεννήσεως του Χριστού: «Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην. Αύτη η απογραφή, πρώτη εγένετο ηγεμόνευοντος Συρίας Κυρηνίου. Και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι, έκαστος εις την ιδίαν πόλιν» (Λουκ. 2, 1 - 2).

Από τα παραπάνω μαθαίνουμε τρία ιστορικά στοιχεία. Ο Λουκάς ως ιστορικός, καταγράφει τα γεγονότα. Το ένα είναι ότι Αυτοκράτωρ είναι ο Καίσαρ Αύγουστος. Το δεύτερο είναι ότι Ηγεμών της Συρίας είναι ο Κυρήνιος, και το τρίτο ιστορικό γεγονός, είναι η πρώτη απογραφή που έγινε στην Αυτοκρατορία και γενικά στον τότε γνωστό κόσμο. Η βασιλεία των πιο πάνω προσώπων, χρονολογείται μεταξύ του 7 και του 5 πρό Χριστού.

Εκτός όμως από τα παραπάνω πρόσωπα, υπάρχει και ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον Χριστό. Και αυτό είναι ο Ηρώδης.

Ο Ηρώδης ο «Μέγας» βασιλεύει από 37 έως και το 4 π. Χ. Είναι ο Βασιλιάς που διατάζει την σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ. Ονομάστηκε «Μέγας» για να ξεχωρίζει από τους απογόνους του, αλλά και λόγω των μεγάλων έργων που είχαν γίνει επι των ημερών, μεταξύ αυτών και ο ναός του Σολομώντος. Έμεινε στην ιστορία ως τύραννος, απάνθρωπος και σκληρός. Χαρακτηριστικά λέχθηκε πως » ανήλθε επί του θρόνου ως αλεπού, βασίλευσε ως τίγρις και πέθανε ως σκυλί.» Πέθανε με φρικτό θάνατο όπως αναφέρει ο ιστορικός Ιώσηπος, σε ηλικία 70 χρονών το 4 π. Χ. Άρα ο Χριστός γεννήθηκε γύρω στο 6 π. Χ. σύμφωνα και με τον χρόνο που εξακρίβωσε ο Ηρώδης από τους Μάγους, αφού έδωσε την εντολή να σφαιαστούν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ από δύο χρόνων και κάτω.

Τόπος της γεννήσεως του Χριστού είναι η πόλη της Βηθλεέμ. Από εκεί καταγόταν ο Ιωσήφ. Εδώ υπάρχει μία παρανόηση σχετικά με τα της γεννήσεως. Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, γιατί στο σπίτι όπου έμενε η Αγία Οικογένεια δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος τόπος για να γεννήση η Παναγία. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στον Ευαγγελιστή Λουκά ο οποίος γράφει: «Εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί, επλήσθησαν αι ημέραις του τεκείν αυτήν, και έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ ήν τόπος εν τω καταλύματι» (Λουκ. 2, 6 - 7). Από την τελευταία φράση του παραπάνω χωρίου καταλαβαίνουμε πως η Αγία Οικογένεια, βρήκε σπίτι για να μείνει κατά την μετάβασή της στην Βηθλεέμ, αλλά εκεί που έμενε δεν υπήρχε κάποιος κατάλληλος χώρος για να γεννήσει η Παναγία. Για τον λόγο αυτό, πήγε στο διπλανό σπήλαιο και εκεί μακριά από τα αδιάκριτα μάτια γέννησε τον Υιόν

αυτής τον Πρωτότοκον.

Το ότι η Παναγία έμενε σε σπίτι στην Βηθλέεμ, το βλέπουμε και από την επίσκεψη των Μάγων εκεί. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει χαρακτηριστικά για την επίσκεψη των Μάγων, όχι στο σπήλαιο αλλά στην οικία. «Και ιδού ο αστήρ όν είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ού ήν το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδραν. Και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ. 2, 9 - 11). Επομένως οι Μάγοι πήγαν σε σπίτι και όχι στο σπήλαιο.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο είναι πραγματικό, αφού όπως είδαμε το ιστορικό πλαίσιο είναι πραγματικό. Οι ευαγγελιστές δεν θα μπορούσαν να γράψουν για ένα πρόσωπο πού δεν υπήρχε, αφού τα στοιχεία της απογραφής είναι νωπά την εποχή εκείνη. Ούτε θα μπορούσαν να γράψουν για ένα πρόσωπο πού δεν υπήρχε, την στιγμή πού γεννήθηκε σε ένα μικρό χωρίο και ήταν εύκολο να διασταυρωθεί, ενώ τα πρόσωπα, όπως ο Καίσαρ Αύγουστος, ο Κυρήνιος, ο Ηρώδης ο » Μέγας» και άλλα είναι υπαρκτά.

Ο Χριστός ήρθε, όταν ήρθε το «πλήρωμα του χρόνου». Ήρθε για να επαληθευτεί η ωδή του Προφήτου Ζαχαρίου του πατρός του Ιωάννου του Προδρόμου: » Και ήγειρε κέρασ σωτηρίας ημίν....σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς.....όρκον όν ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, του δούναι ημίν αφόβως, εκ χειρός των εχθρών ημών ρυσθέντας, λατρεύειν αυτών εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτου πάσας τας ημέρας της ζωής ημών» (Λουκ. 1, 75).

Καλά Χριστούγεννα.

Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομικός

Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.

*του Αρχιμ.Ιωακείμ Οικονομικού, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ι.Μ.Κίτρους - για το Amen.gr*

**Πηγή:** [amen.gr](http://amen.gr)