

Ο Όσιος Ευστράτιος ο Θαυματουργός

/ [Συναξαριακές Μορφές](#)



Φωτό:saint.gr

Η μνήμη του τελείται την 9ην Ιανουαρίου.

Ο Όσιος Ευστράτιος ο Θαυματουργός εμόνασε εις τον Όλυμπο της Βιθυνίας εις την Μονήν την καλουμένην των Αγαύρων κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Γεννήθηκε στο χωριό Βιτζινιανή, από γονείς ευσεβείς τον Γεώργιο και τη Μεγέθη. Σε ηλικία 20 χρονών ο Ευστράτιος, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο όρος Όλυμπος της Βιθυνίας, στη μονή Αύγάρων, όπου εκεί ήταν μοναχοί οι θείοι του δηλαδή τ' αδέρφια της μητέρας του Γρηγόριος και Βασίλειος. Αφού παιδαγωγήθηκε άπ' αυτούς στα ασκητικά πράγματα, έκάρη μοναχός και αναδείχθηκε με την αυστηρή ζωή του, ένας από τους οσιότερους άνδρες της εποχής του. Τόσο μάλιστα, πού στη συνέχεια οι μοναχοί του εμπιστεύτηκαν και τη διοίκηση της μονής, αναδεικνύοντας αυτόν ηγούμενο. Όταν όμως αυτοκράτωρ,

ήταν ο εικόνομάχος Λέων ο Ισαυρος, ο Ευστράτιος με προτροπή του Ίωαννικίου του μεγάλου, απομακρύνθηκε από τη μονή του και έφυγε στην πατρίδα του. Επανήλθε με την αναστήλωση των αγίων εικόνων, και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του με άσκηση, προσευχή και μελέτη. Πέθανε δε ειρηνικά, αφού έπετέλεσε πολλά θαύματα, σε ηλικία 95 ετών. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των τελευταίων του ωρών: «Αδελφοί και πατέρες, ο καιρός της ζωής μου έλαβε τέλος. Παιδιά μου αγαπητά, φυλάξατε την παρακαταθήκη του αγίου σχήματος πού παραλάβατε, και να ξέρετε ότι τα μ

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο Θ



Ηγούμενος της Μονής των Αυγάρων

...Την εποχή εκείνη, ο δυσσεβής Λέων ο Αρμένιος, μετά την νίκη του κατά των Βουλγάρων, αναρρήθηκε παράνομα στον αυτοκρατορικό θρόνο και αναζωπύρωσε την αίρεση της εικονομαχίας.

Οι πιστοί Χριστιανοί εγκατέλειψαν για μία ακόμη φορά
εστίες και Μονές και εύρισκαν καταφύγιο στα όρη και τις ερήμους.

Ο Όσιος Ευστράτιος κατέφυγε στους περίφημους
για την άσκηση και την Ορθόδοξη πίστη τους ερημίτες
εκείνης της εποχής και ιδιαιτέρως στον φίλο του Μέγα Ιωαννίκιο.

Φυλακίσθηκε και υπέμεινε βάσανα και κακομεταχειρήσεις
στην Κωνσταντινούπολη μαζί με πολλούς άλλους Ομολογητές,
αλλά τελικώς μπόρεσε να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Μετά την Αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και την αποκατάσταση
της Ορθοδοξίας κατάφερε να συγκεντρώσει τους διασκορπισμένους
Μοναχούς του και να οργανώσει πάλι την ζωή της Μονής τους...

από τον Βίο του Οσίου



Πηγές: apantaortodoxias.blogspot.gr - agiografikesmeletes.blogspot.gr