

11 Ιανουαρίου 2014

## **Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός, και το πρωί αγαλλίασις»**

Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θεολογία  
και Ζωή / Ορθόδοξη πίστη



*Φωτό:srbin.info*

Ο ΘΕΟΣ επιπλήττει, και ο Θεός χαροποιεί...

Μία σκέψις μετανοίας αμέσως μετριάζει τον θυμό του Θεου, διότι ο θυμός του Θεου κατα των ανθρώπων δεν ομοιάζει με τον θυμό ενός έχθρου, άλλα μάλλον ενός πατέρα προς τα παιδιά του.

Ο θυμός Του είναι στιγμιαίος και το ελεός Του χωρίς τέλος. Αν μετανοήσ το εσπέρας, θα χαρής το πρωί. Πολλοί άνθρωποι Τον γνωρίζουν και στον θυμό Του και στο ελεός Του.

Ω αδελφοί μου, αν οι άνθρωποι Τον εγνωρίζαν σταθερα και Τον ελάμβαναν ύπ' όψιν τους ως τον Ποιητή του άγαθου, δεν θα Τον η-ξεραν ως Έπιτιμητη και Κριτή.

Ναι, ο Θεός χαίρει περισσότε-ρο, όταν Τον γνωρίζουμε από το ελεός Του, παρα από τον θυμό Του.

Όμως, υπάρχουν τόσο αγνώ-μονες και απερίσκεπτοι άνθρωποι, οι όποίοι ποτε δεν σκέπτονται τον Θεόν, όταν δίδη και έλεη, παρα μο-νον όταν αρχίζη να τους τιμωρη και να τους έπιπλήττη, με ασθένεια, θα-νατο στην οικογένεια, αποτυχία και έντροπη ένώπιον των ανθρώπων, η με άλλες ραβδιες και ξυλιές, με τις όποιες κτυπά τον κοιμισμένο, υπενθυμίζει τον αγνώμονα, τροχίζει τα άμβλυμένα μυαλα και φέρει στην μνήμη του καθενός και όλων, ότι Αύτός είναι ο Δη-μιουργός και Κύριος, ο Δότης και Κριτής.

«Το εσπέρας αύλισθήσεται κλαυθμός, και το πρωί άγαλλίασις».

Αύτοι οι λόγοι σημαίνουν, επί πλέον, ότι η νύκτα είναι για δάκρυα και προσευχές, για μετάνοια και περισυλλογή.

Η νύκτα είναι Ιδιαιτέρως για μετάνοια και δεν υπάρχει άληθινή μετάνοια χωρίς δάκρυα.

Την νύκτα ο άνθρωπος μπορεί άνεμπόδιστα να έξετάση τις σκέψεις του, τα λόγια του, τις πράξεις του, και να μετανοη γι' αύτα που επραξε έναντίον του Νόμου του Θεου.

Αν ο άνθρωπος κλαίη με μετάνοια την νύκτα, θα χαρή την ήμέρα, θα χαρή σαν νεογέννητος, σαν λυτρωμένος, σαν ελεύθερος από το βάρος της αμαρτίας.

Αν ο άνθρωπος ξοδεύη την νύκτα στην αμαρτία και στις άνόητες διασκεδάσεις, η ήμέρα θα τον εύρη με λύπη και θρηνο.

Ω Κύριε Ίησου, Σωτηρα και Διδάσκαλέ μας, επίπληξέ μας, άλλ' όμως συγχώρεσέ μας· τιμώρησέ μας, άλλ' όμως σώσε μας! Σοι πρέπει δόξα και αίνος εις αίώνας.

Αμήν.

*Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς , επισκόπου Αχρίδος ( †5/3/1956)*

**Πηγές:** [agioritikovima.gr](http://agioritikovima.gr) -[agiosmgefiras.blogspot.gr](http://agiosmgefiras.blogspot.gr)