

24 Ιανουαρίου 2014

Γέροντας Εφραίμ: «Η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα στον χώρο τέχνης “Ελαιών Loft” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, ομιλία με θέμα “Σύγχρονος άνθρωπος και πνευματική ζωή” του Καθηγούμενου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ.

Στην ομιλία παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, βουλευτές κομμάτων, τοπικοί άρχοντες, κληρικοί, μοναχοί και πλήθος κόσμου.

Ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου ξεκίνησε την ομιλία, κάνοντας μια σύντομη προσευχή.



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

«Όλοι εμείς που ζούμε στον σύγχρονο κόσμο όλα τα δικαιολογούμε και ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δεν ακολουθούμε την αληθινή πνευματική ζωή, και δεν μας αρέσει να ακολουθούμε τις εντολές της εκκλησίας», ανέφερε ο Γέροντας Εφραίμ στην αρχή της ομιλίας του.

Ο Γέροντας πολές φορές αναφέρθηκε στην αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, τονίζοντας ότι «βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν αποδεχόμαστε τα της εκκλησίας, όπως πολλοί δεν εξομολογούνται και συνεχώς το αναβάλλουν η δεν την πλησιάζουν.»

Σε άλλο σημείο ο Γέροντας Εφραίμ, πρόσθεσε: «Αν τηρούμε τις εντολές του Θεού, έρχεται στην καρδιά μας η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο τότε η ζωή μας έχει νόημα, γιατί η ψυχή τότε γεύεται τον Θεό.»



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

Επίσης ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου αναφέρθηκε στην πατερική θεολογία, υπογραμίζοντας πως αν ακολουθούμε τους Αγίους ακολουθούμε την ασφαλή οδό προς την σωτηρία.

Στη συνέχεια ο Γέροντας αναφέρθηκε στον Άγιο Πορφύριο τονίζοντας ότι «ο Άγιος Πορρφύριος έλεγε πάντοτε ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία βρήκα την χάρη.»

Μιλώντας για την σημερινή κατάσταση της κρίσης, ανέφερε ότι «σήμερα δεν προσεύχονται οι άνθρωποι και απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από την ζωή τους.»

«Η Ελλάδα τραυματίστηκε από τον κουμουνισμό, αλλά δεν κυβερνήθηκε από αυτόν. Είμαστε η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει πάντα να καυχώμεθα που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Γέροντας Εφραίμ.



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος



© Romfea.gr

Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

Μετά το πέρας της ομιλίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και ο Γέροντας Εφραίμ έκοψαν την βασιλόπιτα και την μοίρασαν στο κόσμο.



Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος



© Romfea.gr

Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος



© Romfea.gr

Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

Του Αιμίλιου Πολυγένη -Φωτο: Αθανάσιος Θανόπουλος

Πηγή: romfea.gr

Άρωμα Αγίου Όρους στην Αθήνα



Φωτο:..agioritikovima.gr

Το βαθύτερο νόημα του πνευματικού αγώνα κάθε Χριστιανού ανέλυσε απόψε σε μια κατάμεστη από κόσμο αιθουσα στον χώρο εκδηλώσεων «ΕΛΑΙΩΝ LOFT» ο ηγούμενος της Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ.

Πάνω από 600 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Μητροπολίτη Δωδώνης, του πολιτευτή της ΝΔ Θανάση Πλεύρη και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άκουσαν τον Γέροντα Εφραίμ να στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και να αναφέρει μεταξύ άλλων στην μεστή νοημάτων ομιλία του πως «σήμερα είναι της μόδας η αθεϊα»... Συνάμα, ο Γέρων Εφραίμ σχολίασε δεικτικά πως «η Ελλάδα μπορεί να μην κυβερνήθη από τον κομμουνισμό όπως η Σερβία ή η Ρωσία, αλλά τραυματίσθη από αυτόν»!

Με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη ο ηγούμενος Εφραίμ διατυμπάνισε για πολλοστή φορά πως «η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας»

Αναλυτικότερα:

«Ειναι μεγάλο πράγμα να αποδέχεται κανείς την Εκκλησία , να ακολουθεί το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Να πείθεται στα εντάλματα των Αγίων Πατέρων» επισήμανε και ανέφερε ακόμη πως «Συλλαμβάνομε επ' αυτοφόρω ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται κατά το δοκούν»

Χαρακτήρισε σφάλμα αυτό που κάνουν κάποιοι, οι οποίοι με δικαιολογίες απορρίπτουν ή αναβάλλουν την εξομολόγηση και τόνισε: «Ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε τα εντάλματα της Εκκλησίας.Είναι μια μόδα των νέων. Δε γίνεται έτσι όμως. Αν είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία, και πεις ότι δεν ακολουθείς αυτά που πρέπει θα απολυθείς από την υπηρεσία.

Οποιος θέλει να είναι στην Εκκλησία υπάγεται σε εντολές. Οι εντολές δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής αλλά ουσιαστικά είναι ένα μυστήριο. Τηρώντας τις εντολές λαμβάνεις τη Θεία Χάρη. Όπως έλεγε ο Γέρων Παϊσιος η εκκλησία έχει ένα θησαυρό, την εμπειρία της και μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να γευτεί την εμπειρία αυτή»

Διευκρίνισε πως δίκαιος είναι ο απαθής, ο απηλαγμένος από την αμαρτία και συμπλήρωσε:

«Η Αγιότητα είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο για αυτό ερμηνεύτηκε εκ των Αγίων Πατέρων....Μπες στο πνεύμα των πατέρων και τότε διάβασε και το Ευαγγέλιο....Αν ακολουθούμε τους Αγίους είμαστε σε ασφαλή οδό».

Προειδοποίησε πως πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη και για αυτό επισήμανε ότι χρειαζόμαστε αληθινούς πατέρες, όχι αυτούς που κάνουν.... Θαύματα αλλά τους έχοντες την διάκριση των πνευμάτων. «Σε τέτοιους διακριτικούς πατέρες χρειαζόμαστε να ακουμπήσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ακόμη πως το Α και το Ω για κάθε Χριστιανό είναι η παρουσία στη Θεία Λειτουργία και συνέχισε λέγοντας πως «Η ψυχή είναι υγιής όταν ποθεί το Θεό»

Με λύπη διαπίστωσε πως «Σήμερα οι άνθρωποι δεν προσεύχονται...Κατάντησαν αδύναμοι πνευματικά γιατί δεν προσεύχονται .

Δυστυχώς για κάποιους ο αγιασμός, το να αγιάζει κανείς δηλαδή, είναι γραφικό πράγμα ...Οι άνθρωποι αυτοκτονούν γιατί δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη, αυτήν που προσφέρει η Εκκλησία»

Ο γέροντας Εφραίμ κάλεσε τον κόσμο σε μετάνοια ώστε να ελευθερωθεί, όπως είπε, και να βιώσει τον Χριστό.Λόγια αγάπης και στοργής από τον Αγιορείτη ηγούμενο που πραγματικά έδειξαν να μίλησαν στις καρδιές του πολυπληθούς

ακραοτηρίου.Μικρά παιδιά με τους γονείς τους,φοιτητές, άνθρωποι των γραμμάτων και τω τεχνών ακι εκατοντάδες πιστοί άκουσαν τον γέροντα Εφραίμ με ιδιαίτερη προσοχή σαν να διψούσαν από πνευματική τροφή.

Σε μία εποχή που η λύπη και θλίψη έχουν κατακλύσει τον Ελληνα καθώς καλείται να ανέβει απροειδοποίητα έναν απίστευτο γολγοθά,τα λόγια του Καθηγουμένου ήρθαν σαν θεία δώρα!

Ο Αγιορείτης Αρχιμανδρίτης, κάλεσε τον κόσμο να προσεύεχεται και να αγρυπνά τονίζοντας ταυτόχρονα ότι,αλάθητοι δεν ήμαστε, μετανοείται και ενωθείτε με τον Χριστό.Σκοπός της ανθώπινης ζωής είναι ο αγιασμός.

Για τον δε μοναχό είπε πως αυτός «τρέφεται από τη γεύση της Θείας Χάριτος και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος»

Κλείνοντας σημείωσε πως «ελευθερία δεν είναι να πάω όπου θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία είναι η ελευθερία από τα πάθη. Ελεύθερος είναι εκείνος που γνωρίζει το Χριστό»...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Θεοχάρης -Του Μάνου Χατζηγιάννη

Πηγή:-agioritikovima.gr -agioritikovima.gr