

## (Τον ουν Δανιήλ μίμησαι, τους σατράπας μή φοβηθείς και ανθρωπίνω δόγματι μή υποταγείς)

/ [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Πασίγνωστο είναι το περιστατικό που περιγράφει η Αγία Γραφή, της ρίψεως του Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων και πως αυτός διαφυλάχθηκε μέσα εκεί σώος και αβλαβής από τα αιμοβόρα στόματά τους.

Ίσως όμως δεν είναι γνωστές οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες ο Δανιήλ ρίχθηκε στο λάκκο, και η αιτία για την οποία καταδικάσθηκε στην εσχάτη αυτή ποινή. Η Παλαιά Διαθήκη, που παραδίδει το ιστορικό αυτό γεγονός, δίνει κάποιες εκπληκτικές λεπτομέρειες, πολύ χρήσιμες και για τις περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε οι σύγχρονοι Χριστιανοί (βλ. Δαν., κεφ. ς'). Όταν στα μέσα περίπου του 6ου π.Χ. αιώνα ο Δαρείος κατέλυσε το πανίσχυρο βαβυλωνιακό καθεστώς και ίδρυσε την ακόμα ισχυρότερη μηδοπερσική αυτοκρατορία, ένα απέραντο κράτος που εκτεινόταν από την Μικρά Ασία μέχρι τον Ινδό ποταμό και μέχρι την Αίγυπτο, προκειμένου να διευκολύνεται στην διακυβέρνηση αυτού του αχανούς κράτους διόρισε εκατόν είκοσι σατράπες (ανωτάτους δηλαδή πολιτικούς άρχοντες των επιμέρους επαρχιών) και πάνω από αυτούς τρεις διοικητές, στους οποίους εκείνοι έπρεπε να λογοδοτούν, όπως εξ άλλου και να παίρνουν απ' αυτούς

εντολές. Ένας από τους τρεις, και πάνω από τους άλλους δύο («υπέρ αυτούς» [στιχ. 3], μάς πληροφορεί το ιερό κείμενο), ήταν ο Δανιήλ. Τέτοια ικανότητα κυβερνητική διέθετε ο αιχμάλωτος αυτός θεοσεβής Ιουδαίος, που ο βασιλιάς τον είχε καταστήσει θα λέγαμε - πρωθυπουργό του.

Έλα όμως που αυτό δεν μπορούσαν να το σηκώσουν οι άλλοι εκατόν είκοσι δύο ... Ένας Ιουδαίος πάνω από όλους τους; Δεν είναι δυνατόν! Πρέπει πάση θυσία να φύγει απ' τη μέση το υποκείμενο αυτό.

-Και τι θα κάνουμε; αναρωτιόνταν. Δεν μπορούμε να του βρούμε τίποτε να τον κατηγορήσουμε στον βασιλιά. Είναι ανεπίληπτος σε όλα του.

Τελικά βρήκαν οι πανούργοι. Η πλεκτάνη που θα του έστηναν θα είχε σχέση με την θρησκεία του.

Πήγαν στον βασιλιά και του είπαν:

-Βασιλιά, βγάλε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο στο επόμενο διάστημα των τριάντα ημερών κανείς από τους υπηκόους σου δεν θα επιτρέπεται να ζητήσει οτιδήποτε είτε από άνθρωπο είτε από θεό, παρά μόνο από σένα. (Με άλλα λόγια του έλεγαν ότι εσύ είσαι θεός και άρα ικανός να πραγματοποιείς όλες τις επιθυμίες των ανθρώπων• όλοι λοιπόν θα αναφέρονται σε σένα και μόνο σε σένα). Κι όποιος παραβεί τον νόμο αυτό, την ίδια εκείνη στιγμή να ρίχνεται στον λάκκο των λεόντων

Κολακευτηκε ο ανόητος βασιλιάς, το 'βγαλε το διάταγμα.

Ο Δανιήλ κατάλαβε. Γι' αυτόν το είχαν κάνει, γιατί ήξεραν ότι τρεις φορές την ημέρα αυτός προσευχόταν στον Θεό του, τον αληθινό Θεό.

Και να τι έκανε η ανδρεία εκείνη ψυχή.

Πήγε στο σπίτι του, ανέβηκε στο υπερώο να τον βλέπουν όλοι, άνοιξε και τα παράθυρα δυτικά, προς την Ιερουσαλήμ, γονάτισε και, ως συνήθως, άρχισε να προσεύχεται, ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον άγιο Θεό.

«Ου κρύβδην τας ευχάς εποιείτο αλλά προφανώς, και πάντων ορώντων, ου φιλοτιμούμενος, αλλά της δυσσεβείας του νόμου καταφρονών», παρατηρεί ο ερμηνευτής Θεοδώρητος. Προσευχόταν δηλαδή φανερά μπροστά στα μάτια όλων όχι από ματαιοδοξία και επίδειξη, αλλά για να δείξει την τέλεια περιφρόνησή του στον νόμο αυτόν τον δυσσεβή.

Αυτός ήταν ο Δανιήλ! Ανυπότακτος!

Οι άλλοι, οι πανούργοι, παραμόνευαν από κάτω. «Να 'τος», είπαν. «Τον πιάσαμε». Πήγαν και τον κατέδωσαν στον βασιλιά. Και κείνος έδωσε την εντολή να τον ρίξουν στα λιοντάρια.

Είναι γνωστό το τι ακολούθησε• πως δηλαδή τα πεινασμένα θηρία στεκονταν μπροστά του σαν άκακα πρόβατα ... Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αφήνε τον πιστό δούλο Του, που μάλιστα με τέτοιο τρόπο έδειξε την πίστη και υπακοή του σ' Αυτόν και την ανυποληψία του στους αντιθέους νόμους των ανθρώπων ...

Ας έρθουμε τώρα σε μάς. Τότε όλοι έπρεπε να προσκυνήσουν τον κοσμοκράτορα βοσιλιά και να αναφέρονται μόνο σ' εκείνον. Τώρα οργανώνεται έτσι το σύστημα της παγκόσμιας διακυβερνήσεως, που θα πρέπει όλοι να υποκύψουν αναγκαστικά και να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο σύστημα αυτό, και αργότερα στο κράτος του αντιχρίστου. Τι άλλο είναι η διασάλευση της οικονομικής ισορροπίας της Ευρώπης που άρχισε από την πατρίδα μας και επεκτείνεται βαθμιαία στον πλανήτη ολόκληρο, παρά επιχείρηση εκφοβισμού όλου του κόσμου, προκειμένου να υποταγεί στην παγκόσμια κυβέρνηση που ετοιμάζεται; «Αν δεν συμμορφωθείτε στις επιταγές μας, θα πεθάνετε», μάς λένε. Και το εγχείρημα αυτό το σατανικό αρχίζει από την ορθόδοξη Ελλάδα, την χώρα την πάντοτε ελεύθερη και απροσκύνητη, που μέ μύριους τρόπους βροντοφώναξε το «όχι» στο διάβα της ιστορίας της.

Λοιπόν, τι θα κάνουμε οι Ορθόδοξοι Έλληνες;

«Παντ' ανοιχτά, παντ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας»! Μην υποκύψουμε σε νόμους και διατάγματα αντίθεα. Ο άγιος Ιππόλυτος Ρώμης, που σχολιάζει το περιστατικό αυτό του Δανιήλ, συμβουλεύει στο τέλος «Τον ουν Δανιήλ μίμησαι, τους σατράπας μή φοβηθείς και ανθρωπίνω δόγματι μή υποταγείς, ίνα βληθείς εις τον λάκκον των λεόντων υπό του αγγέλου φρουρηθείς»• μιμήσου τον Δανιήλ μέ το να μή φοβάσαι τους σατράπες και να μήν υποτάσσεσαι σε ανθρώπινες διαταγές. Έτσι ώστε, όταν τυχόν ριχτείς στον λάκκο των λεόντων, να προστατευθείς από τον άγγελο του Θεού.Μη φοβηθείς τους σατράπες. Δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτε, όταν έχεις υπερασπιστή σου τον Δεσπότη του παντός. Τον παντοκράτορα Κύριο!

του περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»(αρ. τ. 2062, 01.03.2013)

Πηγή: [proskynitis.blogspot.gr](http://proskynitis.blogspot.gr)