

Ο Σαμψών

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



26. Ο Σαμψών



Ο φοβερότερος εχθρός των Εβραίων ήταν οι Φιλισταίοι. Κατοικούσαν κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και πρωτεύουσά τους ήταν η Γάζα. Ο Θεός επέτρεψε να νικήσουν τους Εβραίους - που είχαν ξεχάσει τον Κύριο και προσκυνούσαν τα είδωλα - και να τους υποδουλώσουν για σαράντα χρόνια. Οι Εβραίοι μετάνιωσαν για την απιστία και τις αμαρτίες τους κι ο Θεός, για να τους βοηθήσει, τους έστειλε τον Σαμψών. Η μητέρα του Σαμψών για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί. Άγγελος Κυρίου της παρουσιάστηκε και της είπε ότι θα γεννήσει γιο, που θα είναι ο διαλεχτός του Θεού. Δεν θα έπρεπε όμως να πει ποτέ κρασί ούτε να κόψει τα μαλλιά του. Πράγματι, όπως είπε ο άγγελος, γεννήθηκε ο Σαμψών κι έγινε πάρα πολύ δυνατός.

Μια μέρα πάλεψε μ' ένα αγριεμένο λιοντάρι, που όρμησε να τον κατασπαράξει και το σκότωσε σαν να ήταν κατσικάκι.

Άλλη φορά μ' ένα κόκαλο από σαγόκι γαϊδουριού κυνήγησε και σκότωσε χίλιους Φιλισταίους. Πολλές φορές προσπάθησαν οι Φιλισταίοι να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η δύναμή του ήταν ανίκητη, όσο δεν έκοβε

τα μακριά μαλλιά του. Αυτό ήταν το μυστικό του.

Όμως μια γυναίκα Φιλισταία, η Δαλιδά, τον ξεγέλασε και τον κατάφερε να της φανερώσει το μυστικό του. Κι ενώ κοιμόταν ο Σαμψών, του έκοψε τα μαλλιά. Αμέσως έχασε όλη του τη δύναμη. Οι Φιλισταίοι τον έπιασαν, τον τύφλωσαν και τον έριξαν στη φυλακή.

Πέρασε αρκετός καιρός. Ο Σαμψών στη φυλακή γνώρισε πολλές ταπεινώσεις από τους Φιλισταίους. Μια μέρα σε μια γιορτή τους προς τιμήν ενός από τους ψεύτικους θεούς τους συγκεντρώθηκαν πάνω από τρεις χιλιάδες Φιλισταίοι σ' έναν τεράστιο ναό. Έφεραν και τον τυφλό Σαμψών, του οποίου τα μαλλιά είχαν μεγαλώσει στο μεταξύ, και τον έδεσαν σε δυο κολόνες. Τον περιγελούσαν και τον κορόιδευαν. Ο Σαμψών ζήτησε από τον Θεό συγγνώμη για τις αμαρτίες του και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Ύστερα αγκάλιασε τις δυο κολόνες του ναού και με φοβερή δύναμη τις ταρακούνησε λέγοντας: «Ας πεθάνω με τους εχθρούς της πατρίδας μου». («Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων»). Όλος ο ναός σωριάστηκε σε ερείπια θάβοντας χιλιάδες Φιλισταίους και τον ίδιο τον Σαμψών.

Κάνε κλικ παρακάτω, για ν' ακούσεις τη διήγηση

%samson_%

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

