



Image not found or type unknown

79. Ο άρχοντας του νησιού, ο Πόπλιος,

κατοικούσε εκεί κοντά. Αυτός δέχτηκε τους ναυαγούς, τους φιλοξένησε και τους περιποιήθηκε. Ο Παύλος στο όνομα του Χριστού θεράπευσε τον πατέρα του που ήταν βαριά άρρωστος. Η θεραπεία μαθεύτηκε σ' όλο το νησί κι έφεραν απ' όλα τα μέρη τους αρρώστους στον Παύλο και τους θεράπευε. Όλοι τους αντιμετώπιζαν με τιμή και σεβασμό κι ο Παύλος δεν έχανε ευκαιρία για να κηρύττει το ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι δημιουργήθηκε και στο νησί μια ζωντανή χριστιανική κοινότητα. Μετά από τρεις μήνες τους εφοδίασαν με όλα τα αναγκαία και τους ξεπροβόδισαν, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

80. Μ' ένα αλεξανδρινό πλοίο πάλι συνέχισαν το ταξίδι τους. Πρώτα έφτασαν στο λιμάνι των Συρακουσών, στη Σικελία, όπου έμειναν τρεις μέρες. Ύστερα απέναντι στο Ρήγιο και μετά στους Ποτιόλους, όπου βρήκαν Χριστιανούς κι έμειναν κοντά τους επτά μέρες. Τέλος έφτασαν στη Ρώμη. Οι Χριστιανοί της Ρώμης έμαθαν τον ερχομό τους και βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Ο Παύλος χάρηκε πολύ κι ευχαρίστησε τον Θεό και γιατί ολοκληρώθηκε το πολύ δύσκολο ταξίδι του αλλά και γιατί ο λόγος του Θεού είχε κηρυχτεί και στην ειδωλολατρική Ρώμη και υπήρχε ήδη εδώ ζωντανή Εκκλησία.

81. Στη Ρώμη ο εκατόνταρχος παρέδωσε τον Παύλο και τους συγκρατούμενούς του στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο δόθηκε η άδεια να μένει σε δικό του σπίτι, αλλά μέρα νύχτα τον παρακολουθούσε ένας Ρωμαίος στρατιώτης. Καθημερινά τον επισκέπτονταν οι Χριστιανοί της Ρώμης. Παλιότερα ο Παύλος τους είχε στείλει θερμές επιστολές. Τώρα με πολλή χαρά επικοινωνούσε ζωντανά μαζί τους. Ο Παύλος κάλεσε και τους Ιουδαίους της Ρώμης. Τους μίλησε με θερμά λόγια για τον Χριστό. Κάποιοι δέχτηκαν το λόγο του, άλλοι όμως, οι περισσότεροι, δεν δέχτηκαν ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Έμειναν τυφλοί, με την καρδιά τους σφραγισμένη, ανίκανη να δεχτεί τη Χάρη του Θεού.



Άκουσε την αφήγηση

%appavlos_Romi%

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

