

ου Παύλου

Image not found or type unknown



85. Ο Παύλος δικάστηκε πάλι από

αυτοκρατορικό δικαστήριο, επειδή είχε τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη. Στην πρώτη δίκη απολογήθηκε περίφημα. Το δικαστήριο δεν μπόρεσε να τον καταδικάσει και ανέβαλε τη δίκη. Μέχρι τη διεξαγωγή της δεύτερης δίκης πέρασε λίγος καιρός κι ο Παύλος βρήκε την ευκαιρία να προσευχηθεί πολύ για όλα τα αγαπημένα του πνευματικά παιδιά, για τους Χριστιανούς σ' όλες τις Εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης και να συγγράψει την τελευταία του επιστολή προς τον μαθητή του Τιμόθεο, που ήταν επίσκοπος της Εφέσου.

86. Η οριστική απόφαση τον καταδίκασε στον “διά ξίφους θάνατο” το έτος 67 μ.Χ. Ο Παύλος οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου του ήρεμος, σχεδόν χαρούμενος. Ήξερε, είχε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο θάνατος γι’ αυτόν ήταν κέρδος (“Έμοί τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος”), γιατί θα τον έφερνε κοντά στον αγαπημένο του Κύριο, για τον οποίον είχε αγωνιστεί όλη του τη ζωή, είχε φυλακιστεί επτά φορές, είχε φυγαδευθεί, είχε λιθοβοληθεί, είχε καταργήσει την προσωπική ζωή του. “Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός”, έλεγε. (Δεν ζω πια εγώ, μέσα μου ζει ο Χριστός).

87. Στην τελευταία του επιστολή στον Τιμόθεο γνωρίζοντας ότι το τέλος είναι κοντά είχε γράψει: “Ἦρθε πια ἡ ὥρα να χύσω το αίμα μου ως θυσία στο Θεό. Ἐφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο ως το τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της θεϊκής δικαιοσύνης, που θα μου απονεμίει ο Κύριος την ημέρα της Κρίσεως, ο Δίκαιος Κριτής. Κι όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό Του”. Η άγια ζωή του Αποστόλου, το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο, ο φωτισμένος αποκαλυπτικός λόγος του, που διασώθηκε μέσα από τις Επιστολές του και τις Πράξεις των Αποστόλων, το μαρτυρικό του τέλος, τον καθιστούν Πρώτο, πρώτο μετά τον Έναν, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Για όλους τους Χριστιανούς είναι αιώνιο φωτεινό παράδειγμα, άξιο να το μιμηθούμε, όπως άλλωστε κι ο ίδιος μας το ζήτησε: “Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κ’ ἐγώ Χριστοῦ”.



Άκουσε την αφήγηση

%_apPavlos_telos%

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

