

## 38 έτη Αρχιερατείας του Μητροπολίτου Περιστερίου Χρυσόστομου (Φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Περιστερίου, ιερούργησε σήμερα Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, εορτάζοντας έτσι τα 38 έτη από την εις Επίσκοπον Χειροτονία του, όταν το 1976 εξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Γαρδικίου.

Στην ευχαριστιακή σύναξη συμμετείχαν μεταξύ των ιερέων, ο Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Περιστερίου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Γεράσιμος Καραμολέγκος καθώς και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Πλάτων Κρικρής, Γραμματέας του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο. Ο π. Πλάτων αναφέρθηκε με μεστό, Θεολογικό λόγο στην Ευαγγελική Περικοπή της Μελλούσης Κρίσης. «Εκεί, όταν ο Χριστός έλθη εν δόξη, μέσα στη δικαιοκρισία, θα χωρίσει τους ανθρώπους, όπως ο βοσκός τους αμνούς από τα ερίφια. Και τα μεν πρόβατα θα έλθουν δεξιά, τα δε ερίφια αριστερά. Αυτοί που έζησαν στο πέρασμα της ζωής τους με αγάπη, ελεημοσύνη και φιλανθρωπία προς τους αδελφούς, αυτοί

θα είναι οι ευλογημένοι του Πατρός. Αυτοί δε που αδιαφόρησαν και περιφρόνησαν το συνάνθρωπο και τις ανάγκες του, θα είναι οι καταραμένοι που θα υπάγουν στο πυρ το εξώτερον. Δε θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίες και συνήγοροι υπεράσπισης. Εκεί ο Κύριος θα στέκεται αδέκαστος κριτής. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι και οι μεν και οι δε, διερωτώνται «πότε Κύριε σε είδαμε πινώντα ή διψώντα ή εν φυλακή και ήρθαμε προς σε». Αυτός σημαίνει ότι οι Δίκαιοι έχουν αγνή και άδολη καρδιά γιατί δεν περιμένουν ανταλλάγμα κανένα. Τότε μόνο αγαπά κανείς πραγματικά, όταν δεν προσμένει ανταπόδοση. Δινούμε απλόχερα την αγάπη χωρίς όρια και διακρίσεις. Τα ονόματά μας θα είναι γραμμένα στα Βιβλία της ζωής και θα αποκαλυφθούν οι πράξεις μας και οι προθέσεις μας.»

Τέλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Χριστός προβάλλει το δικό Του πρόσωπο, στο πρόσωπο των ελαχίστων αδελφών. «Πολλοί ψάχνουν να βρουν τον Κύριο και δεν το βρίσκουν. Εκείνος μας το λέει ξεκάθαρα «Εγώ ειμί ο γυμνός, ο ζητιάνος, ο φυλάκισμενος. Στο πρόσωπο των ελαχίστων εσείς με αγνοήσατε και με περιφρονήσατε. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Είδες τον αδελφό σου; Είδες τον Θεό σου. Και αυτή η προσωπική συνάντηση με τον συνάνθρώπό μας, αποτελεί την σωτηρία μας.»

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος χειροθέτησε σε Οικονόμο τον, εκ των εφημερίων του Ιερού Ναού, π. Φίλιππο Σχοινά- Θεολόγο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην Αίθουσα τελετών του Ναού ακολούθησε λιτή εκδήλωση όπου προσεφέρθη κέρασμα σε όλο το εκκλησίασμα, για τη συμπλήρωση 38 ετών Αρχιερατείας του Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. Εκεί ο Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ. π. Γεράσιμος Καραμολέγκος, προσεφώνησε πανευλαβώς τον Πολιό



ουλαβείς  
κού της







+





© Μάρκος Παπαγεωργίου





© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου





© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου











© Μάρκος Παπαγεωργίου



© Μάρκος Παπαγεωργίου

του Μάρκου Παπαγεωργίου