

Γεωργία Κόμπου: 'Η Δύναμη της Πίστης'

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Κύπριας μουσικού και συγγραφέως, η οποία αποτυπώνει στο γραπτό της λόγο, τις δοκιμασίες της ζωής, που βιώνει μέσω των περιπετειών υγείας της κόρης της, στην οποία είναι αφιερωμένη εξ' ολοκλήρου, αυτή δουλειά.

Η Γεωργία Κόμπου, μέσω ενός σημειώματος, αναφέρεται στο βιβλίο της «Η δύναμη της πίστης», με τρόπο που μας συγκινεί, αλλά και μας μεταφέρει πολλά θετικά μηνύματα, για το θείο δώρο της ζωής:

«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε μετά από μιά σειρά από δοκιμασίες πολύ σοβαρές όσον αφορά το πρόβλημα υγείας που παρουσιάζει εδώ και 8 χρόνια η 13χρονη μου κόρη. Η Όλγα, η κόρη μου, πάσχει από ινσουλοεξαρτώμενο διαβήτη βάζοντας καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης.

Ο λόγος που γράφτηκε αυτό το βιβλίο είναι για να δείξει πρώτο στους μικρούς ήρωες που πάσχουν από κάποια ασθένεια ότι πρέπει να αγωνίζονται για το δικαίωμα στη ζωή. Η Όλγα εκτός του διαβήτη, όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης της δοκιμασίας, έχει πέσει σε σοβαρά υπογλυκαιμικά κώματα με κίνδυνο ακόμη της ίδιας της ζωής.

Φάνηκε δυνατή στο να παλέψει και να συνεχίζει να παλεύει γι' αυτό που λέγεται

ζωή και αποδείκτηκε ήρωας μετά από όλα αυτά που πέρασε και περνά ακόμη. Αυτή η δοκιμασία της κόρης μου με έχει κάνει ακόμη πιο ευαίσθητη, πιο αλτρουίστρια, πιο αληθινή και βλέπω πολύ διαφορετικά αυτά που μας περιβάλλουν. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό στη ζωή μας από την υγεία, την προσευχή, την πίστη στον ένα και Αληθινό Θεό. Πολλές φορές η Όλγα γλύτωσε από το μοιραίο μετά από τη Θεία Παρέμβαση και ειδικότερα το φύλακα Άγγελο μας τον Άγιο Φανούριο... Αυτή η περιπέτεια της μικρής μου κόρης είναι κατεγραμμένη σ' αυτό το βιβλίο – με έχει επηρεάσει και μουσικά γιατί κάθε φορά που έχω κάτι πολύ σημαντικό να παρουσιάσω στην καριέρα μου κάποιο εμπόδιο θα παρουσιάσει για να ανατρέψει τα σχέδια μου όμως ο Θεός είναι εκεί με βοηθά και με προσέχει.

Πρίν από δύο μήνες περίπου η κόρη μου εκτός του διαβήτη είχε διαγνωστεί με υπό διερεύνηση σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό έγινε πρίν τη μεγάλη μου παρουσία στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη για το αφιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη με το Θανάση Πολυκανδριώτη – δεν θα πήγαινα, δεν θα έκανα τον κόπο να βγάλω τα κομμάτια (μίλησα με τον κ. Θανάση), ήμουν όμως εκεί! Το πάλεψα, νίκησα και συνεχίζω να το παλεύω γιατί έχω Πίστη και δύναμη μέσα μου η κόρη μου με χρειάζεται σ' αυτό τον Αγώνα... Θα ειμαι εκεί νικήτρια και εγώ και αυτή!

Μέσα από τα τραγούδια που γράφω αποτυπώνω κάθε φορά αυτό το Γολγοθά και θα ακούσετε αυτά τα τραγούδια μαζί με την παρουσίαση του βιβλίου μου. Θα κυκλοφορήσει το πρώτο μου CD σε μουσική δική μου και στίχους του Άθου Χατζηματθαίου και Ανδρέα Παρασκευόπουλου, φωτογραφίες CD από το Γιώργο Πανταζή και ηχογράφηση και ενορχήστρωση στο K Studio, Κωνσταντίνο Κωνσταντή και στην Άρτα από τον Κώστα Παπαχρήστο. Στο τραγούδι η Χριστιάνα Παύλου.

Στο πίσω μέρος του βιβλίου είναι γραμμένο το τραγούδι που έχει το όνομα του CD «Ο δρόμος του Θεού».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

*«Όταν στο δρόμο του Θεού βαδίζεις
κι η αγάπη διαφεντεύει την καρδιά σου
μοιάζεις λουλούδι που αίωνια ανθίζεις
κι ολόγυρα σκορπάς την ευωδιά σου*

Χρυσόπλεκες αγάπης ηλιακτίδες
ρυθμίζουν της ζωής σου την πυξίδα

ποτέ δεν σε κτυπούν οι καταιγίδες
γιατί έχεις συντροφιά σου την Ελπίδα

Όταν στο δρόμο του Θεού βαδίζεις
ποτέ μες τη ζωή δεν βάζεις πόνο
είναι Αυτός μαζί σου το γνωρίζεις
τ'Άγιο Του χέρι σ'άκουμπά στον ώμο».

Η παρουσίαση του βιβλίου «**Η δύναμη της Πίστης**», θα γίνει στις 28 Μαΐου, στο πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 111 - 117, Λεμεσός) από τις 7 μέχρι τις 9 μ.μ. Αυτή η μέρα είναι σημαδιακή, είναι τα γενέθλια της κόρης μου, και της το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη και την αφοσίωση.

Συντελεστές του βιβλίου:

Εκδότης: Άθως Χατζηματθαίου.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Ρίκκος Γρηγορίου (ricosgre@gmail.com)

Φωτογραφία προφίλ: Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Φιλολογική επιμέλεια και διόρθωση: Παναγιώτα Μορίδου (φιλόλογος)

Εκτύπωση από το Negresco Ltd.»

Πηγή:music.net.cy