

“Παρουσιάσαμε στους Χριστιανούς τρεις επιλογές”

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



“Η υπακούτε σε εμάς ή πεθαίνετε”

Η Οργάνωση Ισλαμικό Κράτος Ιράκ-Δαμασκού (ISiD) που αποκόπηκε από την Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε τους περιορισμούς που έχει επιβάλλει στους χριστιανούς που ζούνε στην πόλη Ράκκα που έχει καταλάβει η οργάνωση από πέρσι.

Η ISiD που συλλέγει “φόρους” από τους χριστιανούς, ανακοίνωσε πως θα επιβάλει κάποιους θρησκευτικούς περιορισμούς, υποσχόμενη πως αυτοί οι οποίοι στην καθημερινή τους ζωή εφαρμόσουν αυτήν την “λίστα των συνθηκών” θα προστατευτούν, ενώ απείλησε με θάνατο όσους δεν τις εφαρμόσουν. Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σε φιλο-τζιχάντ ιστοσελίδα χρησιμοποιείται ο όρος “zimmi” (μη μουσουλμάνοι που μένουν σε ισλαμικές χώρες) και αναφέρεται πως “Οι χριστιανοί θα δώσουν 14 γραμμάρια καθαρό χρυσάφι ως έναντι για το δίχτυ ασφαλείας που τους παρέχεται”. Η οργάνωση απαγόρευσε επίσης ανανεώσεις και επισκευές σε εκκλησίες, την χρήση του σταυρού και οποιουδήποτε άλλου θρησκευτικού συμβόλου εκτός της εκκλησίας, το χτύπημα της καμπάνας, όπως και όλες τις προσευχές και λατρείες σε δημόσιο χώρο. Η ISiD διέταξε επίσης πως οι χριστιανοί δεν θα φέρουν όπλα.

“ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ”

Στην ανακοίνωση της ΙΣΙD αναφέρεται πως σε συνάντηση που έγινε με 20 χριστιανούς ηγέτες, οι όροι αυτοί έγιναν δεκτοί και αναγράφεται πως “Προσφέραμε στους χριστιανούς εκπροσώπους τρεις επιλογές : «Ή θα γίνετε μουσουλμάνοι, ή θα αποδεχτείτε τους κανόνες της ΙΣΙD ή αν αρνηθείτε την κυριαρχία της θα αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο να σας σκοτώσουν». Είπαμε στους χριστιανούς ηγέτες πως σε περίπτωση που απορρίψουν αυτούς τους όρους θα καθίσταντο νόμιμοι στόχοι και πλέον θα αντιμετωπίζαν το σπαθί της ΙΣΙD”

Όταν τον Μάρτιο του 2011 ξέσπασε η κρίση στην Συρία από τα 300.000 άτομα που ζούσαν στην πόλη, κάτι λιγότερο από το 1% ήταν χριστιανοί. Αλλά ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της ΙΣΙD που έκαψαν εκκλησίες και της κατάληψης της πόλης μετά από σφοδρές συγκρούσεις με τον στρατό, οι περισσότεροι χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ράκκα.

ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε ανακοίνωση που έκανε τον Ιανουάριο η ΙΣΙD, ανακοίνωσε πως περιορίζονται οι προσωπικές ελευθερίες του λαού της Ράκκα. Η ΙΣΙD απαγόρευσε το παίξιμο και άκουσμα μουσικής σε δημόσιους χώρους, το κρέμασμα φωτογραφιών με ανθρώπους σε βιτρίνες μαγαζιών και την πώληση τσιγάρων και ναργιλέ. Επίσης υποχρέωσε τις μεν γυναίκες να φορούνε ρούχα που σκεπάζουν εντελώς το πρόσωπο τους και τους άντρες να πηγαίνουν την Παρασκευή στο τζαμί.

Είχε αναφερθεί πως “το παίξιμο μουσικού οργάνου και η ερμηνεία τραγουδιού απομακρύνουν από την μνήμη του ανθρώπου τον Αλλάχ και το Κοράνι”.



Εφ. Ρα



Πηγή: