

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγγνώμης στο Ίλιον (ΦΩΤΟ)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και περισυλλογής και με την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε ο Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγγνώμης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε και μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρούπολεως κ. Αθηναγόρας, ενώ συμμετείχαν όλοι οι Ιερείς της Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ομιλία του στην έξωση και την απώλεια του Παραδείσου. «Ήδη αδελφοί μου διαβήκαμε τα κράσπεδα της πύλης που μας οδηγεί στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Εκκλησία μας τις προηγούμενες Κυριακές φρόντισε να μας προετοιμάσει για το πέρασμα αυτής της πύλης. Μας μίλησε για ταπείνωση, για μετάνοια και για την αγάπη που πρέπει να έχουμε. Σήμερα μας διδάσκει το Έλεος του Θεού για καθέναν από εμάς. Εξοριστήκαμε και χάσαμε τον Παράδεισο για την ανυπακοή μας. Ξεκινήσαμε από μια παραδείσια κατάσταση που είχε δημιουργήσει ο Θεός για εμάς, με σκοπό να κερδίσουμε την αιωνιότητα και την

αθανασία. Και γι αυτό χρειαζόταν μια άσκηση έτσι ώστε να δεχθεί η ψυχή μας τη Χάρη του Θεού. Με την έξωση από τον Παράδεισο χάσαμε, όχι τον επίγειο Παράδεισο αλλά τον Ουράνιο. Δεν χάσαμε την επίγεια Βασιλεία αλλά την Επουράνια. Δεν χάσαμε μια απλή επικοινωνία με το Θεό, αλλά να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, κατ εικόνα και ομοίωσιν. Στον Παράδεισο χάσαμε το παιχνίδι γιατί η ελευθερία έγινε ασυδοσία και η αγάπη γυμνότητα. Η ελευθερία της επιλογής χάθηκε μέσα στην απληστία και μαζί της χάθηκε και η αγάπη.»

Σε άλλο σημείο ο κ. Αθηναγόρας τόνισε ότι δεν υπάρχει συναίσθηση των πρωτοπλάστων για την αμαρτία τους, αλλά πάντα κάποιος άλλος φταίει εκτός από εμάς. «Το Πάθος και ο Σταυρός του Κυρίου, είναι το εφελτήριο για να ξανακερδίσουμε την ελευθερία και την αγάπη. Ελευθερία σημαίνει απόλυτη υποταγή στο θέλημα του Πατρός. Η έλλειψη της υποταγής και η έλλειψη της επικοινωνίας με το Θεό, είναι φθορά και θάνατος. Γι αυτό η Εκκλησία μέσα από τις ιερές ακολουθίες και την υμνολογία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα μας οδηγήσει βήμα-βήμα από την Δημιουργία μας μέχρι την Ανάσταση να μετατρέψουμε την ασυδοσία μας σε ελευθερία και την γυμνότητα σε αγάπη.»

Στο τέλος του Εσπερινού, τόσο οι ιερείς όσο και το πολυπληθές Εκκλησίασμα, πέρασαν και ασπάστηκαν το χέρι του Σεβασμιωτάτου αιτούμενοι συγχωρήσεως και ανταλλάσσοντας, ως συνηθίζεται, τον ασπασμό της αγάπης και της συγχωρήσεως μεταξύ τους. Παράλληλα μοιράστηκε ένα αναμνηστικό με την καταλυτική ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.







© Νίκος Μπαστούνης



© Νίκος Μπαστούνης



© Νίκος Μπασιτάνης



© Νίκος Μπασιτάνης



© Νίκος Μπεχτούνης



© Νίκος Μπαστούνης



© Νίκος Μπαστούνης





του Σπύρου Παπαγεωργίου, φωτό: Νίκος Μπαστούνης